

# **Kristian Grøntveds Dagbøger**

**fra 21. september 1921**

**til 16. august 1925**

*Uddrag af dagbøger foretaget af Arne Nielsen*

## 1921

### 21. september

Jeg kørte fra morgenstunden med den gamle for jumben til Raabjerg. Jeg tog vejen ad Nr. Bindslev øst på til Ledet, hvor jeg drejede fra og kørte ind over den nordre del af mosen og ud til Sørig skole, hvor jeg bad børnene hente læreren. Jeg spurgte om vej til Lars Jensen med hvem, jeg ville drøfte min fætter, Janus Andreasens kandidatur til præsteembedet i Raabjerg. Lars Jensen fortalte, at menighedsrådet netop i eftermiddag skulle samles for at afgøre, om de ville opfordre Janus Andreasen til at søge embedet.

Hvis man blev enige om at opfordre ham til at søge, så kunne man også gå ud fra, at der ville blive enighed om at indstille ham. Det skulle nødtigt gå som på Omø, hvor der var enighed om at opfordre ham til at søge, og så var der ikke enighed, da han skulle indstilles.

Jeg sagde, at jeg havde tænkt at ville tale med sognerådsformand Niels P. Møller, men det frarådede han og sagde, at det var det galeste, at jeg kunne gøre, da han og lærer Bitsch Kristensen var meningsfæller, og så ville han fraråde læreren at stamme for Andreasen. Dette forstod jeg ikke rigtigt, og jeg fik en anelse om, at de havde drøftet situationen før. Da jeg ikke kunne se, at der var noget for mig at gøre, bød jeg farvel og kørte tilbage over Tversted. Jeg satte hesten ind i præstegården og gik så ind til præsten, hvor jeg fik lov til at låne Uggerby kirkebog for årene 1814 – 1851 og foretog en del optegnelser om min slægt efter den. Jeg sad der et par timer og fortalte pastor Höher, at Andreasen agtede at søge embedet i Raabjerg. Höher udtalte, at han håbede, at det måtte lykkes ham. Blev embedet ikke besat nu, så kunne det nok komme til at stå ledigt et par år, og det var et slemt embede at betjene i vakancen. Derfra kørte jeg hjem. *Senere var der brev fra Lars Jensen, Raabjerg, om, at menighedsrådet ikke kunne enes om at indstille Janus Andreasen – stemmerne var 2 mod 2.*

### 22. september

Jeg betalte kommuneskat 150 kr. 71 øre – Julius betalte 10 kr. 73 øre.

Lærer Niels Ørnbøl, Snevre, var på besøg.

### 24. september

Julius og jeg kørte til Hjørring, hvor der var Jelstrup Marked, med Julius' hest for jumben. Jeg underskrev på centralbiblioteket en obligation på 16.000 kr., som biblioteket har lånt til byggearbejderne. I Vendsyssel Bank underskrev jeg en kassekredit på 1.000 kr. til biblioteket. Julius og jeg var hos bogbinder Jensen og købte pap, lærred og beklædningspapir. Vi købte hos urmageren et cylinderur til Holger (konfirmationsgave) og fik en nikkell kæde og en urkasse oven i købet.

### 29. september

Kautionisterne for teglværket havde været samlet for at forhandle om teglværket og dets

fremtid. På mødet blev besluttet, at otte af kautionisterne ville købe teglværket for gælden mod, at aktiekapitalen gik tabt.

#### 5. oktober

I dag blev det nye missionshus i Aagaard indviet. Jeg, Ingeborg og Holger gik derned – der var mødt mange folk, flere end huset kunne rumme på siddepladserne. Pastor Engberg talte – han dvælede ved minderne fra Tronsmark missionshus. Han betragtede ikke dette hus som et nyt hus, men som det gamle Tronsmark missionshus, der var blevet flyttet. Det var de samme sten, det samme tag og til dels det samme træ. Også pastor Prøvensen, Hjørring, talte.

#### 6. oktober

Der var besætningsauktion i Kobbersholt i dag.

Missionær Jørgensen, Troldhede, talte i forsamlingshuset – jeg, Ingeborg, Karl og vores unge pige Helene gik derned. Han overnattede hos os – i morgen aften skal han tale i Aagaard missionshus. På onsdag skal han giftes i Aalbæk med en lærerinde.

#### 8. oktober

I eftermiddag rejste jeg med dagvognsbilen fra brugsen til Hjørring. Den var overfyldt – turen kostede 1½ kr.

Jeg var bl.a. til bestyrelsesmøde i Centralbiblioteket på venstrebladets kontor. Der var 42 ansøgninger til pedelstillingen. Snedker Petersen blev valgt. Ved en børneforestilling på teatret var der blevet et nettooverskud på 7 – 800 kr., som skal bruges til indkøb af bøger til børnelæsestuen. Der blev talt en del om bibliotekets indvielse. Kl. 9 var mødet færdig, og jeg begyndte så at gå hjem. Jeg fik kørende et par gange og var hjemme kl. 11.

#### 10. oktober

Generalforsamling i aktieteglværket i forsamlingshuset. Der udspandt sig en livlig diskussion om teglværkets salg. Det blev vedtaget at sælge teglværket ved frivillig auktion.

Ottenius Sørensen har solgt sin gård i Sakstrup til en mand fra Nr. Vinstrup.

#### 12. oktober

Bestyrelsesmøde i foderstofforeningen. Vi blev enige om, at Martinus skulle begynde at tage halvdelen af Karl Kristensens mælkepenge for at få hans gæld bragt ned.

På generalforsamlingen den 20. oktober vedtog man ikke at udbetale de to foregående års overskud før afslutningen af indeværende års regnskab. Vi fik kaffe og cigarer.

Vi er i en nedgangsperiode, og det fortælles, at 2 købmandsforretninger i Hjørring må lukke.

Peder Simonsen, Gammeljord, skal have stor gæld til en af købmændene.

#### 18. oktober

Problemer med en familie, der skal sættes ud af et Ole Frederiksens hus. Efter mange samtaler, bl.a. med politimesteren, flyttede de ind i fattiggården.

Den 25. oktober talte jeg med Grønbech, Ellelund, om at leje huset på marken til ovennævnte familie.

#### 21. oktober

I eftermiddag kl. 5 var der møde med lærer Toftegaard fra Tommerup Højskole. Vilhelm, Holger

og Helene var deroppe. Kl. 7 samledes han med gamle elever og andre unge hos Jens Præstegaard – Vilhelm var med.

### 23. oktober

Storm hele dagen med snefog om formiddagen og regn om eftermiddagen; På vestre side af det østre hus blæste det gamle tag op hele vejen oppe ved hanebjælkerne. Et lille stykke af mønningen på fæhuset blæste af – ellers skete der ingen videre skade her. Lemmen over opgangen til vindmotoren blæste af – en ret uhyggelig dag med et rigtigt vintervejr. Vi holdt os inde hele dagen og kunne ikke få hverken får eller gæs ud.

### 24. oktober

Eksamen i Mygdal søndre skole – børnene var ret flinke i begge klasser.

### 30. oktober

Anders Kabbeltved og hans hustru Sine holdt sølvbryllup i dag. Det var en større fest – der var rejst 2 æresporte uden for gården. Vendsyssel Tidende skrev bl.a.: ”En mængde gaver i sølv blev givet parret som påskønnelse og tak for den forløbne tid. Ved bordet talte pastor Thaarup smukt, idet han mindede om, at Anders’ evner var taget i brug i sogneråd og menighedsråd, men derudover havde han ikke glemt det ene fornødne. Lærer Jensen mindede især om Sines gerning som husmoder for hjemmet og for de gamle mennesker, der var og er i hjemmet. Mejeribestyrer Storgaard takkede Anders for dennes arbejde som formand for mejeriet. Festen forløb smukt og værdigt”.

### 1. november

Hans Jensen er ved at købe et stykke jord af Johs. Olesen for 400 kr., hvor han nok vil bygge sig et nyt hus og sælge det gamle. Han vil så kaste sig over havebrug og biavl  
Kristian rejser fra Blyskovgaard – han rejser nok til København til Peter.

### 2. november

Jeg fik en samtale med Julius Steen om teglværket. På kassekreditten skyldes nu 26.500 kr. Julius sagde, at nogle af kautionisterne har købt sparekassens fordring, og nu vil de sætte teglværket på tvangsauktion.

### 5. november

Kl. 11½ kørte Vilhelm op til amtsvejen og hentede Marie, Peter, Kristian og Kjelmine – de to sidste var blevet gift i København i går. I aften kom Janus Andreasen her. Han havde været hos pastor Anton Pedersen ved Vor Frue Kirke i Aalborg og ville låne en bog om Sudan missionen. Da Janus i samtalens løb havde sagt, at han ønskede et præsteembede, sagde Pedersen, at han kunne blive kapellan hos ham, for han manglede en sådan. På onsdag skal han så til Aalborg for at holde prøveprædiken i menighedshuset. Det er dog ikke andre end menighedsrådet, der ved det. Han har været nede i Raabjerg og talt med lærer Kristensen, men forholdene er nok ikke forandret fra den tid, Janus var dernede første gang. Der er 3 ansøgere til embedet i Raabjerg, men der er næppe nogen af dem, som de kan samles om. Janus har fået en lejlighed ved Sorø af en familie, som han i sin tid har givet husly. Janus datter, Lydia, har fået plads hos broder Johannes. I aften hentede Vilhelm 6 fl. vin hos Alfred Pedersen. Modtog en halv snes

telegrammer.

#### 6. november

Min og Ingeborgs 25 års bryllupsdag. I morges kørte Julius op til Degnbøl efter 2 kurvestole, som vore børn har foræret os.

Vendsyssel Tidende omtaler sølvbryllupsfesten således:

”I den henrundne tid er der af medborgere lagt stærkt beslag på Kr. Grøntveds tid. De betydeligste hverv er blevet lagt i hans hænder, og de er derved lagt i gode hænder. Ingeborg har mønsterværdigt på sin stille måde virket i hjemmet. På højtidsdagen vistes der dem derfor stor opmærksomhed fra venner og naboer. Æresporte var rejst ved indkørslen til gården, og store gaver blev dem overrakt. Om aftenen samledes så mange, som huset kunne rumme. Pastor Thaarup talte smukt for sølvbrudeparret, idet han mindede, om Kristian Grøntveds interesse for fortidsminderne fremhævede han, at der er en stor rigdom i at være rodfæstet og leve i minderne. Højskoleforstander Janus Andreasen talte i skæmt og alvor og overrakte Kr. Grøntved en gave fra kolleger i bestyrelsen for Historisk Samfund for Hjørring Amt. Kr. Kristiansen, Stenshede, takkede på sognerådets vegne for god ledelse og godt samarbejde. Lærer Jensen takkede på skolens vegne og for, at Kr. Grøntved var god at komme til og var den samme, hvem der end talte med ham.”

#### 8. november

Martin Pedersen, Kabbeltved, var her og indsamlede gave til uddeler Nielsens bryllup.

#### 11. november

I Hjørring, hvor Hans Kaas på min forespørgsel kunne fortælle, at det spisestel, som mine kolleger i sognerådet og revisorerne forærede os, havde kostet 120 kr.

Ingeborg købte sengetøj til Kristian og Kjelmine for 70 kr.

Vi var i teatersalen, hvor vi hørte pastor Busch fortælle om sin rejse til Kina i fjor. Både salen og balkonen var fyldt med mennesker.

Derefter var jeg til generalforsamling i den nye biblioteksforening. Der blev vedtaget love og foretaget valg af bestyrelse og revisorer.

I dagens løb talte jeg med Laurits Hvims, der lod til at være træt af at have jorden at arbejde med. Jeg tilrådede ham at flytte til sønnen Kristian, men han mente ikke, at kvinderne kunne forliges.

#### 14. november

I aften begynder missionsugen i Mygdal Kirke med lærer Fuglebæk, Tronsmark, som taler.

#### 21. november

Lærer Holm, Snevre, er syg – der annonceres i Folkeskolen efter en vikar.

#### 23. november

Jeg var i Hjørring og bl.a. i det nye bibliotek. Første gang var arkitekt Jakobsen og fotograf Christensen der. Fotografen skulle tage nogle fotos til aviserne.

#### 24. november

Indvielsesfest på Centralbiblioteket. Udlånssalen var fyldt med gæster. Adjunkt Winther holdt

indvielsestalen, hvor han omtalte bibliotekets tilblivelse. Herefter besøgte man lokalerne, inden man samledes i de voksnes læsestue til te, frugt og cigarer. Jeg fik ikke te, men blev placeret ved et bord, hvor jeg fordrev tiden med at læse bladene og høre på talerne. Der blev holdt en mængde. Kl. 7 sluttede festen, således at vi kunne tage hjem.

#### 28. november

Holger var til ungdomsskole i aften.

#### 6. december

Jeg kørte med Kristiansen, Stenshede, til Hjørring i dag. Efter at have fået hesten spændt fra, gik vi hen i Højrup's Port og fik en kop kaffe og en cigar, som jeg betalte med 2 kr. 10 øre. Kristiansen gav 1 glas cognac til 1 kr. 50 øre. Kl. 3 var der skatterådsmøde på Hotel Skandinavien – der var fuldt hus. Næstformanden Bang holdt et længere foredrag, hvorefter der udspandt sig en del diskussion.

Jeg gik så op til lærer Rømer på Kirkegaardsvej 36. Jeg lånte hans optegnelser om Baggesvogn – jeg talte med ham om at få det trykt i årbogen. Det syntes han og især hans kone godt om. Jeg spiste til aften sammen med Rømer og hans frue.

Natten mellem søndag og mandag nedkom Niels Jakobsens kone med en dreng – de havde læge Stougaard til hjælp. *Et par dage senere var Ingeborg inde til barselsvisit – hun forærede Agnes 1 fl. portvin og 1 pund chokolade.*

#### 7. december

Bestyrelsesmøde i foderstofforeningen kl. 6 – der var ikke mødt andre end Martinus Krøgholt. Vi talte om, hvordan vi skulle gå frem for at få nedbragt de store beløb, som enkelte medlemmer skylder. Vi var inde og se de smukke ting, som var foræret uddelerparret til deres bryllup.

#### 11. december

I aften var jeg i missionshuset. Andreas og jeg fulgtes ad derop. Ud over os 2 var der mødt 11. Laurits Grimmeshave læste en prædiken. Jeg sluttede mødet og var forsanger. Der blev sagt, at Ane er gået fra forstanden. Hun er dog nok rolig, men hun kan ikke sove. Det fortælles, at hun er blevet sådan af at høre pastor Nielsen, Ø. Brønderslev, den dag, han var i Mygdal Kirke. Hun havde sagt, at hvert ord, han havde sagt, var til hende. Hun kan ikke sove om natten. På vejen hjem var vi inde i Degnbøl og drikke chokolade i anledning af Margrethes 34 års fødselsdag.

#### 12. december

Jeg bad kommunekassereren give P. H. 8 kr. mere om måneden fra 1. november samt 10 kr. i anledning af konens sygdom.

Lærer Jensen fortalte, at en dreng, Poul, havde slået en anden dreng så fælt over det ene øje, at drengen nødvendigvis måtte til lægen og bad mig rekvirere en vogn. Jeg bad Jensen, Odden, om at køre drengen til Hjørring – han lovede at køre ham derop i en bil.

Jeg leverede 2 grise, der vejede henholdsvis 104 og 97 kg. til svineslagteriet. Jeg fik 300 kr. i forskud.

Jeg var på Centralbiblioteket og fik lov at tage hvad, jeg ville af de kasserede bøger - resten skulle brændes. Jeg fandt 71 bøger, som jeg gerne ville have. Bibliotekar Faurholt ønskede at

vide, om han kunne vente at blive fastansat. Det mente jeg nok, han kunne.

Pastor Thaarup holder møde i Mygdal n. skole i aften.

### 21. december

Der var gået fald på Degnbøl mølle, så vi kunne ikke få hveden sigtet. I stedet blev den sigtet på Klokager Mølle i Hjørring. Mølleren tog klidet for at sigte hveden.

Jeg købte et par lorgnetter til 15 kr.

### 27. december

I eftermiddag var der juletræsfest for børn i missionshuset. Holger og Otto var deroppe.

### 30. december

I aften er der juletræ for de unge i missionshuset. Vilhelm, Karl og Holger var deroppe. I morges døde lærer Holm, Snevre, efter 6 ugers håbløs sygdom.

### 31. december

Bogudvalgsmøde på Centralbiblioteket sammen med Winther, Petersen og Faurholt.

Sidstnævnte meddelte, at de penge, som ifølge budgettet kan bruges til bøger, allerede var brugt, og at de langt fra var færdige med at få de gamle bøger istandsat. Der blev så bestemt hvilke bøger, der skulle anskaffes. Petersen fortalte, at den unge Knut Becher skriver og udgiver digte.

Atter er et år svunden – et nådeår fra Herren. Det må for os kaldes et godt år, selv om det ikke er forløbet slet så stille som flere af dets forgængere. Af ting, som har berørt os nærmere, vil jeg nævne, at jeg og Ingeborg holdt sølvbryllup den 6. november, skønt denne begivenhed ikke forløb så stille, som vi havde ønsket det, så var festens forløb dog sådan, at vi kun kan tænke derpå med glæde. Den 4. november havde vor ældste søn, Kristian, bryllup i København med Kjelmine fra Nordrup ved Ringsted. Om aftenen på deres bryllupsdag rejste de herop sammen med Peter for at være til stede ved vort sølvbryllup. De var her til først i december, hvor de rejste til hendes hjem i Nordrup. Julius har været kontrolassistent i Skæve hele året og rejste derfra til jul. Den 1. november rejste Vilhelm til Tommerup Højskole som elev. Peter har været på Landbohøjskolen hele året. Der er ellers ikke sket videre begivenheder inden for familiens kreds.

Året har bragt en god høst, men dalende priser på alle produkter, så at det nu kniber med at få det til at balancere. Dertil kommer, at jeg har ret store udgifter til de drenge, der læser. Herren har været os god i det svundne år, meget bedre end vi fortjente det. Gid vi måtte lære bedre at skønne på hans nåde og miskundhed i de dage, der kommer.

## 1922

### 2. januar

Lærer Jensen var her og søgte oplysning om stednavne osv. Han lånte en gammel matrikelprotokol.

### 3. januar

Jeg og Laurits Dalsgaard fik kørende med Kristiansen op til Snevre til lærer Holms bisættelse. Vi

kørte kl. 11½ og kørte hen i Anders Mølgaards gård, da vi kom derop. Kort efter kom lærer Jensen og Johanne kørende med Kornbech's befordring. Vi kom ind og fik et glas vin, småkager og cigarer. Da vi havde opholdt os der en tid, gik vi hen til skolen, hvor der holdt 3 personbiler og teglværksbilen. Vi kom ind i den nye skole og blev beværtet med kaffe, kage og cigarer. Der var mødt de fleste af mændene og deres koner fra skoledistriktet. Niels Hjort, Bindslev, var kørende derop i sin bil. Jeg fik lejlighed til at betale ham 4 kr. for en krans til Frederik Kroghs kiste. Sagfører Schmidt fra Hjørring var også mødt. Da folk var færdige med kaffedrikningen, gik de ind i den gamle skole, hvor lærer Holms kiste stod. Der blev omdelt et hefte med salmer og efter, at en salme var sunget, holdt pastor Thaarup en tale, der dog ikke var bemærkelsesværdig – han omtalte lærer Holm som en sanddru mand, med en åben karakter og med et rigt lune. Præsten sagde, at Holm havde udtalt, at vi ikke havde andre end Jesus at holde os til. Derefter talte lærer Rasmussen. Han var noget bevæget og fandt det underligt, at hans gode ven og kollega ikke var mere. Der blev også talt ganske kort af mejeribestyrer Kristensen, Niels Hjort og Kristen Dahl. Til sidst bragte lærer Holms broder (en ung lærer) forsamlingen en tak for udvist kærlighed og medfølelse i den tunge tid. Kisten blev herefter båret ud på lastbilen, der var dækket af kranser, bl.a. mange signerede kranser. Søren Gaarden kørte så til Frederikshavn med kisten – Holms svoger og broder fulgte med.

Fra skolen gik vi atter hen til Anders Mølgaard, hvor vi blev trakteret med kaffe og sad og samtalede. Anders Mølgaard sagde, at de var noget utilfredse med vikaren for lærerinden – hun er noget naragtig. Børnene skal lære nogle pæne manerer – i Snevre er de kede af, at hun er blevet vikar, da de nødig vil have hende indstillet. Jeg lovede at udsætte indstillingen en uge, da sognerådsmedlemmerne fra Snevre og præsten vil til begravelse i Frederikshavn på tirsdag.

#### 5. januar

Møde hos Niels Hjort i Bindslev sammen med Hejlesen fra Mølgaard, og Ole Vase (*Asdal folk*). Der sad vi hele eftermiddagen og drøftede banespørgsmålet Hjørring – Aalbæk m.v. Vi blev enige om at forhøre hos folketingsmand Hejlesen om, hvordan sagen stillede sig for dem, som havde fået jord eksproprieret, hvis banen ikke blev anlagt. Om de så kunne gøre krav på erstatning, eller om de blev nødt til at tage jorden tilbage. I Nr. Bindslev er der nogle, der har bygget med banen for øje. Der blev aftalt et møde med Hejlesen den næste dag kl. 1½ på hans bopæl Østergade 10. Jeg var først hjemme kl. 12 om aftenen

#### 7. januar

Møde hos overretssagfører Hejlesen om Hjørring – Aalbæk banen. Hejlesen lovede at tale med ingeniør Rye Claussen, der bor i samme hus som han i København, og høre, om de har købt materiale til banen samt ekspropriationsbestemmelser og andre ting vedr. banen. Han vil så meddele Niels Hjort de oplysninger, som han kunne skaffe. Han ville foreslå os at arbejde for, at staten skulle give et tilskud til banen på 75% - og hvis staten ikke ville dette så at forlange at blive fri for banen. Han syntes, at det var noget mærkeligt at blive fri for banen, men forholdene er en del forskellige fra den tid, da banespørgsmålet først var fremme, og nu, hvor vi har mange personbiler og lastbiler. Vi aftalte at afvente Hejlesens svar, og hvis vi fandt det fornuftigt da at



indkalde repræsentanter fra de interesserede sogne til et møde i Mygdal Forsamlingshus for at drøfte hvad, der videre var at gøre.

Jeg var på Centralbiblioteket og talte med bibliotekar Faurholt, der var ked af, at Winther og Pedersen ville have ham til at trække ansøgningen om fast ansættelse tilbage. Han mener, at Winther spekulerer på at ville have pladsen som bibliotekar.

#### 8. januar

Vi var i kirke. 2 børn blev døbt, bl.a. Niels og Agnes Jakobsens søn, der fik navnet Jens Jakobsen. Præsten bekendtgjorde pastor Bitschs kommende møde således: "Præsten i Horne ringede til mig forleden dag og forlangte at få kirken til en ung kandidat fra København, som ville holde et møde om Københavns kirkesag. Jeg husker ikke hans navn, men mødet skulle holdes på torsdag kl. 6.

I aften gik jeg og Ingeborg ind til Niels Jakobsens i anledning af barnedåben. Vi var der fra kl. 5½ til kl. 11.

#### 14. januar

Bestyrelsesmøde i Centralbiblioteket. Vi forhandlede om bibliotekets byggegæld, der er på 19.000 kr., hvoraf 16.000 er lånt i Hjørring Sparekasse. Der var ikke stemning for at låne mere, men det blev vedtaget at forhøje kassekrediten fra 1.000 til 3.000 kr. Det vedtoges også at konstituere Faurholt i et år fra 1. april 1922 og ikke at antage nogen assistent før 1. oktober 1922. Lærer Horn tilbød at hjælpe med at kategorisere bibliotekets bøger. Winther fandt det besværligt at have mig i bogudvalget, da jeg boede uden for byen. Jeg sagde, at jeg ikke ville flytte til byen af den grund. Han foreslog, at det blev ordnet på den måde, at de sendte lister over de bøger, som de ville købe, ud til mig til gennemsyn. Det kunne jeg nok gå med til, når jeg så måtte foreslå bøger, som jeg ønskede anskaffet. Jeg mente, at jeg nok havde nogen kendskab til den litteratur, som landboerne ønskede. Det henstilledes til biblioteksforeningen at foranstalte en Sct. Hans fest til fordel for biblioteket.

#### 16. januar

Sagfører Heilesen meddeler, at der ikke er foretaget indkøb af materialer til Hjørring – Aalbæk banen, og det er nok meningen, at der snart skal begyndes på den. Prisen på materialer er nu kun 50% højere end før krigen, og man venter også stigning i arbejdslønnen. Vi sammenkalder repræsentanter for de berørte kommuner til møde sidst på ugen.

Telefon med Jørgen Jensen, Mølskov, om Aksel Langs hjemsted. Vi blev enige om at mødes med fuldmægtig Jørgensen på amtskontoret. Usikkerhed om den hjælp, som den pågældende fik under indkaldelse, skulle betragtes som egentlig hjælpekassehjælp.

Jeg meddelte pr. telefon lærer Nielsen, Snevre, at sognerådet skulle lønne ham og spurgte, om han ville vikariere for grundlønnen 220 kr. om måneden – det sagde han ja til.

#### 19. januar

En montør er faldet ned fra Hedevig Thomsens vindmotor. Hun fortæller, at hun gik ud for at bede montøren komme ind til kaffe. Hun og hendes sønner kunne ikke finde ham, men fandt ham så nord for laden, hvor han lå med brækkede arme og ben. Han var helt fra sans og samling,

men var dog i live. De bar ham ind og sendte bud efter sygebil og læge Sporon Fiedler. Maskinfabrikant Heidemann sørgede også for, at der blev sendt bud til hans forældre, adjunkt Winther og hustru, der straks begav sig på vej til ulykkestedet, men deres søn var død, inden de kom frem.

#### 20. januar

Møde i forsamlingshusets lille sal om jernbanen. Der var mødt repræsentanter for de implicerede sogne. Jeg havde en kasse cigarer med, som jeg trakteredede med, hvorefter jeg bød forsamlingen velkommen og udtalte, at mødet var indkaldt for at erfare, om der var nogen stemning for at få foretaget ændring i den projekterede Hjørring – Aalbæk banes retning. Vi sad og diskuterede, til det blev aften. Det resulterede i, at vi antog et forslag fra Niels Hjort om at rette en opfordring til de interesserede sogneråd for at foranstalte møder rundt om i sognene for at erfare, om der er stemning for at forlange banen givet sin oprindelige retning, således at knudepunktet bliver i Allingdam. Kristen Wejen er stemt for at få banen, men han mente, at vi burde vente, til vi kom i normale forhold. Han ønskede også direkte forbindelse med Hirtshals. Jens Chr. Moltsen vil have banen, selv om den bliver dyr. Kristen Wejen mente, at havnen ved Hirtshals kun blev en fiskerihavn. Andre mente, at det var for stort et areal, der var udlagt til havn, til at der kun var tænkt på en fiskerihavn. Til sidst affattede jeg en henvendelse til sognerådene, som vi alle underskrev.

#### 21. januar

Jens Kristiansen har købt Odden Mølle af Johs. Olesen for 31.000 kr.

#### 22. januar

Sidste gudstjeneste i Mygdal Kirke. Der blev lyst til ægteskab 3. gang for Martin Isbak og Laura Gru's datter – og kort efter gudstjenesten blev de viet i kirken.

Biskop Ludwigs, Aalborg, vil have Janus Andreasen til Hellevad – Ørum. Biskoppen vil være den første, som får en lægmand ansat som præst. Hellevad – Ørum er et andet classes embede med ny præstebolig tæt ved stationen.

#### 25. januar

Jeg kørte med Andreas til Hjørring. Jeg var i Østre Bank og hævede 400 kr. – i sparekassen hævede jeg 400 kr. på Julius' konto.

Derefter var jeg hos en fuldmægtig på amtskontoret sammen med Jørgen Jensen, Mølskov – vi drøftede, hvem der var forsørgelseskommune for Aksel Lang.

#### 26. januar

Hedevig Thomsen siger, at lærer/adjunkt Winther var noget brutal over for hende, da han kom ned for at se til sin søn. Han havde sagt, at det ikke var et vejr at vise hans afdøde søn op i en vindmotor. Det var jo rigtigt nok, men ansvaret må vel ligge hos hans mester. Det menes, at årsagen til ulykken var, at rosen var bundet for dårligt.

#### 27. januar

Else Gøggaard var her og fik udfyldt sit skatteschema ved min hjælp. Hun sagde, at Jens Broen, der er hendes bestyrer, får 2.200 kr. i løn på egen kost, og så skal konen malke. Hendes

fodermester får 900 kr. og kosten – hun har kun en pige, der får 500 kr.

Arne Madsen Hindsholm, søn af sognets tidligere præst, har bestået teologisk embedseksamen.

### 29. januar

Lidt før middag kom Peter gående hjem fra Hjørring – han var kommet med nattoget.

Han blev færdig med 1. del af landbrugskandidatuddannelsen i går. Han havde fået 7,38 i gennemsnit, svarende til mg+. Der var 80 mand til eksamen – en del af dem dumpede.

### 30. januar

En journalist ved Vendsyssel Tidende fortæller, at der ikke var enighed om indstillingen i Hellevad – Ørum. Janus Andreasen fik 6 stemmer – en præst fra Drejø fik 2 stemmer. Nu skal der være afstemning i menigheden. *Den 15. februar var der afstemning – Janus Andreasen fik ikke et tilstrækkeligt antal stemmer, så der er ingen udsigt til, at han kommer ind der.*

Bestyrelsen i Centralbiblioteket skal kautionere for den tidligere omtalte kassekredit på 3.000 kr. i Vendsyssel Bank.

Jeg udfylder mange skatteskemaer i denne tid.

### 6. og 7. februar

Jeg var begge dage i fattiggården til ligningsmøde.

Janus Andreasen sendte mig et brev, som Peder Michelsen havde sendt til Th. Larsen, Vraa:

"I svar på Deres ærede skrivelse angående Andreasens ansøgning til Raabjerg præsteembede skal jeg oplyse mine tanker om Andreasens kandidatur. Jeg har været ved hvert af menighedsrådets medlemmer. Den ene er min svoger – den anden min kollega som revisor i mejeriet – en 3. er min kollega i sognerådet. De havde haft menighedsrådsmøde, hvor Andreasens chancer var blevet drøftet, og der var fuld enighed om, at han var en mand, de kunne ønske, men det skeptiske ved sagen var, at de ikke ville tage manden og sætte ham ind og så bære ansvaret, som de udtrykte sig, hvis han faldt uheldig ud for flertallet af menigheden (som den sidste præst). Man fortalte mig, at Andreasen havde sagt, at Andreasen ikke ville søge uden opfordring. Den ville de ikke give, da de anså en opfordring som bindende som nr. 1, og så var det det samme som at tage ham uden opslag af embedet. Andreasen har efter min mening gode chancer for at få embedet. Han skal blot indgive sin ansøgning. En ung kandidat vil de ikke have, og en amerikansk præst, der har meldt sig i disse dage, har ingen chancer, så der bliver vist ikke nogen stor konkurrence. Andreasen havde gjort et meget godt indtryk på dem alle, så det er i grunden, ham de ønsker, men det bundne ved hans valg – det var for meget for dem. Det er oplysningen, jeg kan give, og større hjælp, end jeg har ydet, kan jeg ikke give Andreasens valg, men jeg tror, det går."

### 8. februar

Jeg gik op til Hjørring, hvor jeg kom med teglværksbilen. Værkfører Alfred Jensen var også med. Søren Gaarden kørte – det kostede 75 øre.

Jeg var til bogudvalgsmøde på Centralbiblioteket. Der var en lang dagsorden. Bibliotekaren viste os en kostbar bog, hvor en eller anden på de voksnes læsestue havde revet et blad ud. Vi blev enige om at sætte de mest sjældne værker på en hylde for sig og så påbyde, at disse bøger ikke

kunne udtages af andre end bibliotekaren. Vi var inde i bogmagasinet og så på, om vi kunne få plads til aviserne, som vi i nær fremtid venter at få fra museet. Vi diskuterede, om aviserne evt. kunne anbringes på loftet. Vi tog bestemmelse om indkøb af nogle bøger, og vi vedtog, at bogudvalgsmedlemmerne kunne købe bøger til samme pris, som biblioteket kunne. Fra biblioteket gik jeg ned til stationen og tog derfra med en personbil til Mygdal brugsforening. Vi var over 20 i bilen, så vi sad tæt pakket.

Den gamle Jens Peter Larsen, tidl. Skarndal, er død 94 år gammel. Han var snedker og tømrer og en tid medlem af sognerådet i Bjergby Mygdal. Han var veteran fra den 1. slesvigske krig.

#### 15. februar

Jeg mødte Martinus Krøgholt og sagde, at sognerådet ikke var fornøjet med hans skatteskema – formuen var gået 2.500 ned. Det kunne han begrunde med, at sønnen, Thorvald, havde været i Italien, og til denne rejse havde han fået 2.500 kr.

Jeg var til bestyrelsesmøde i foderstofforeningen. Vi talte om at tage noget af medlemmernes mælkepenge, når de stod ret længe uden at betale noget i afdrag.

Pastor Thaarup holdt ungdomsmøde i Mygdal n. skole – Karl og Holger var deroppe.

#### 21. februar

I eftermiddag blev Steffensens datter, Sigrid, begravet på Mygdal kirkegård. Ingeborg var med til begravelsen I hjemmet talte lærer Jensen. Til kirken var der et følge på 28 vogne.

#### 24. februar

Generalforsamling i brugsforeningen. Bestyrelsen ville have lov til at bestemme hvor meget, der skal henlægges til reservefond samt have lov til at benytte fonden, når de finder anledning dertil, eks. til at dække et underskud. Der udspandt sig en længere diskussion, men forslaget blev ikke vedtaget.

Jeg var opstillet til bestyrelsen, men blev ikke valgt. Det blev: Kristian Krøgholt, Laurits Dalsgaard og Søren Krage. Der afholdtes auktion over en del udrangerede varer.

Der var 4 tilbud på varekørslen til brugs- og foderstofforeningen. 3 fra vognmænd i Hjørring – det billigste på 60 øre pr. 100 kg. fra Mygdal bilselskab.

#### 25. februar

Jeg og Holger kørte til Hjørring med den gamle for jumben. Jeg var nede ved guldsmed Hassing med nogle sølvskeer, som jeg vil have navn sat på.

På Centralbiblioteket fortalte bibliotekaren, at biblioteksinspektør Svend Dahl for nogle dage siden havde inspiceret biblioteket. Han havde meget at udsætte og ville have de fleste af bøgerne kasseret. Bøgerne skulle katalogiseres, en assistent skulle antages og i juli skulle biblioteket lukkes. Hylderne i læsestuen var for simple. Der var for få tidsskrifter. Bogbestanden var lille og af for let art. Han ville komme igen om et år, og hvis der så ikke var foretaget de forlangte forbedringer, så kunne det let gå som i Thisted, at biblioteket ikke fik tilskud fra staten, og så kunne bibliotekaren finde sig en anden beskæftigelse. Jeg sagde, at jeg også kunne ønske nogle bøger af mere vægtigt indhold. Faurholt sagde, at det var lærer Petersen, der ville bestemme hvilke bøger, der skulle købes. Til april flyttede Faurholt i øvrigt ud i en andelsbolig

på Østre Alle.

Jeg gik så op til lærer Petersen. Han er blevet fornærmet på postmester Klitgaard, fordi Klitgaard havde meddelt ham, at han kunne få et af de unge mennesker i Brønderslev til at skrive et register til Th. Larsens bog. Petersen lod til, at han ikke ville være sekretær for Historisk Samfund længere end til næste generalforsamling. Jens Iversen ville heller ikke fortsætte med at være kasserer.

Ungdomsskolens elever var i Hjørring for at købe et sølvskrivetøj til lærer Jensen for 32 kr.

### 27. februar

Peter Mortensen var her og bad om bidrag til en sten på Harald Vandkærs grav ( søn af Hans Vandkær)– jeg gav 2 kr.

### 3. marts

Hans Steen har købt høker Jens Kristiansens hus i Mygdal for 8.500 kr.

Pastor Madsen Hindsholms ældste datter er blevet gift med en landmand på Sjælland - pastor Madsen Hindsholm og hans kone bor hos dem.

### 6. marts

I eftermiddag var jeg til auktion i Fællø over aktieteglværket. Der blev først solgt nogle mursten og tagsten, og derefter blev gården og teglværket udbudt.

Først blev de 2 parceller syd for amtsvejen udbudt. Kristian Lyngsig bød 2.000 for den østre parcel og 1.400 for den vestre. På hjørnet øst for amtsvejen bød Kristian Knudsborg højst med 1.200 kr.

Højeste bud på teglværk og gård blev på 37.100 kr. afgivet af sagfører Schmidt – vistnok på vegne af 11 kautionister på kassekreditten.

### 9. marts

Niels Rishøj, Bjergby, havde været ved provsten i går og anmodet ham om at kalde Niels Ørnboel som lærer i Snevre. Provsten havde svaret, at hvis man ville have Niels Ørnboel som lærer skulle sognerådet anmode derom. Det kunne ikke nytte, at beboerne forlangte det af skoledirektionen. Han havde lovet at lade sagen ligge, til han hørte fra sognerådet. Jeg sagde til ham, at hvis sognerådet skulle gøre noget, så måtte man have en opfordring fra et flertal af beboerne til mødet i sognerådet i morgen

Ingeborg og jeg gik op til skolen, hvor der var mødt alle dem, skolen kunne rumme.

Ungdomsskolens elever, deriblandt Holger, sangforeningen, de unges forældre og en del flere, blandt andet præstens og hans frue. Efter en sang holdt præsten en tale om arbejdets glæde. Derefter sang sangforeningen flerstemmigt en mængde sange, hvilket lønnes med håndklap. Fru Thaarup spillede på klaveret.

### 13. marts

Jeg var i Hjørring med Tversted bilen både hen og hjem. Der var god plads begge veje. Turene kostede 3 kr. Jeg var bl.a. på Vendsyssel Tidende og afleverede en artikel om Mygdal ungdomsskole – jeg forlangte og fik Vendsyssel Tidendes danmarkskort. *Artiklen var i avisen samme dag.*

Jeg var på Centralbiblioteket og hørte om bestyrelsesmødet forleden – jeg havde været forhindret i at deltage. Man havde efter afstemning besluttet at lukke biblioteket i juli måned. Adjunkt Winther havde sagt, at han agtede at tage sin afsked fra skolen, da han er dårlig til at høre, forudsat at han kan få sine pensionsforhold ordnet tilfredsstillende, og så har han forespurgt hos biblioteksdirektøren, om han kunne få ansættelse som assistent ved Centralbiblioteket.

Ved bestyrelsesmødet havde lærer Horn været noget spydig og kritiseret bogudvalget – det måtte ikke have med andet at gøre end køb af bøger – og ikke sådan noget som køb af stole. Bestyrelsens medlemmer bør heller ikke have lønnet arbejde ved biblioteket.

I bogmagasinet er reolerne i øvrigt flyttet, således at byens aviser kan opbevares der. På en hylde stod nogle bøger – smudslitteratur – som de ikke ville have i udlånet. Det fik mig til at bemærke, at der vist fandtes en del simpel litteratur i udlånet.

Jeg besøgte lærer Rømer og talte med ham om hans manuskript. Han havde givet 17.000 kr. for det hus, han bor i.

Derefter var jeg til møde i Jydsk Andels Foderstofforening, hvor Jens Jensen, Als brøhuse, holdt foredrag om foderstofforeningen. Han hævdede, at de, som svigtede foderstofforeningerne, gjorde sig selv fortræd – men han er ellers en dygtig taler. Der var mange indlæg. Et par stykker kunne ikke forstå, at direktør Kr. Nielsen skulle have 40.000 kr. i løn.

*Familien går jævnlige til Aagaard missionshus* – i aften var Ingeborg og Holger derovre. I aften begyndte missionsugen i Mygdal missionshus. I aften talte en sekretær for K.F.U.M. og K. fra Tønder. Karl og Holger var deroppe.

Bibliotekar Faurholt spurgte, om jeg havde noget imod, at byens skoler fik tilladelse til at møde i børnelæsestuen og modtage undervisning i brug af bøger, hvilket jeg ikke havde noget at indvende imod.

### 18. marts

Ingeborg og jeg kørte til Hjørring. Jeg var til farveren med en sæk uld, men her strejkede de, eller også var de lockoutede. Jeg gik til tandlæge Friis og fik en hul kindtand trukket ud. Han spurgte, om jeg ville have den bedøvet, men det, mente jeg ikke, var nødvendigt. Han tog så tanden ud i et træk. Det gjorde unægtelig meget ondt og blødte også en hel del.

Jeg skulle til møde i missionshuset om kirkelovene, men var først nødt at gå op til Maria og Anna for at hvile mig.

Vangaard havde lige talt, da jeg kom, og blev kritiseret, bl.a. af Knudsen, Agdrup. Vangaard svarede kort og bad forsamlingen undskylde, at han skulle høre Rode, der holdt møde på teatersalen kl. 3.

Der var meget diskussion, bl.a. om en bestemmelse om adgang for andre end danske teologer til præsteembederne. For tiden bliver der ansat en del amerikanske præster i embederne. Deres uddannelse kan ikke nær stå mål med den uddannelse, der fås på Københavns Universitet – og skal der være let adgang for lægfolk til præsteembeder, vil det bevirke, at der bliver for ringe adgang til det teologiske studium. Det blev også sagt, at i kirkelige spørgsmål er det danske folk

stokkonservative.

Jeg var også hos garver Gustavsen, der fortalte, at garveriet havde været lukket i 1½ måned, fordi vandrørene var frosne.

#### 21. marts

Jens Præstegaard fortæller, at beboerne i Uslev, Kobbersholt og deromkring havde tegnet sig for et bidrag på 8. – 9.000 kr., som de vil tilbyde sognerådet, når de kan få vejen fra Bjergby Kirke om ad Træholt, Mygdal s. skole og Kobbersholt til Grimmeshave bro belagt med skærver. Det er meningen, at de vil låne pengene mod prioritet i deres ejendomme – med afdrag over 10 år og med sognerådets kaution.

#### 6. april

I dag holdtes møde i Hjørring i forbindelse med K.F.U.M. og K.' udsalg. Karl og Holger cyklede derop på Julius og Vilhelms cykler, som de så sendte dem som fragtgods. De tog så Tversted bilen hjem. Ved møderne talte biskop Ludvigs og pastor Lund, Brønderslev.

Landmandsforeningen arrangerer møde i forsamlingshuset med lærer Holm, Horne højskole.

#### 7. april

Kl. 6 var der møde i forsamlingshuset – et møde, som folketingsmand Vanggaard havde indbudt til. Først talte den unge landsretssekretær i Østre Landsret, Vagn Bro, der er meget begavet som taler. Derefter talte Vanggaard og skorstensfejmester Busch. Derefter diskussion, bl.a. mellem talerne. Der var mødt næsten alle de, der kunne få plads på bænkerne.

#### 8. april

Jeg kørte til Hjørring. Smed Søren Pedersens kone fik kørende med mig. Hun fortalte, at hendes søn, Bernhard, i et års tid har haft smedeforretning i Nygade i Hjørring. Hendes yngste søn er i smedelære hos Bernhard.

#### 10. april

Kristensen, Stejlbjerg, fortæller, at bevillingshaverne for Hjørring – Aalbæk banen havde holdt møde for at drøfte stillingen, og at de med undtagelse af Martinus Krøgholt og Vejrum, Tversted, ville forsøge at blive fri for Hjørring – Aalbæk banen – så kunne staten jo anlægge bane fra Hjørring til Hirtshals. Kristensen mente, at de økonomiske byrder blev alt for store, hvis vi fik denne bane, der sikkert ikke kunne forrente sig.

#### 12. april

Kristian Thøgersen var her med mejeripenge 165 kr. 99 øre.

Besøg af Kr. Kristiansen og Osvald Kristensen. Osvald har slået 6 favne sten i Martin Andersens hede, men de var ikke helt enige om prisen, idet Kristiansen sagde, at han havde købt stenene flastret (?) af Osvald for 50 kr. pr. favn, medens Osvald sagde, at han var lovet 60 kr. pr. favn. Imidlertid har Kristiansen betalt en person, som til at begynde med hjalp Osvald, 70 kr. uden at modtage nogen kvittering for pengene. Denne fyr forlod arbejdet, og nu mener Osvald ikke at have nogen forpligtelse til at levere sten for de 70 kr., men hvis vi vil have stenene for den pris, han mener at have krav på, så vil han nok tage de 70 kr. på sin konto. Jeg mente, at det var bedst at lade ham få pengene og bad pr. telefon Ottenius om på lørdag at udbetale ham 765 kr.

– 70 kr. eller 695 kr.

Niels Ørum fik 15 kr. for de 3 dage, han har arbejdet her.

### 13. april – skærtorsdag

Sne først på dagen.

### 14. april

Peter havde sin kæreste, Anna Vestergaard, med hjem fra kirke.

### 20. april

Peter Hansens datter havde været hos Laurits Dalsgaard og ville have hjælp. Han havde tilstået hende 20 kr. af hjælpe-kassen, men hvis hun forlangte yderligere hjælp mente han, at det var bedst, at hun fik fattighjælp. Det var jeg enig i, men så måtte vi have en afhøring af hende.

### 22. april

Smed Lars blev færdig med at tække på det østre stykke på den nordre side af laden. Han fik 22 kr. 50 øre for 4½ dag.

### 23. april

I dag var der eksamen i Mygdal n. skole kl. 9 og kl. 1. Jeg var deroppe sammen med pastor Thaarup og Laurids Dalsgaard. I eftermiddag var cand. theol. Thorvald Krøgholt mødt til eksamen i 2. kl. Eksamenen forløb rolig som sædvanlig. Thorvald Krøgholt er enstemmig indstillet til præsteembedet i Skivholme i nærheden af Aarhus. Det er 2. klasses embede – der hører en stor skov til embedet.

Værkfører Alfred Jensen har købt Fælled med teglværket.

### 28. april

Jeg kørte til prøvevalg til amtsrådet i Hjørring. Jeg gik først til Forsamlingsbygningen, hvor der afholdtes prøvevalg kl. 1½. Dette valg fik dog ingen betydning, da hvert af de politiske partier ville have prøvevalg for sig.

Jeg var så til prøvevalg sammen med Venstre på Hotel Skandinavien kl. 3. Søren Jørgensen og redaktør Mikkelsen førte det store ord. Redaktør Mikkelsen foretog navneopråb for at få konstateret hvor mange, der ville stemme sammen med Venstre. Efter navneopråbene kunne Mikkelsen konstatere, at der af amtets 202 valgmand var 142, der ville stemme på Venstre. Venstre kan således få 9 af de 13 pladser i amtsrådet.

Herefter samledes hvert herred for sig for at udpege kandidaterne. For Vennebjerg herred blev foreslået Søren Jørgensen (sognerådsformand i Sindal) og genvalg af Jens Nørum. Ved den skriftlige afstemning fik Jens Nørum langt de fleste af stemmerne.

Jeg var derefter på biblioteket, hvor bibliotekar Faurholt mente, at statstilskuddet ville blive nedsat med 4.000 kr. Som lærling – uden betaling – er ansat en ung mand Wesenberg, søn af adjunkt Wesenberg. Ligeledes som lærling – uden betaling – er ansat kandidat Thomasens datter. Forhandlingerne med museet om aviserne er ikke afsluttet, da museet kun vil overdrage dem til låns, men der er udsigt til, at biblioteket kan få et eksemplar fra Statens Avissamling. Folkekøkkenet i bibliotekets gård er nedrevet.



## 29. april

Amtsrådsvalg i Hjørring. Jeg fik kørende med Kr. Kristiansen. Kl. 3 kunne jeg aflevere min stemmeseddel, hvorefter valgmandene efter indbydelse af de valgte gik ned i forsamlingsbygningens store sal og drak kaffe. Der blev holdt taler af forskellige og udbragt et leve for fædrelandet.

Ved valget var der 3 nyvalg. For Vennebjerg genvalgte husejer Jens Nørum, Lundergaard – Kr. Ugilt, Øster Ugilt, og etatsråd Jørgen Larsen fra Gaardbogaard blev også genvalgt. Hejlesen fra Mølgaard i Asdal kunne fortælle, at der nu skulle tages fat på at forpurre anlægget af Aalbæk banen.

Sammen med Kristian Boelt og Anders Mølgaard gik vi hen til provst Sevaldsen for at tale med ham om forholdene ved Snevre skole. Da vi kom derhen, blev vi modtaget af hans datter. Hun fortalte, at provsten var i Aalborg. Jeg spurgte, om provsten havde modtaget nogen meddelelse om førstelærerembedet i Snevre fra ministeriet. Hun fandt så en skrivelse fra ministeriet, som jeg fik lov at læse højt. Der stod i skrivelserne, at ministeriet overdrog til direktionen at kalde en af de kvalificerede ansøgere. Jeg sagde derefter, at så mente jeg ikke, at man kunne kalde Niels Ørnboel, da han ikke blev regnet som kvalificeret. Frk. Sevaldsen mente nok, at det kunne ordnes, at Ørnboel fik embedet – han manglede jo ikke meget i at være kvalificeret. Imidlertid kom fru Sevaldsen ind, og hun sagde, at direktionen ikke godt kunne kalde Niels Ørnboel til Snevre, da de derved gik imod ministeriet, og hun mente heller ikke, at det var så attråværdigt at blive ansat som lærer i sit fødesogn. Jeg spurgte fru Sevaldsen, om hun mente, at provsten havde noget imod, at vi akkorderede med frk. Kristensen om at vedblive som vikar for hele skolen i maj måned – det mente hun ikke. Da vi gik, stod vi lidt udenfor og talte sammen. Så kom fru Sevaldsen ud og kaldte mig ind. Hun spurgte mig så, om jeg troede, at de blev meget ulykkelige nede i Snevre, hvis ikke de fik Niels Ørnboel som lærer. Det sagde jeg Nej til – jeg troede, at de ville være tilfreds med at få den lærer, som direktionen ville kalde.

Herefter gik jeg sammen med Kr. Boelt og Anders Mølgaard hen og drak kaffe på Hotel du Nord. De kunne så fortælle mig, at nogle af dem, der havde været ophav til adressen (*jfr. tidligere*) havde anket over, at deres adresse ikke var sendt ind til ministeriet. Jeg svarede dertil, at det, havde jeg tænkt, var meningen, da de slet ikke havde været betænkt på at indsende nogen adresse, før jeg forlangte at få en sådan for at se hvor stor stemning, der var derfor. Jeg ville ikke rette nogen opfordring til skoledirektionen om at få Niels Ørnboel til Snevre, når jeg ikke havde andet end en telefonsamtale at støtte mig til. Jeg mente, at sognerådet havde gjort alt, hvad man med billighed kunne forlange, når man betænkte, at Niels Ørnboel var ukvalificeret og havde ret mådelige karakterer i forhold til de kvalificerede ansøgere. Kristian Boelt sagde, at der var flere af adressens underskrivere, der havde udtalt, at de mente, at sognerådet stod bag. Havde de ikke ment det, ville de ikke have underskrevet adressen. Blandt disse nævnte han Jacob Pilgaard.

De udtalte også, at Niels Ørnboel var dårlig til at skrive, og jeg fik det indtryk af dem, at de ikke satte pris på at få ham som lærer. De sagde også, at frk. Kristensen gjorde et godt arbejde i

skolen, og at de var meget bedre fornøjede med hende, end de var til at begynde med. De mente ikke, at de ville af med hende, når hendes konstitution var forbi. Der var eksamen i Snevre skole i går, og da havde de talt med hende om at have 2. og 1. klasse i maj måned, således at 2. kl. gik 4 dage om formiddagen og 1. kl. 4 dage om eftermiddagen og 2 hele dage i ugen.

Frk. Kristensens søster har i øvrigt fortalt mig, at søsteren ikke var meget glad for fru Holm. Fru Holm havde bl.a. sagt, at det ikke var nødvendigt, at hun forberedte sig til skolegerningen, for det havde Holm aldrig gjort. Fru Holm brugte også af frk. Kristensens brændsel.

*Det endte i øvrigt med, at Niels Ørnbøl blev beskikket som lærer i Snevre.*

### 30. april

Vor unge pige, Helene, har købt en ny cykel af Peder Smed for 165 kr.

### 6. maj

Tømrer Gram Skjoldager overtog høkerforretningen i Mygdal.

### 18. maj

Pastor Madsen Hindsholms søn, Arne Madsen Mygdal, er beskikket til præst i Albæk – Lyngsaa.

### 19. maj

Julius Steen fortalte, at nu er det atter galt med stien øst om Odden. Der er nogle, der har splittet trappen ad ved søndre ende af stien, og så har Oddens bestyrer sat pigtråd op i åbningen.

Janus Andreasen bliver præst i Ho og Oksby ved Varde. Ved en afstemning i menigheden fik han 78% af de afgivne stemmer.

### 20. maj

Jeg gik mod Hjørring, hvor jeg skulle til møde i skatterådet. Hos købmand Ejnar Jensen i Bjergby, kom jeg op at køre med lastbilen fra Tversted, der kørte brændte majs fra Hjørring til Bjergby. Jeg var meget glad ved at få kørende, da jeg var ved at gå træt i den stærke blæst. Søren Gaarden var med og hjalp med læsning af majs, som de tog hos Chr. H. Nielsen.

Om banen: jeg talte med Kristensen, Stejlbjerg, der fortalte, at koncessionshaverne i Aalbæk banen havde været samlet og drøftet den adresse, der var sendt dem. Nu forlangte de, at de kommuner, som ville have arbejdet på banen standset, skulle skaffe 500.000 kr., svarende til de udgifter, der hidtil var afholdt

Hejlesen, Mølgaard, fortalte, at han havde fået 3 sognerådsmedlemmer i Uggerby til at underskrive adressen – i Tversted ville ingen af sognerådsmedlemmerne underskrive – i Bindslev var der heller ingen. Det mente han, at Niels Hjort burde have sørget for.

Koncessionsindehaverne er nok blevet gnavne. Kristen Vejen ville ikke underskrive – han ville ikke gå Hejlesens ærinder. Jens Jensen, Vidstrup, var heller ikke stemt derfor – han var imod, at banen skulle gå over Allingdam. Han skal – efter hvad der bliver mig fortalt – have stationen på sin ejendom.

### 27. maj

Generalforsamling i Historisk Samfund. Der var mødt 16. Det blev vedtaget at stryge portoen for

dem, som får bøgerne sendt pr. postoprævning. Senere samledes bestyrelsen – man vedtog at købe Dansk Adels Haandbog – 19 bind – af postmester Klitgaard for 100 kr.

Vi modtog 2. del af Thomas Larsens bog om Vendsyssels politiske historie.

#### 4. juni – 1. pinsedag

Førstegudstjeneste i Mygdal Kirke. Efter prædiken rettede pastor Thaarup en tak til frk. Nielsen og de unge piger, der havde lavet det smukke tæppe, der var blevet lagt på gulvet i alteret. Der var mange folk i kirke. Holger var i Bindslev Kirke i formiddags, og i eftermiddag var Karl i Tversted Kirke og i Mygdal Missionshus i aften.

#### 5. juni

I eftermiddag var Karl, Holger og Helene cyklende til Sindal til møde nede ved de hellige bøge, hvor pastor Schøtt og lærer Klarup talte.

#### 7. juni

Jeg fik resten af min løn som sognerådsformand – jeg skal i alt have 476 kr.

#### 10. juni

Der skal bygges en bro nede ved Kristianshede.

#### 11. juni

Førstegudstjeneste i Mygdal Kirke. I formiddags var Karl til karlemøde i missionshuset, medens Otto var deroppe i eftermiddag til børnegudstjeneste.

#### 14. juni

Ingeborg og jeg kørte til gudstjeneste i Bjergby Kirke ved pastor Hansen, Frederikshavn, Niels Ørnbøl var kirkesanger. Kirkestolene var halvfylde af folk. Vi blev inviteret op til Ørnbøl sammen med pastor Hansen og frue, Hans Jensen og Lise og Johannes Pedersen, Tangsgaard. Det var særlig pastor Hansen og Hans Jensen, der førte ordet. Hans Jensen fortalte om sin omvendelse – det var ikke alt sammen lige ædrueligt.

#### 15. juni

Dyrskue ved mejeriet. Otto var deroppe.

Da jeg var kommet i seng, kom broder Johannes. Han opholder sig i Hammer Bakker i denne tid.

#### 21. juni

Bestyrelsesmøde i Centralbiblioteket. Der var 3 ansøgninger til assistentstillingen. Man valgte cand. phil. frøken Kristensen. Lærer N. P. Petersen har 16 ugentlige timer til en årlig løn af 1.500 kr. – adjunkt Winther har 12 årlige timer for en årlig løn af 1.200 kr.

Det blev aftalt, at N. P. Petersen og bibliotekar Faurholt skal indlede forhandling med museets bestyrelse om byens aviser. Historisk Samfund har givet et tilskud til Centralbiblioteket på 100 kr. til køb af den tidligere omtalte adelsårbog.

#### 22. juni

Jeg, Kristiansen og Laurits Dalsgaard gik ned til P.H., der havde bedt os komme, og som var ved at hugge brænde, da vi kom.

Vi kom med ham ind og talte med ham og konen samt datteren om situationen. Diskussionen antog til tider skarpe former, da datteren var noget krasbørstig. Hun lod til selv at ville

bestemme, når hun rejste hjemmefra. Vi var til sidst ude at se på brønden, der var af meget ringe omfang og kun indeholder lidt vand.

### 23. juni

I dag var der vejsyn. Jeg gik op til Stenshede. Peder Jakobsen kom der også, og så kørte Kristiansen os op til søndre skole. Der holdt Jens Præstegaard med heste og vogn – Peter Nielsen og Laurits Dalsgaard var der også. Vi fik kaffe og var inde for at se væggene i skolestuen. Kalkpudset falder af, og det blev bestemt, at der skulle nyt puds på væggene. Lærer Winther brød sig ikke om spåntapet, som de havde i nordre skole. I lærerindens soveværelse er der rådne brædder i gulvet. Herfra kørte vi til Kobbersholt bro – holdestangen i vestre side er rustet op. Derfra kørte vi til Kabbeltved bro og så til min gård, hvor vi spiste til middag. Derefter sad vi og talte sognerådssager. Herfra kørte vi til nordre skole, hvor vi så skolen og drak kaffe. Herfra til Gjøggaards bro og til Skeen Mølle bro og endelig til Peter Nielsens gård, hvor hestene blev sat ind. Her spiste vi mellemmad, inden vi via Martinus Krøgholts gård kørte til Højtved bro. Vi var inde hos Th. Hansen, hvor vi blev budt på cigar. Vi kørte så op til Odden, hvor vi hilste på forvalter Molsen, og jeg fik et forlig mellem ham og ”stimændene”, således at der ved den nordre ende af stiens indhegning skal være en gennemgang til kreaturerne, medens der ingen åbning skal være ved den søndre ende.

### 24. juni

Tidligere nævnte P.H. ringede og var meget ophidset over, at jeg havde skrevet til amtet og stillet mig skeptisk over for hans kones sygdom. Han sagde, at hans kone var villig til at lade sig undersøge af en læge. Han sagde også, at politibetjent Kristensen havde været der i går, og det var blevet bestemt, at datteren skulle have 14 dage til at søge om beskæftigelse. På mandag ville han selv begynde at arbejde på vejen.

### 25. juni

Førstegudstjeneste i Mygdal. Der var meget få mennesker i kirke, vel nok på grund af regnvejret. Lærer Rasmussen, Bjergby, var kirkesanger, da lærer Jensen var med sangkoret på Læsø. I aften gik Karl til møde i missionshuset, men der var ingen mennesker mødt.

### 29. juni

Jeg, Ingeborg og Holger kørte til det årlige møde i Slotved skov. Kristen Lyngsig fortalte, at han havde købt jorden på søndre side af vejen fra Fælled for 5.000 kr.

### 4. juli

Peter kørte mig til Sindal station, hvorfra jeg tog toget til Aalborg, hvor jeg skulle til generalforsamling i Jydsk Andels Foderstofforening i Haandværkerforeningens sal, der ligger ved den nordre ende af Slotsgade.

Anders Nielsen, Svejstrup Østergaard, åbnede mødet og bad om, at vinduerne måtte være åbne, og så bad han forsamlingen om at gøre som ham: Lade være med at ryge tobak. Der var diskussion om en række forskellige emner, bl.a. var man utilfreds med, at hovedkontoret var flyttet til København.

Jeg kom for sent til toget kl. 4.15 – det næste gik først kl. 9.35. Jeg var først i Grøntved over

midnat.

### 9. juli

I eftermiddag var jeg til møde i missionshuset, hvor lærer Fischer fra Asdal talte. Han dvælede til sidst ved nogle minder fra den 1. vækkelse i Mygdal og fortalte, at han, Niels Bæk, Peder Bæk (*måske står der "Bak"*), Andreas Skoven og Peter Sortkær var kaldt op til Mygdal for at bestemme, hvor missionshuset skulle bygges. De var alle enige om, hvor det skulle være, men det var ikke det sted, hvor det kom til at ligge. Fischer fortalte, at han sidste søndag havde talt med min søn Vilhelm i Sønderborg.

### 10. juli

I morgen vies i Hørmested Kirke: Pastor Arne Madsen Hindsholm til frk. Krista Nielsen, Grimshave.

### 17. juli

Holger og Otto var i Aalborg sammen med skolebørnene. De fik kørende med Niels Jakobsen til Hjørring, hvor de tog det første tog fra Hjørring. De rejste fra Aalborg igen kl. godt 4. De så museet, var i Vor Frue og Budolfi kirker, ligesom de var ved havnen og på Skovbakken.

### 19. juli

Holger trak til Hjørring med 2 tyrekalve – han slog følge med Hedevig Thomsens søn, Holger. De afleverede kalvene i Forsamlingsbygningens gård. Niels Hult betalte Holger 185 kr. for de 2 kalve.

### 22. juli

Dyrskue i Hjørring. Jeg kørte derop med den gamle for fjedervognen. Jeg var en tur pladsen rundt og ude i forsøgshaven, hvor der var maskinudstilling. Hos Brüels udstilling så jeg på et par rensmaskiner. Jeg byttede senere min gamle med en ny og gav 100 kr. i bytte.

Jeg var også til bestyrelsesmøde i Centralbiblioteket, men udover mig mødte kun adjunkt Winther, lærer Holm og bibliotekar Faurholt. Vi drøftede sammen med arkitekt Jakobsen en forskønnelse af bibliotekets gård.

Faurholt fortalte, at den digter, der i Vendsyssel Tidende under navnet "Kren Gammeldags Filosofi" skrev digte, er dyrlæge Klastrup, der nu er rejst til Skive.

### 29. juli

Peter tog med det 1. tog i morges til Aalborg – han ville til statsdyrskue.

### 1. august

I eftermiddag gik jeg op til Vestergaard, hvor jeg mødte overbetjent Kristensen, der var kørende derned i bil. Vi var inde i Vestergaard og drak kaffe og talte om P.H.' datter. Derefter gik Kristensen og jeg hen til P.H., hvor alle familiens medlemmer var til stede, da vi kom. Kristensen tog plads ved bordet og bad datteren tage plads på den modsatte

side ad bordet. Han begyndte så at tale med hende om situationen og spurgte hende, om hun havde søgt plads, siden han den 23. juni havde været der. Det sagde hun "Nej" til – han lod hende så vide, at dengang havde hendes fader givet hende 14 dage til at søge plads i. Han spurgte hende så, om hun ikke ville rejse hjemmefra. Det skal jeg vel, svarede hun. Kristensen spurgte så, hvornår hun ville rejse, hvortil hun svarede: Det kan jeg ikke sige nu. Kristensen sad en stund og talte med hende og oplæste så skrivelsen til civildommer Juhl for hende. Da han havde læst den, sagde P.H., at han vedkendte sig alt, hvad der stod i skrivelsen, uden at det lod til at gøre noget indtryk på pigen. Hun spurgte så, om hun skal gå ude på landevejen. Kristensen svarede så: "Det må De selv om, der er vist ingen, der vil forbyde dem at gå på landevejen". Han talte også med datteren om at komme ud at tjene – det sagde hun bestemt Nej til. P.H. sagde så til hende, at hun måtte helst være noget mere føjelig – det var ikke godt at sætte sig op mod øvrigheden. Kristensen kunne ingen vegne komme med hende, og han lod hende så vide, at så mødte herredsfogeden, og så måtte hun forlade hjemmet. Vi gik så uden at have opnået noget. Jeg gik så til Degnbøl. Min broder, Andreas, fyldte 60 år i dag.

#### 4. august

Besøg af fætter Janus Andreasen, der kom fra Uggerby. Den 10. august skal han møde i Ribe og aflægge prøve for den konstituerede biskop, stiftsprovst Olesen. Han fortalte, hvordan det gik til, at han kom ind i Ho og Oksby. Han var oppe i ministeriet en dag og så efter i ansøgningsprotokollerne, og da han så, at der kun var en ansøger til Ho og Oksby, opsøgte han folketingsmand, plantør Pinholt, der bor i pastoratet og talte med ham. Pinholt blev meget interesseret i at få ham til at søge embedet og bad menighedsrådet om at invitere Janus derover. Men de døjede altid med at blive enige, og de kunne heller ikke blive enige om at opfordre Janus til at søge embedet. Nogle af menighedsrådsmedlemmerne ville gerne have ham til at komme over for at prædike. Det sagde han ja til, hvis han fik en enstemmig opfordring dertil. Det kunne de enes om. Janus rejste så der over og prædikede i kirkerne – efter at have hørt ham var der stemning for at stifte nærmere bekendtskab med ham. Der holdtes så på ny menighedsrådsmøde – uden biskoppens deltagelse – og her fik Janus 8 stemmer – 4 var imod. Derefter forlangte flertallet af menighedsrådet at få en menighedsafstemning, og dette satte den konstituerede biskop straks i værk. Ved denne afstemning fik Janus over 78% af de afgivne stemmer, og så mente Janus, at alt var i god orden. Men biskoppen skulle have været med ved afstemningen, og derfor blev der forlangt en indstilling fra menighedsrådet. Der var nemlig yderligere 2 ansøgere. Nu blev Janus indstillet med alle 12 stemmer.

I Ho er der nogle grundtvigianere. I pastoratet er der 1.000 mennesker, hvoraf 300 hører

til Ho Kirke. I embedet er der en kapellan, som ikke er meget afholdt, og kirkegangen er meget dårlig.

Janus har samlet en del stof til bogen om Indre Mission i Vendsyssel.

#### 6. august

Karl og Degnbøls karl, Ejnar, var cyklende til Skagen. De startede kl. 6 i morges og var hjemme igen i aften.

I eftermiddag var der møde i Kobbersholt plantage. Jeg og Ingeborg kørte op til Jens Præstegaards med den gamle for jumben. Martha Degnbøl kørte med os. Vi gik straks ned i plantagen, og kort efter begyndte mødet. Først talte missionær Klink fra Hinnerup – derefter pastor Schøtt, Sindal, og endelig talte pastor Thaarup. Efter mødet gik vi op til Jens Præstegaard og spiste sammen med en række andre. Der var mødt godt et halvt hundrede til mødet.

Martha fortalte, at sønnen, Johannes, der skulle have en plads i Ribberholt, var kommet hjem samme aften – det kammer, han fik anvist, havde hønsene residens i.

#### 8. august

Holger, Otto og Johanne cyklede ned til Uggerby strand – Otto sad på stangen ved Holger. De overværede en fangst af sild i vod og tog nogle småsild med hjem.

#### 9. august

Civildommer Juhl spurgte, om det var P.H.' alvorlige mening, at han ville have datteren sat ud ved fogeden. Det sagde jeg ja til. Dommeren tænkte på at give hende en frist på 8 dage og så sende hende meddelelse derom ved sognefogden for at gå så lempeligt til værks som muligt. Det mente jeg også var det bedste. Han spurgte, om vi havde plads til hende på fattiggården, hvilket jeg bejaede.

#### 10. august

Jeg kørte til Hjørring, hvor jeg bl.a. var på Centralbiblioteket. Bibliotekar Faurholt holder ferie. Han er i Østrig og vil videre bl.a. til Frankrig og England.

#### 13. august

Jeg kørte til Hjørring med Ingeborg, Holger og Otto. Vi samledes hos Kristen Lønsmann og efter, at vi havde drukket chokolade, gik Kresten og jeg med børnene ned på Centralbiblioteket – derfra gennem Christiansgave og Svanelunden. Da vi gik over Springvandspladsen, var der her samlet en stor mængde mennesker i anledning af fugleskydningen.

#### 22. august

Overbetjent Kristensen m.fl. var mødt hos P.H. i dag – de satte datterens sager ud og ville have det kørt på fattiggården. Øvrigheden ville ikke forlade huset, før sagerne var borte, da det kunne befrygtes, at de blev flyttet ind igen. Sagerne blev kørt på fattiggården.

Bestyreren på fattiggården sagde, at nu var P.H.' datter kommet sammen med sin moder og sine

sager. Han spurgte, om ikke hun skulle arbejde, hvis hun skulle bo der – det sagde jeg ja til.

#### 24. august

Generalforsamling i brugsforeningen. Det blev overdraget til bestyrelsen til at tage initiativ til at oprette en ægssalgskreds under Dansk Andels Ægeksporforening.

Også generalforsamling i foderstofforeningen, hvor Søren Rugholm fortalte om fælleslageret i Hjørring. Han fortalte, at bygningerne i sin tid købtes for 320.000 kr., men nu havde en værdi af 500.000 kr. Brugsforeningen har lånt fælleslageret 5.100 kr. og tillige betalt 2.000 kr. sidste år til hjælp til nedskrivning af varer. Dette androg sidste år noget over 80.000 kr.

#### 5. september

Sammen med Laurits Dalsgaard mødtes jeg med nogle sognerådsmedlemmer fra Sindal for at drøfte Kristianshede bro og vejen der.

#### 8. september

Efter avisen er Janus Andreasen nu udnævnt til præst fro Ho og Oksby.

#### 9. september

Bestyrelsesmøde i Centralbiblioteket. Formanden, Winther, bød velkommen og udtalte mindeord over købmand A. D. Andersen, der i sit testamente havde betænkt Centralbiblioteket med at skænke biblioteket en godt 3.000 kvadratalen stor grund i Brinck Seidelins Gade. Det blev oplyst, at Andersen i sin tid havde givet 13.000 kr. for grunden. Der blev ført en længere forhandling, om hvorvidt man skulle modtage gaven. I Andersens testaments punkt 6 har han betænkt Centralbiblioteket med grunden – på den betingelse, at der inden 4 år påbegyndes opførelse af en biblioteksbygning. Winther syntes, at der burde gøres et forsøg, og at en ridssvarende bygning kunne opføres mellem 50 og 75.000 kr. Direktør Sophus Thomsen mente også, at der burde arbejdes derpå, og har vi blot tro på, at det kan lykkes, så går det nok. Han var betænkt på at give en gave dertil på den betingelse, at det blev overdraget til arkitekt Knudsen at udføre tegningerne med assistance af arkitekt Jakobsen. Man mente også, at man muligvis kunne få byrådets tilladelse til at sælge den nuværende biblioteksbygning, da byen jo ikke tog den tilbage igen, når den nye biblioteksbygning var færdig. J. Nørum frygtede for, at vi ikke kunne fuldføre dette arbejde, uden at det kom til at gå ud over anskaffelsen af bøger. Vi var alle enige om ikke at afvise gaven, men undersøge sagen og indhente oplysninger andetsteds fra, hvor de har opført tidssvarende bygninger. Der blev nedsat et udvalg til at arbejde videre med sagen, bestående af adjunkt Winther, Sophus Thomsen, kandidat Thomasen, Jens Nørum og redaktør Borgstrup med Winther som formand.

Efter mødet var vi inde i børnenes læsestue og drak kaffe på bibliotekets regning. Derefter var der bogudvalgsmøde, hvor vi besluttede at rejse til Aalborg for at købe bøger i Gyldendals lager.

#### 11. september

Kraglunds frøhandler var her og ville sælge markfrø til næste år. Jeg lovede at købe det halve af mit forbrug, hvis priserne ikke blev højere end brugsforeningens.

Den gamle Niels Kristensen, Lyngsig, er død. Arvingerne spurgte sognerådet, om sognerådet ville betale ligkiste og ligtøj – jeg sagde, at vi ville betale efter laveste sats.



Han blev begravet på Mygdal kirkegård efter gudstjenesten 17. september – i skellet mellem den gamle og den nye kirkegård. Der var 4 vogne i følget. Hans Knudsen, Ørnboel, kørte med kisten – Kristen Lyngsig takkede efter begravelsen for kranse og udvist opmærksomhed.

#### 20. september

Fuldmægtig Jørgensen, Amtstuen, bad mig besvare en skrivelse, han havde sendt mig i dag vedr. den sindssyge i Slesvig.

#### 28. september

I eftermiddag var jeg til åstedsmøde ved stien øst for Odden.

#### 29. september

Simon Andersen, Krøgholt, er død – 83 år gammel. Han var veteran fra 1864.

#### 6. oktober

I aften er der møde i forsamlingshuset ved lærer Hansen, Horne. Karl, Holger, Otto og Helene var deroppe.

#### 11. oktober

Bestyrelsesmøde på Centralbiblioteket. Biblioteksdirektør Døssing var mødt. Sophus Thomsen har skænket 5.000 kr. (1.000 kr. om året i 5 år) til en byggefond. Han udtalte håbet om, at biblioteket måtte hjælpe til at højne folket – han holdt særlig meget af vendelboerne. Direktør Døssing glædede sig over den interesse, der vist bibloteket. Det var en stor støtte for sagen i sin helhed.

Vi var enige om, at der skulle tegnes aktier for 20 – 30.000 til biblioteket

Ansættelse af bibliotekar – Faurholt forlod nu mødet: Winther udtalte på egne og M. P.

Pedersens vegne, at de nok kunne have ønsket sig en mere betydelig mand til denne post. Han havde kun ½ års praktisk bibliotekserfaring, da han kom her. Han havde taget studentereksamen efter 1 års forberedelse, men forberedelsestiden ellers var 3 år. Han mente, at den længere studietid virkede mere almindelig. Faurholt er ikke meget repræsentativ, og han syntes også, at hans arbejdsevne var begrænset, men trods dette ville de dog anbefale ham til fast ansættelse. Døssing gav ham et godt lov inde fra biblioteksskolen. Han var nok undertiden noget højt oppe og havde et lyrisk sving, men han var flittig, og hans indberetninger var meget klare og upåklagelige. Det vedtoges at give ham fast ansættelse fra 1. april 1923.

#### 13. oktober

I dag holder grundtvigianerne efterårsmøde i Mygdal Kirke ved pastor Dahl, Frederiksberg, og i forsamlingshuset ved pastor Evaldsen, Løkken.

#### 14. oktober

I dag skal Edvard Knudsens datter giftes med Jens Pedersens søn, Johannes Pedersen, fra Sakstrup. Han har overtaget sit hjem, og forældrene er flyttet til Hjørring, hvor de har købt hus. Stuehuset i Sakstrup er blevet restaureret i sommer.

#### 19. oktober

Jeg var til eksamen i Mygdal n. skole i dag kl. 9 sammen med Laurits Dalsgaard - præsten var

sygemeldt. Hans Nielsen, Skarndal, var også mødt. Vi holdt eksamen med 2. kl. i formiddags, og efter at vi havde spist til middag, var der eksamen med 1. klasse. Børnene var ret flinke. Vi gav dem ikke karakterer, men jeg skrev i protokollen, hvad vi hørte dem i, og skrev endvidere, at børnene var meget flinke. Bagefter foretog vi oprykning i klasserne, og derefter var vi hos lærerinden og drak chokolade. Vi kom i en farlig disput med Hans Nielsen om samfundsforholdene, så det blev aften, inden jeg kom hjem.

#### 20. oktober

Eksamen i Mygdal s. skole. Laurits Dalsgaard var også mødt. Børnene var gennemgående meget flinke. Vi foretog derefter oprykning af de ældste børn i klasserne. Jeg talte med lærer Winther om K.L.' datter, Marie, der er meget tilbage og har et noget underligt væsen. Han har døjet lidt med hende. En tid kunne hun undertiden finde på at le og derved forstyrre de andre børn. Winther sagde så til hende, at det måtte hun ikke, så skulle hun ud i gangen. Hun svarede, at det var hun ked. Til andre tider kunne hun give sig til at græde. Hun dur ikke til retskrivning og regning.

#### 31. oktober

Bestyrelsesmøde i foderstofforeningen. Jeg skrev et brev til direktør Daugbjerg i Jydsk Andels Foderstof og lovede ham nogle penge, som han rykkede os for i dag og bad ham benytte sig af en mere høflig form i sine rykkerskrivelser.

#### 4. november

Jeg skulle til begravelse ved min brodersøn, Jakob Grøntved. Han var blevet dræbt ved en ulykke med en vindmotor.

Jeg gik op til høker Alfred Pedersen og tog med Søren Gaarden til Hjørring. Bilen blev ganske fuld – i Bjergby stod Moltsen, Kærgaard, og ville med, men der var ikke plads til ham. Da rutebilen var forsinket, kørte Gaarden os hen til Vestbanegaarden, hvor jeg og andre tog toget til Hørby. Min broder, Andreas, og jeg fik kørende til Slyngborg. Da vi så ligtoget på 15 – 16 vogne fra Ildskov, gik vi hen til Badskær Kirke, hvor der holdt 5 – 6 biler, ligesom mange mennesker var samlet der. Jeg og Andreas betalte hver 10 kr. til den mindsten, der var købt til Jakobs grav. Vognen med kisten blev kørt af den afdødes broder, Arnold, og det var den afdødes heste, der var forspændt vognen. Der var lagt et slør over hestene og kisten.

Kirken var helt fyldt. Efter begravelsen samledes den allernærmeste slægt i Ildskov.

Jeg og Andreas overnattede hos Arnold og hans kone i Tveden i Karup. Jakobs kone tager sig det meget nært – hun ville ikke have mere end de allernærmeste med til begravelsen. Hun vil sælge gården snarest.

Næste dage kørte Arnold og hans kone op til min afdøde broders kone, Marie, der bor i en lille ejendom i Torslev sogn. Hun har et par små heste, 4 gode køer og et par unghøveder. En søn, Kristian, er hjemme og hjælper hende med arbejdet. Vi gik så til Thorshøj og tog toget til Hjørring, hvorfra vi kom med Søren Gaarden hjem. Jeg var hjemme kl. 11 søndag aften.

#### 14. november

Prøvevalg (*Indre Mission*) i missionshuset til menighedsrådsvalget. Der blev opstillet: Alfred

Knudsen, Kristian Grøntved og Jens Chr. Jensen.

17. november

Jeg meddelte Karoline Hansen, at hun kunne vente at blive anbragt på en arbejdsanstalt, hvis ikke hun vil forlade fattiggården.

20. november

Prøvevalg til menighedsrådet i forsamlingshuset. Der mødte en ret talrig forsamling, så mødet måtte flyttes til den store sal.

Præsten meddelte noget om lovens indhold, om valget og om menighedsrådets arbejde. Der var virkelig udsigt til, at de fik noget at bestille. Han sagde, at vi plejede her i Mygdal som artige børn at enes om en fællesliste, og det kunne vi vel også i år. Han gjorde opmærksom på, at der måtte ikke deltage andre i valget, end de som var på valglisten. Han havde set en enkelt, der ikke var på valglisten – den pågældende gik omgående. Han opfordrede folk til at foreslå kandidater, og når nogen blev foreslået, spurgte han dem straks, om de ville modtage valg. Alfred Knudsen afleverede Indre Missions opstillingsliste til præsten, der syntes, at det var vigtigt at genvælge de gamle menighedsrådsmedlemmer, da de kun havde været i rådet kort tid. Der blev omdelt stemmesedler – flere knurrede over, at der ikke var foretaget afstemning, om vi skulle have fællesliste eller ej. Der kom så 3 kandidater på en fællesliste, nemlig: Lærer Winther, Jens Kristiansen, Odden Mølle og smed Ejner Pedersen. Da præsten ikke havde andet end et stykke rødt indpakningspapir hos sig, skrev han de valgte navne op på missionslisten og fik den underskrevet af 5 mand. Pastor Thaarup er meget ubehjælpelig til at lede et sådant valg, og han er alt for klog til at tage mod råd af andre. Det var meget generende for dem, der blev foreslået, at præsten spurgte, om de ville modtage valg. Frk. Nielsen sagde til at begynde med noget nølende ja, men da han gentog sit spørgsmål, sagde hun nej.

Lærerinderne, frk. Nielsen og frk. Lauridsen, spurgte mig, om de måtte tage til et håndgerningskursus i Lørslev på lørdag og regne det for en skoledag. Det havde jeg ikke noget imod.

Lærer Jensen sagde, at præsten ville have haft skolen til prøvevalget, men det havde Jensen sagt nej til. Sidst der var prøvevalg, var skolestuen blevet svinet slem til. Dagen efter var der fundet gamle skrå og lignende i blækkhusene.

21. november

Jordemoderen fortalte om distriktsomlægningen. Uggerby sogn skal høre til Bjergby distrikt. Hun synes, at hun skal bo i mejeribyen.

22. november

Det var meningen, at jeg ville have været til møde i forsamlingshuset, hvor husmandsforeningen holdt møde med Jens Thise som taler, men da der blev sagt, at alle de der kom der, skulle drikke kaffe, gik jeg hjem igen.

23. november

Mads Overgaard fra fattighuset har været på sygehuset, som meddelte, at han skulle sendes

hjem i dag. De sagde, at han ikke så godt kunne tåle at køre i en hestevogn, og der blev spurgt, om sognerådet ville betale hans hjemkørsel i bil. Det sagde jeg ja til.

Statspolitiet ringede om branden i Snevre skole, hvor der var gået ild i en bræddevæg, der stod for tæt ved kakkelovnen. Jeg mente, at en håndværker havde sat bræddevægen for tæt ved kakkelovnen.

Pastor Thaarup fortalte, at der ikke var kommet flere lister til menighedsrådet, samt at det var kedeligt med det vrøvl, der blev nede i Mygdal. Jeg svarede, at det var noget, der hører til hernede. I Bjergby var der kommet en fællesliste med følgende navne: Kristian Hvims, Kristian Dahl, Jakobsens kone fra Sakstrup, Kristen Bastholm, Edvard Knudsen, Ørnboel, og Kristen Kristensen, Rams.

#### 24. november

Nogle finder det mærkeligt, at H.N. vil ned på fattiggården at bo. Han er ejer af 12.000 kr. og har ret til at bo i huset, så længe han lever, og desuden skal han have en pot sød mælk daglig af Frederik Lund. Dette falder væk, når han flytter fra huset, og han må heller ikke flytte ind igen, når han engang er flyttet ud. Hans eneste barn, en datter, er husmoder på en stiftelse, hvor hun tjener 4.000 kr. om året.

#### 26. november

I aften begyndte missionsugen i Mygdal Kirke med højskoleforstander Olesen, Horne. Han holdt en klar prædiken.

#### 27. november

Johannes Pedersen skal give 65.000 kr. for sit hjem i Sakstrup. Pastor Madsen Hindsholms ældste datter er gift med en lærersøn – de har købt en gård i Sydsjælland. Hindsholm har solgt sit hus i Ballerup til sin svigersøns fader og så er Hindsholm og frue flyttet til datteren.

#### 29. november

Kristian Dam, Retholt, har solgt sin købmandsforretning til en søn af lærer Knudsen fra Tversted.

#### 5. december

Generalforsamling i mejeriet. Der var mødt ca. 50 interessenter. Nogle af os, som ønsker en vej fra Kabbeltved til Bindslev Kirke talte om at gøre et arbejde derfor, og der nedsattes et udvalg bestående af Th. Steffensen, Martin Andersen og mig til at forhandle med ejerne af Søttrup og Hedegaard samt Bindslev sogneråd.

#### 6. december

Gudstjeneste kl. 2 i Mygdal Kirke ved pastor Arne Hindsholm fra Aalbæk (søn af pastor Madsen Hindsholm). Der var mødt ret mange mennesker. Om aftenen talte han i missionshuset.

#### 7. december

Sognerådsmøde i fattiggården. Holger var i ungdomsskole – der var mødt 10 elever.

#### 8. december

Konstituerende møde i menighedsrådet i Mygdal s. kirke. Pastor Thaarup valgtes som formand – jeg som næstformand efter forslag af lærer Winther. Til at føre tilsyn med kirken og kirken og kirkegården i Mygdal valgtes Jens Kristiansen og Alfred Knudsen.

Lærer Winther talte om, at der burde indrettes et ligkapel i den østre fløj ved Mygdal Kirke. Vi talte også om at få Odden og Holtegaards ejere til at give afkald på deres rettigheder til kapellet og så indrette et ligkapel i den nordre halvdel – i søndre halvdel kunne der så indrettes et værelse til brug for mødre og børn ved barnedåb samt afklædningsværelse for præsten. Gulvet i kapellet skal så sænkes og 2 døre indsættes på vestre side af kapellet. Winther ankede over de uheldige varmeforhold i Mygdal Kirke. Han mente, at der blev begyndt for sent med fyringen.

#### 12. december

Jeg, Th. Steffensen og Martin Andersen var til møde med sognerådet i Bindslev i fattiggården i Bindslev for at drøfte en evt. vej fra Kabbeltved vejen og over til Bindslev Kirke. Sognerådet stillede sig ret velvillig, men de ville dog først tage terrænet i øjesyn, og så ville de meddele os hvad bestemmelse, de tog.

#### 20. december

I aften var der karlemøde her. Først kom Niels Eskildsen og Martin Degn fra Uggerby cyklende og senere kom Kristian Lyngsig og hans søn, Kristian, Magnus Andersen, Holtegaards mark, Hans Jensens karl, 2 karle fra Alfred Knudsen. Lidt over kl. 7 begyndte mødet med sang, og Niels Eskildsen indledte med bøn og oplæste Math. 20 kapitel, som han forklarede. Kristen Lyngsig, der også havde ordet, sluttede med bøn og trosbekendelse. Derefter drak vi kaffe og samtalede. Kl. 11 skiltes forsamlingen.

#### 21. december

I eftermiddag var der bryllup i Kabbeltved hos Anders Andersen. Hans ældste datter, Karen, blev viet til mejeribestyrer Jensen, Understed. Der var 4 vogne, der kørte til kirken, deriblandt en lukket vogn, som de havde lånt i Odden. Jeg og Ingeborg gik til bryllupsgården først på aftenen. Vi havde en lygte med – det var mørkt og regnede en del. Da vi kom derned, kom vi op på loftet, hvor vi lagde tøjet, og derefter kom vi ind og fik vin og småkager.

Hen på aftenen blev vi trommet ind i det vestre hus, hvor der var dækket til ca. 100 personer ved 4 borde. Vi fik steg, kartofler, budding og kage samt vin. Der blev holdt flere taler, og der blev sunget en sang, forfattet i dagens anledning. Kl. 11 gik vi hjem.

#### 23. december

Jeg talte med Martin Bidstrup om at overlade jord til den projekterede vej øst for Odden.

#### Søndag den 24. december – juleaften

Sidstegudstjeneste i Mygdal Kirke. Ingeborg, Julius, Peter, Holger, Otto og Dagny var i kirke. Vi havde et juletræ tændt i den nordre skole, som vi samledes om. Vi sang: Det kimer nu til julefest, hvorefter jeg læste juleevangeliet og en fortælling i Kristelig Dagblads julehefte. Til sidst sang vi: Julen har bragt velsignet bud. Vi gav hvert af børnene og Dagny en bog samt en pose med nødder og figner. Sidst på aftenen gik Peter op til Vestergaard.

#### 27. december

I eftermiddag var der juletræsfest i missionshuset. Jeg kørte derop med Ingeborg og Otto. Lærer Kristoffersen var mødt og talte med børnene og hjalp dem med at lege. Der var mødt ca. 100 mennesker.

**29. december**

I aften var der juletræsfest for de unge i missionshuset. Julius, Peter, Karl, Holger og Dagny var deroppe. Der var også juletræsfest for børn i forsamlingshuset.

**31. december**

Så er året 1922 gået ud af sagaen med alle dets sorger og glæder. For os herhjemme har det været et godt år uden særlige begivenheder. Børnene er på samme steder, som da året begyndte med undtagelse af Vilhelm, der i foråret flyttede fra Tommerup højskole – først til en gård i Sdr. Bjert og så til en gård ved Nakskov.

**1923****2. januar**

Optælling i foderstofforeningen. Der var et lager på 6.595 kg, og siden 1. juni 1922 er der solgt 152.568 kg.

I aften var der juletræsfest for voksne i forsamlingshuset. Søren Gaarden var kørende derned med præsten og hans familie.

**3. januar**

Kr. Kristiansen fortalte, at Niels Bidstrups moder, Marianne Andersen, døde 30. dec. 93 år gammel i Skeen i Uggerby. Hun har været enke i 51 år. Hendes mand blev begravet 6. januar for 51 år siden, og hun havde ønsket at blive begravet samme dato. Man havde bedt pastor Thaarup forrette begravelsen, hvad han ikke mente at være pligtig at gøre, men gik dog ind derpå, men han ville ikke have begravelse den 6. januar, men søndag den 7. januar.

Man havde også spurgt lærer Jensen, om han ville medvirke, og hvad man skulle betale. Jensen svarede: Jeg lever ikke af jagt og fiskeri, men af mit embede.

Bestyrelsesmøde i Centralbiblioteket. Under kaffen blev der talt om præsten i Ugilt, dr. Kure. Han blev omtalt som en stor filosof, men han burde ikke have været præst.

Vi drøftede byggespørgsmålet – der blev talt om at foretage aktietegning i februar. Derefter drøftede vi bibliotekarens løn – den blev sat lig med en adjunkts løn. Kl. 5 forlod jeg mødet for at komme med bilen hjem.

**10. januar**

Møde i Bjergby med kandidat Ejlert Mortensen fra Dansk Missions Selskab, der talte om forholdene på missionsmarken, særlig i Kina. Han fortalte om en rejse, han havde gjort til Argentina, hvor han havde besøgt danskerne der. Han havde været af sted i 4 måneder. Rejserne derned og hjem varede hver 1 måned, og så var han 2 måneder der. Han omtalte gudstjenesten om bord, og at der ikke blev holdt gudstjeneste på de engelske skibe, når de kom i europæiske farvande. Der var kun få folk i kirke, og halvdelen var nok fra Mygdal.

Bagefter var Ingeborg og jeg hos smed Bertelsen, hvor jeg byttede jumben med en fjedervogn, der tidligere havde tilhørt Alfred Pedersen. Jeg skulle give 220 kr. i bytte. Smedens nye hus havde kostet 8.000 kr.

Vi kørte hjem i den nye vogn – hesten havde været opstaldet hos Frederik Lund.

11. januar

Karl Jensen har købt Nørmark mølle i Bjergby for 13.000 kr.

14. januar

Jeg var i kirke – foruden præsten og kirkebetjeningen var vi kun 8 mennesker i kirke.

15. januar

Jeg var oppe ved den nye vej ved Odden, og vi var hos Kristen Jespersen og forsøgte at akkordere med ham om at afgive jord til vejen. Han ville have 600 kr., men vi fik det for 200 kr., da Peder Jakobsen ville give en flaske vin, hvis vi kunne enes. Peder Jakobsen hentede vinen i brugsen, som vi nød hos Kristen Jespersen sammen med kaffe og cigarer, som Kristiansen gav.

18. januar

Ingeborg og jeg kørte til Hjørring. Vi købte et komfur hos Søren Holm for 133 kr., heraf 13 kr. for en messingstang.

Kl. 3 var vi til møde i missionshuset, hvor pastor Brygmann fra Lønstrup holdt en god tale. Også pastor Prøvensen talte. Huset var overfyldt.

21. januar

Frk. Nielsen spurgte, om de måtte opsætte nyt tapet i sygeplejerskens værelse i fattiggården for kommunens regning. Der kommer en ny sygeplejerske til 1. februar. Det sagde jeg ja til, men hun burde have spurgt sognerådet.

Otto var til børnegudstjeneste – han fik 25 øre med til negeren.

Vilhelm kom hjem i aften – han rejste fra Nakskov sidste tirsdag og tog op til Nordrup til Kristian, hvor han var til om torsdagen. Så cyklede han til København for at besøge Peter og Johannes et par dage, inden han tog tilbage til Nordrup. Lørdag tog han til Rønne for at besøge Julius, inden han rejste til Hjørring.

26. januar

Jeg sendte nedennævnte brev til sognerådet i Bindslev:

”Vi beklager meget, at det ærede sogneråd ikke har ment at kunne imødekomme vort andragende om at optage den projekterede vej fra Sõttrupvejen over Sõttrup, Hedegaard og præstegaardens marker til vejen ved Bindslev Kirke, og da vi antager, at sognerådets beslutning måske har sin grund i, at man mener, at anlægget af vejen vil blive temmelig dyr, så tillader vi os i korte træk at fremstille, hvad vi mener, at anlægget vil koste. En bro over bækken i præstegårdens eng vil koste ca. 1.000 kr. Indgrøftning af ny vej 168 kr. og udvidelse af vej vil koste 400 kr. Dertil kommer arbejde med opfyldning af ca. 1 alen af vejen over engen – et arbejde, vi håber, at sognerådet vil godskrive de nærmest boende lodsejere for at udføre. Da vi antager, at den overvejende del af dette beløb, som vil medgå til anlæg af vejen, vil kunne skaffes til veje blandt de mænd i Mygdal, som har interesse af vejens anlæg, så tillader vi os på ny at andrage det ærede sogneråd om at tage vort andragende under fornyet overvejelse. Såfremt sognerådet vil optage ovennævnte vej som offentlig bivej, vil vi straks igangsætte tegning af bidrag til arbejdets udførelse.

6. februar

Smed Ejnar Pedersen køber 40 tdr. land af Oddens jord for 500 kr. pr. td. land.

8. februar

Uddeler Nielsen vil søge pladsen som uddeler i Aale brugsforening ved Horsens.

Vilhelm modtog brev fra udskrivningskontoret i Svendborg, der meddelte, at han ikke kunne bytte nummer og komme til Aalborg. Derimod kunne han bytte til Vordingborg og Næstved og vente at få 50 kr. i bytte.

10. februar

Jens Præstegaard fortalte, at de var højt oppe i Bjergby. De arbejder med et svar på mit indlæg (7. februar i Vendsyssel Tidende). Knudsen havde sagt, at der nok blev holdt et sognemøde til. Det mente Moltsen ikke – han mente Niels Bak var for klog – det er ham, der er fører for asylpartiet (*navnet må have relation til fattiggården, som nogle vil have solgt*).

15. februar

Generalforsamling i brugsforeningen. Jeg blev indvalgt i bestyrelsen. Der var igen snak om at oprette en ægtsalgsreds, men der var ikke rigtig stemning derfor.

Bindslev sogneråd afviser blankt at optage den projekterede vej over Sõttrup mark som kommunevej. *Det er senere oplyst, at 5 i sognerådet stemte for at afvise andragendet, medens 4 stemte for at forhandle med Mygdal folkene.*

19. februar

Bestyrelsesmøde i brugsforeningen. Laurits Dalsgaard blev valgt som formand. Storgaard og uddeler Nielsen fik tilladelse til at rejse til Viborg 27. og 28. februar og deltage i et regnskabskursus. *Uddelerens lille datter døde, medens han var på det pågældende kursus.* P.R. fra Odden skovhus var her og fik en fattigunderstøttelse på 50 kr.

21. februar

Karoline H. klagede over, at hendes datter fik for få mellemmadder med til skole, og at det blev forlangt af hende, at hun skulle gå hjem til fattiggården og spise til middag. Det kunne hun ikke, fordi det var for koldt.

28. februar

Snefog hele dagen. Der er kommet en stor mængde sne.

1. marts

Johs. Pedersen har solgt Hummelkrog til Andreas Skovens svigersøn for 43.000 kr.

4. marts

Jeg var i missionshuset – vi var i alt 8. Ingeborg, Vilhelm, Karl og Otto var i Aagaard missionshus, hvor pastor Höher, Tversted, talte.

5. marts

I eftermiddag blev uddelerens barn begravet på Mygdal kirkegård. Jeg og Ingeborg gik op til kirken og kom der samtidig med ligfølget, der talte 15 vogne og nogle gående. Kisten blev båret ind i kirken, hvor pastor Thaarup holdt en god tale. Kisten blev båret ud og sænket i graven hende ved stenten. Bagefter takkede Nielsen for udvist deltagelse.



Der drøftes om fattiggården skal sælges. Der er megen uenighed.

I aften var der fest i nordre skole for ungdomsskolens elever og sangforeningen. Festen begyndte kl. 7. Jeg og Ingeborg samt Holger gik derop, og kort efter åbnedes festen af lærer Jensen - Pastor Thaarup holdt en tale, hvori han udtalte, at der blevet arbejdet stærkt på at gøre skolen til en kundskabsskole, og hvor man mente, at det gjaldt om, at børnene fik så mange kundskaber som muligt. For at nå dette mål skal børnene søge skolen fra den 7. til det 14. år og derefter i tvungen ungdomsskole til deres 18. år. Man går ud fra, at når bare folk bliver bedre oplyst, så bliver de bedre og dygtigere. Erfaringerne, særlig fra verdenskrigen, viser noget helt andet. Kundskaber gør ikke menneskene dygtigere, men for den dygtige kan den være en god hjælp. Opdragergerningen kan skolen ikke magte – den må foregå i hjemmet. Han sagde om højskolen, at den var en skole for livet og satte sit præg på den, som søgte derhen. Vi sang et par sange og så tog lærer Jensen og hans sangerskare fat. Publikum bragte dem en klapsalve til sidst. Skolestuen var næsten fuld af folk. Derefter gik de ældre ind i stuerne, medens der blev gjort klart til kaffedrikning i skolestuen, samtalen blandt de ældre var meget livlig og drejede sig næsten hele tiden om fattiggården.

Efter kaffedrikningen gav de unge sig til at synge og danse, medens de ældre atter gik ind i lærerens stue.

Præsten sagde til, at det var et farligt postyr, der var om fattiggårdssagen. Jeg svarede, at det var nogle urolige kroppe, der var i Bjergby. Han sagde, at både Ottenius Sørensen og Anton Jakobsen var stemt for at sælge gården. Frederik Uslev og Storgaard ville have ført et nøjagtigt regnskab over fattiggården.

Jensen læste et par historier for os, og han og Alma spillede og sang for os. Kl. halv et gik vi hjem. Ungdomsskolens elever har foræret lærer Jensen nogle sølvskeer, der har kostet 39 kr.

#### 8. marts

Pigemøde her – der var mødt 17 fremmede piger. Aksel Nørmark har købt Gudmund Niensens hus på Vestermark i Bjergby.

#### 9. marts

Ingeborg og jeg var til kredsforbundsmøde i Hjørring. Gudstjeneste og senere møde i missionshuset ved missionær Poul Lange.

I Bindslev er der et radikalt parti, der arbejder på at få fattiggården solgt – men sognerådet er imod salg. De holder basar dernede i dag og i morgen til fordel for et alderdomsasyll og har i den anledning affattet en basaravis med revyviser, hvor de har karikeret de mænd, som ikke er i deres kridthus

#### 10. marts

Martinus Krøgholt sagde, at jeg var alt for lempelig med dem oppe i Bjergby. Han hentydede til en artikel, der stod i avisen i dag om fattiggården, som han sigtede til. Jeg sagde, at jeg holdt ikke af at vove mig for langt ud, og at jeg var ked af den avispolemik.

#### 15. marts

I aften var der møde i forsamlingshuset ved lærer Stensig. Jeg, Ingeborg, Holger og Otto var

deroppe. Der var mødt en del folk, særlig unge. Pastor Hansen fra Jerup holdt møde i Aagaard missionshus i aften.

#### 16. marts

I aften var der karlemøde hos Martin Thøgersen. Der var mødt 4 mænd og 4 karle – Vilhelm og Holger var deroppe. I dag nedkom Niels Jakobsens kone med en datter (*det er konen på nabogården*).

Voldgiftsmændene havde været samlet ved Odden i går og afsagt kendelse ved deres opmand, Kristian Rømer, Sindal. Dommen lød på, at Meland skulle have 1.000 kr. for at afgive jord og for ulempe. De 900 var vist for jorden.

#### 17. marts

Generalforsamling i Fælleslageret i Hjørring. Formanden Søren Rugholm talte vidt og bredt om den gode andelssag og mente, at lageret nok kunne svare sig godt, når bare folk ville handle der noget mere. Det var sørgeligt at se, når man rejste med toget, at folk, som man ellers troede var gode andelsfolk, kunne komme ind med varer, der var købt hos andre handlende. Fælleslageret havde sidste år købt 55% af deres varer i Fællesforeningen – mod 75% året før. Noget tydede på, at ikke alle uddelere var gode andelsfolk – ja der var endog brugsforeninger, som slet ikke handlede i Fælleslageret.

Der blev ført en del diskussion om ledelsen og formandens løn på 600 kr. Der blev peget på, at Fælleslageret handlede for lidt i Fællesforeningen, men dette blev undskyldt med, at Fællesforeningen ikke havde alt, bl.a. hatte.

Jeg lod Karoline Hansen på fattiggården vide, at hun skulle rejse fra fattiggården og gav hende en frist til på onsdag. Er hun ikke borte, bliver hendes sager kørt til fattiggården i Hjørring.

#### 19. marts

Jeg rejste til det årlige samfundsmøde i Bangsbo Strand. Tog toget fra Sindal til Frederikshavn, hvor jeg og andre gik ud til missionshuset i Bangsbo Strand. Blandt talerne var pastor Jensen, Horsens, missionær Andersen, Aalborg, og missionær Ole Pedersen, Bangsbo Strand. Inden jeg tog hjem, spiste jeg til middag hos Kristian Birkbak, Bangsbo mølle.

#### 22. marts

Simonsen har byttet sin gård (*det må være Gammeljord*) med Mikkel Steffensen, Hvirrekær. Mikkel skal give 120.000 kr. i bytte.

#### 24. marts

Jeg fik kørende med Kristiansen til Hjørring. I Jernbanegade stod trommeslageren og bearbejdede trommen. Dette gav J. Nørum anledning til at fortælle, at folk morede sig over hans måde at udråbe på – efter at han havde rørt trommen.

#### 25. marts

I dag holdt Kristian Kristensen (Hansen) og hustru sølvbryllup med fest for 100 mennesker i Bjergby forsamlingshus.

#### 1. april – 1. påskedag

Jeg talte med lærer Winther – han har købt en Ford-bil og vil gerne indrette et skur til den.

11. april

Bestyrelsesmøde i Centralbiblioteket. Der er tegnet 20.000 obligationer til det nye bibliotek – der er kun få landboere, der har tegnet sig.

Der var nogen diskussion om lønningerne i budgettet. Bibliotekar Faurholt forlangte en uddannet assistent, da arbejdet var ved at vokse ham over hovedet.

21. april

I Hjørring mødte jeg Marius Fjerritslev, hvor vi talte om hans udtalelser om Molsen og sognerådet. Han underskrev så en af mig affattet erklæring, hvori han tilbagekaldte de fornærmelige udtalelser.

22. april

Jeg, Vilhelm og Holger var i kirke. Under den 1. salme efter prædikenen besvimeede Martinus Krøgholt. Nogle mænd bar ham ud i våbenhuset, og da han havde siddet lidt, kom han til bevidsthed igen, og hans kone, Stine, kørte ham hjem.

Kl. 6 holdt lærer Fischer møde i Mygdal n. skole. Jeg, Ingeborg og Dagny gik derop. Der var mødt ca. 30.

23. april

Eksamen i Mygdal n. skole. Foruden mig var Laurits Dalsgaard og pastor Thaarup mødt. Vi holdt eksamen med 3. kl. fra 9 til 1. Det gik ret godt. Børnene var flinke især til skrivning.

Danmarkshistorien gik det mindre godt med. Efter at have spist til middag og drukket kaffe holdt vi eksamen med 2. kl. og derefter drak vi chokolade hos frk. Nielsen.

Søren Gaardens søn, Niels, skal giftes med Nissens datter.

25. april

Kornbech har solgt Lilholt til Høst, Hæstrup, for 113.000 kr.

26. april

I dag holdt kongen og dronningen sølvbryllup. Vi fejrede flaget i den anledning.

30. april

Med den gule for den nye vogn kørte jeg til eksamen i Snevre skole. Jeg staldede op ved Kristian Boelt. Efter at have fået en kop kaffe gik jeg ind i skolen, hvor man var begyndt med eksamen i ældste klasse. Jeg fik ikke noget godt indtryk af Niels Ørnbøl som lærer. Børnene var meget mådelige i alle fag. Laurits Dalsgaard sagde til mig bagefter, at der var for lidt fart i Niels Ørnbøl. Kristian Boelt var heller ikke tilfreds. Da vi spiste middag, sagde præsten, at det var nogle tunge drenge, Ørnbøl havde ar arbejde med. Jeg tror nu, at læreren har sin store skyld. Om eftermiddagen holdt vi eksamen i frk. Kristensens klasse – der var børnene anderledes dygtige og livlige.

1. maj

Skrædder Isaksen var her i aften og fik mig til at påtegne en ansøgning for sin datter om understøttelse til ophold på en efterskole ved Lunderskov. Hun og pastor Thaarups yngste datter rejser derned. Pastor Thaarups ældste datter rejser til sin farbroder, overretssagfører Thaarup, i København. Thaarups søn bliver hos den skovrider, hvor han er i sommer – uden løn.

Min søn, Peter, kom hjem – han har taget en pæn eksamen på Landbohøjskolen med gennemsnitskarakter 7,26. Hans kæreste, Anna Vestergaard, rejser på Rønne højskole.

#### 4. maj

Generalforsamling i andelsmejeriet. Der blev bl.a. forhandlet, om mejeriet skulle levere mælk til den projekterede mælkekondenseringsanstalt ved Hjørring. Der var 21 stemmer imod og kun 5 for at sælge mælk til denne.

Efter generalforsamlingen holdt konsulent Gaarde et foredrag om mælakens behandling i stalden og i hjemmet. Han er en ret god taler. Han viste et reduktaseapparat, der kunne vise, om mælken var fyldt med bakterier eller ej. Bagefter forkastedes et forslag om at gå ind i en mælkebedømmelsesforening.

#### 1. juni

K.G. og K.D. var her med aldersrenteskemaer. *Der har været flere med sådanne skemaer i den sidste tid.*

#### 4. juni

Lærer Jensen fortæller om en dreng, der er begyndt at gå i skole. Han vil ikke tale med andre end sin moder.

#### 5. juni – grundlovsdag

Der blev ikke holdt skole i dag, og der gik ingen post.

Peter cyklede op til Rugtved skov, hvor pastor Hansen, Elling, og lærer Ishøj talte.

Ejeren af Hestehaven var utilfreds med, at foderstofforeningen tog af hans mælkepenge.

#### 6. juni

Jeg blev fotograferet af fotograf Frants Kristensen – han lovede at sende fotografiet ned på stationen, hvor det skal bruges til et 8-dages kort.

Jeg lykønskede præsten med, at sønnen har bestået skovbrugseksamen med 1. karakter.

#### 8. juni

Peter kørte mig til Gl. Bjergby, hvor jeg fik kørende med Vendias ølkusk til Hjørring. Hos købmanden i Bjergby gav han øl til dem, som var til stede. Han var snakkesalig og havde vist fået rigelig med øl. Jeg overnattede hos Kristen Lønsmann, så jeg kunne tage toget tidligt næste morgen.

#### 9. – 15. juni

Jeg stod op og gik til jernbanestationen, hvor jeg købte et 8-dages kort for 40 kr. Jeg tog toget til Fredericia, hvor der var et ophold, før færgen gik. Det benyttede jeg til at få en kop kaffe og noget brød. Jeg var så med færgen til Strib, hvor jeg tog toget til Odense. I Odense løste jeg billet til Svendborg, hvor jeg var efter ca. 12 timers rejse. Karl hentede mig her og fulgte mig til skolen, hvor vi efter at have set Karls værelse gik ned i spisestuen og spiste til aften. Karl og jeg gik så en tur i Svendborg, hvor vi så skibsværftet og Nikolaj Kirke.

Svendborg ligger malerisk og smukt ved sundet. Om aftenen var der bibelsamtalemøde på højskolen. I dag havde der været styrmandseksamen på navigationsskolen i Svendborg. 3 af eleverne dumpede.

Om søndagen stod jeg op kl. 5½ og gik en tur ud i byen, hvor jeg blandt andet så byens alderdomshjem, anlægget, pavillonon og flere steder. Da jeg kom tilbage, var Karl oppe. Vi spiste sammen og overværede morgenandagten. Jeg talte med forstander Sigurdsen, der sagde, at Karl var flink, og at han nok skulle få hyre. Jeg fik indtryk af, at der hersker en god og kristelig ånd på højskolen. Karl længes efter at få hyre.

Kl. 10½ tog Karl og jeg med toget til Odense, hvor vi kiggede os omkring. Vi så H. C. Andersens Hus, hørte regimentsmusikken og så slottet udvendigt. Vi var også på museet, og kl. 2 gik vi ud på garnissionssygehuset og besøgte Vilhelm. Han har omslag om den forstuede fod og kan ikke gå endnu. Da vi gik herfra, var der et stort mylder af mennesker på gaden. Der gik en procession af socialdemokratiske sangforeninger med musik og faner gennem gaderne.

Jeg tog så toget til Sjælland – da vi sejlede over Store Bælt blæste det stærkt. Jeg kom så med et tidligere tog end forventet til Ringsted, så jeg kom der et par timer før den tid, jeg havde skrevet til Kristian.

Jeg begav mig så på vej mod Nordrup – lidt uden for byen kom jeg op at køre med en mand fra Farendløse. Lidt før Nordrup mødte vi så Kristian, der kom kørende med et par smukke blå heste. Efter at have fået noget at spise, var vi ude at se hestene og besætningen, der består af 2 heste, 6 køer, 3 kvier, 1 kalv, 3 søer. Der er meget hus på ejendommen, og alt er i komplet stand. Overflod på vogne og redskaber. Korn og græs står udmærket.

Mandag morgen mødte jeg Kristians svigerfader, tømrermester Hansen, som viste mig sit værksted og maskinerne. Kristian var om morgenen ude at malke køerne, der ligger ude i marken.

Fru Hansen viste mig deres villa – de bor meget pænt. Hansen viste mig Nordrup Kirke, som vi var inde i. Den er meget smuk. Vi så også et gravkapel, der ligger ved den ene ende af kirkegården – den rummer 3 generationer af ejere af Giesegaard.

Hansen fortæller meget og gør indtryk af at være en klog og dygtig mand, der er fra Nordrup. Han er en mand, der har arbejdet sig frem til velstand. Konen gør indtryk af at være mere stille. Efter middag gik jeg op til Farendløse, hvor jeg tog toget til Ringsted og senere til København. Da jeg kom til København, stod Julius og Johannes' datter, Anna, og tog imod mig. Vi tog sporvognen til Falkoner Alle. Om eftermiddagen gik Julius og jeg en tur ind i byen – vi var i Frue Kirke og overværede et bryllup, ligesom vi var i Universitetsanekset, hvor nogle af Julius' kammerater var til eksamen. Vi var forbi antikvariatene i Fiolstræde. Om aftenen var Maria fra Degnbøl oppe hos Johannes.

Onsdag lejede Johannes en bil, der kørte os ud til Johannes' have, der ligger ved Utterslev Mose. På grunden er rejst et træhus, hvor der er en stue og et køkken. På vejen derud kørte vi forbi Bispebjerg Krematorium og så det påbegyndte tårn til Grundtvigskirken. På vejen hjem tog vi sporvognen. Om aftenen rejste Johannes med toget til Vodskov – jeg, Julius og Anna var med i en lillebil til banegården. Om aftenen var jeg med Julius oppe hos Maria.

Torsdag havde Julius travlt med at læse til eksamen, som han skulle op til i eftermiddag. Jeg tog en sporvogn til Ørstedsparken. Var senere i Regensen og så den berømte lind samt i Rigsarkivet

og afskrev efter folketællingslisterne fra 1834. Jeg ville så tage en sporvogn for at besøge Maria på Mariendalsvej, men jeg tog den forkerte og var over Amager, så jeg blev en time forsinket. Jeg fulgtes med Julius, der skulle til eksamen på universitetet – senere gik jeg en tur i byen, inden jeg tog sporvognen til Falkoner Alle, hvor jeg spiste hos Johannes' familie. Kl. 7.20 om aftenen tog jeg toget – på færgen over Store Bælt købte jeg kaffe og brød – jeg opholdt mig under dækket, da det var meget blæsende.

Fredag. Jeg stod af toget i Langaa og tog toget til Viborg, hvor jeg gik op på Højskolehjemmet. Kl. 9 gik jeg på landsarkivet, hvor arkivaren meddelte, at arkivet var lukket på grund af, at det var valdemarsdag. Det blev jeg meget ked af, men der var intet at gøre, så jeg gik ned i K.F.U.M.' hjem og drak en kop kaffe, hvorefter jeg så lidt på byen, inden jeg kunne komme med tog til Langaa og herfra til Randers og Hjørring. Da jeg kom til Hjørring, afleverede jeg mit kort til stationsforstanderen og fik 5 kr. retur. Jeg tog så Tuen bilen hjem til Odden. Jeg var hjemme først på aftenen – træt af rejselivet. Jeg havde ikke fået det udbytte af turen, som jeg havde ventet – særlig var Viborg turen en stor skuffelse for mig.

Medens jeg har været borte, er Peter rejst over til sin nye plads på Øtoftegaard ved Taastrup.. Han rejste om ad Rønde og besøgte kæresten, Anna.

Torsdag aften var der politisk møde i forsamlingshuset ved kredsens folketingsmand Vanggaard. Ved generalforsamlingen i Historisk Samfund den 13. var jeg blevet genvalgt til bestyrelsen.

#### 16. juni – lørdag

Jeg var i marken for at pløje. Om aftenen var jeg til bestyrelsesmøde i foderstofforeningen.

#### 22. juni

Jeg var til vejsyn hele dagen. Julius, der er kommet hjem, og Holger satte 3 rækker glat hegnstråd op på den østre side af plantagen.

#### 23. juni

Steffensen har solgt sin gård i Kabbeltved til Johannes Pedersen, Grøntved – Steffensen har så lejet Johannes Olesens nye hus oppe ved Odden Mølle.

#### 26. juni

Sidst på dagen var jeg oppe i brugsforeningen, hvor der var en revisor fra Andelsbanken i Aarhus, som var mødt for at revidere lokalforeningens bøger. Han udtalte, at de var i god orden.

#### 1. juli

Sidstegudstjeneste i Mygdal Kirke. Jeg og Ingeborg var i kirke. Holger var oppe i missionshuset i formiddags til karlemøde.

#### 2. juli

Odden er solgt til hestehandler Kisum fra Randers og Lauridsen, Kobbersholt. Teglgårdens jord følger ikke med.

#### 6. juli

Kl. 4½ i morges kørte Julius mig til Sindal, hvor jeg tog toget – jeg skulle til Viborg, hvor jeg var kl. 12. Jeg gik op på Højskolehjemmet og drak sodavand til min medbragte mad. Jeg spurgte, om jeg kunne få logi der om natten. Det blev der sagt nej til – værelserne var forudbestilt for lang

tid siden – der var nemlig dyrskue i Viborg i dag og i morgen. Kl. 2 gik jeg på landsarkivet, hvor jeg traf postmester Klitgaard og frue fra Brønderslev. Jeg sad og afskrev dødslisterne i Mygdal kirkebog fra 1680 til 1814. Jeg gik op til K.F.U.M.' hjem, hvor jeg fik et værelse for natten. Herefter gik jeg rundt i byen – så byens smukke anlæg – så busterne for Blicher og for Brostrøm. Jeg købte et glas lunkent og bittert øl for 55 øre. Jeg var på Jydsk Andel – og forhørte, om jeg kunne få kørende med en vogn til Aarhus i morgen, men det kunne ikke lade sig gøre.

#### 7. juli

Kl. 8.46 tog jeg med toget over Langaa til Aarhus, hvor jeg gik ud til stadion – et stort forsamlingshus – i Marselisborg skov. Klokken var godt 12, da jeg kom derud.

Generalforsamlingen var slut, og man var ved at foretage valg af repræsentanter for Aalborg kredsen. Kl. 1 begyndte fællesspisningen, der varede til kl. 4. Vi fik grønærter, kød, kartofler, isbudding, øl, kaffe og cigar. Der blev holdt en mængde taler, bl.a. af landbrugsminister Madsen Mygdal.

Jeg tog først sporvogn til banegården i Aarhus – derefter tog til Hjørring. Her begyndte jeg at gå hjem – jeg fik kørende et par gange, men var først hjemme om natten kl. 2.

#### 10. juli

Kl. 6 var der årsfest i missionshuset med pastor Höher fra Tversted som taler. Jeg kørte derop med Ingeborg.

#### 11. juli

I dag var børnene fra Mygdal n. skole på udflugt til Frederikshavn. Jeg kørte til Hjørring med Otto. Da jeg kom til skolen, var de andre vogne kørt. Jeg kørte så til Hjørring, hvor jeg staldede op i Karl Jensens gård og fulgte Otto ned på stationen. Kort efter rullede toget mod Frederikshavn. Jeg var så bl.a. på civildommerkantoret, hvor jeg gjorde optegnelser efter pantebøgerne.

Frk. Nielsen har fortalt om drengen, hun ikke kunne få til at tale. Hun lod ham sidde efter en dag til kl. 5 og fulgte ham så hjem. Her fik han så nogle tærsk, og siden har han kunnet tale.

Jeg var derefter til bogudvalgsmøde på biblioteket. Vi bestemte os for at købe bøger for 500 kr. Efter mødet gik jeg til banegården og tog imod børnene, der kom i toget fra Frederikshavn. Vi var så på Vendsyssel Tidendes trykkeri og så, hvorledes de laver aviser. Børnene fik hver en hvedekage. Derefter var vi på museet, hvor Frederik var fører og talte og forklarede uafbrudt.

#### 15. juli

Jeg var i kirke. Jeg fik fortalt, at fru Rodskjer og datteren Else havde været heroppe for nogle dage siden. De havde været i kirken og i Degnbøl. Else har taget lærerindeeksamen med 1. karakter.

I eftermiddag kl. 5 var der møde oppe i Albert Jensens gård i Skarndal med lærer Christoffersen, Astrup, som taler.

#### 17. juli

I dag kom min fætter, Janus Andreasen, fra Ho her. Han havde været til helliggørelsesmøde i Uggerby og var indkvarteret hos Jens Krage. Han lånte mig et manuskript, som en af hans

fordums elever har skrevet om vendelbosproget.

Dagen efter kørte jeg Janus til Uggerby, hvor der var forhandlingsmøde i missionshuset fra kl. 9 til kl. 12.

### 21. juli

Uddeler Larsen forlader Bjergby brugsforening. Han vil på seminarium.

### 25. juli

Jeg var til generalforsamling i sognerådsforeningen – der var ikke mødt nogen stor forsamling. Landstingsmedlem, frk. Marie Kristensen, holdt et foredrag om skoleordningen, som den tænkes indført. Amtmand Nørgaard talte om de nye love for færdslen. Han sagde, at det var amtsrådet, der tog bestemmelse om rutebilkørsel, men modsatte vedkommende sogneråd det, kunne amtsrådet ikke give tilladelse.

### 12. august

I eftermiddag holdt søster Inger Isaksen fra Indien møde i Bjergby Kirke. Jeg kørte derop med Ingeborg og Otto. Der var mødt en del mennesker. Pastor Thaarup indledte, og så fortalte Inger om arbejdet på et indisk hospital og om forholdene derovre i det hele taget.

### 16. august

I eftermiddag kl. 6 var der generalforsamling i brugsforeningen og kl. 7 i foderstofforeningen. Der var i alt mødt 9. Regnskaberne blev oplæst, og der blev foretaget et par genvalg.

### 19. august

Førstegudstjeneste i Mygdal Kirke. Jeg var i kirke – vi var 8 mennesker i kirken. 4 tvungne og 4 frivillige, som lærer Jensen udtrykte det. De 4 frivillige var: Søren Houen, Jørgen Holtegaard, Hans Nielsen, Skarndal, og mig. De tvungne var præsten, læreren, organisten og bælgetræder Kristian Degnbøl. Dagny – vor unge pige – skulle have været med de unge fra Astrup på udflugt til Poulstrup, men det blev aflyst på grund af regnvejret. Vilhelm og Holger skulle have været med de unge karle i Lønstrup, men det blev heller ikke til noget.

### 20. august

Sidst på dagen kørte Ingeborg og jeg op til Bjergby. Jeg satte hesten ind hos Ottenius og gik så hen til smed Bertelsen, der har lagt ringen om på et hjul til fjedervognen samt tyndet og skærpet 3 plovskær og lavet 3 nagler til mig – for alt dette betalte jeg 6 kr.

Jeg var hos Thaarup og fik en dåbsattest for en karetmager Petersen, der er fader den unge Emil Petersen, der er druknet ved badning i Schweiz. *Faderen til den unge mand er nok snarere Petersens broder, født 1879, der i mange år har boet i Schweiz – Emil er født der.*

2 elektrikere var på besøg. De ville have mig til at være med til at oprette en transformatorstation her omkring.

### 28. august

I aften var jeg og Ingeborg oppe i Mygdal n. skole sammen med Kristian Kristiansen og Josefine, S. Peter Nielsen og Ida samt Peder Jakobsen og hans kone. Vi var inde for at se skolestuen, hvor bordene, panel, vinduer og døre er blevet malet. Vi blev beværtet med kaffe. Vi så 12 store billeder, som direktør Johannes Madsen – Mygdal havde foræret skolen – det var nok meningen,



at de skulle indrammes.

Indbydelse til elektricitetsmøde torsdag aften – elektricitetsværk eller transformatorstation.

#### 6. september

Karl Jensen har solgt Hestehaven for 63.000 kr. til en mand fra Milbakken.

#### 7. september

Der har været mange ansøgere til bestyrerpladsen på fattiggården. Jeg var på Vendsyssel Tidende og meddelte bestyrervalget. Han hedder Jens Peter Andersen.

#### 9. september

I eftermiddag var der møde i Edvard Knudsens have i Ørnbøl ved sekretær Blicher Hansen, Hjørring. Vilhelm og Holger var deroppe. Kl. 6 var der møde i missionshuset ved lærer Klarup, Bolleholt skole. Dagny og Vilhelm var deroppe.

*I denne tid kommer flere og får skema til statshusmandsbrug.*

#### 13. september

Julius modtog brev fra forstander Hansen, Ølgod, der lød på, at han er antaget som lærer ved Ølgod efterskole fra 1. november.

#### 19. september

I eftermiddag kl. 3 var der gudstjeneste i Mygdal Kirke ved provst Steincke fra Flade. Der var mødt en del mennesker

Jens Chr. Moltsen er bestemt på at blive på Finsens Lysinstitut i København, foreløbig i 3 måneder. Han døjer med at udholde synet af alle de stakler, der er der.

#### 30. september

Konfirmation i Bjergby Kirke. 34 konfirmander, deraf 16 fra Mygdal n. skole.

#### 5. oktober

Nu har vi indhøstet

#### 11. oktober

Laurids Grønbæk har købt 22 td. land af Odden for 600 kr. pr. td. land. Han har akkorderet med håndværkere om at bygge en gård på 3 længer for 13.000 kr. Jeg sagde til ham, at jeg ikke kunne tilråde, at det areal, han havde købt, blev udstykket fra Odden. Jeg tilrådede ham at købe et stykke jord på den østre side af Røde Mølle og så købe så meget, at han kunne blive gårdmand.

#### 12. oktober

Niels Olesen har købt Odden og har givet sin villa ved Tørholmsvej i bytte. Han har været manufakturhandler i Dybvad og begyndte som uddeler i Asdal brugsforening. De sidste 4 år har han og hans kone boet i Hjørring – de har ingen børn.

#### 16. oktober

Holger og Otto, der fylder 12 år i dag, var oppe hos tandlæge, fru Krogh, og fik deres tænder plomberet.

**19. oktober**

Eksamen i Mygdal n. skole. Eksamen forløb tilfredsstillende. Det var lærer Jensens 50 års fødselsdag i dag.

**23. oktober**

Jeg leverede 2 grise ved vejerboden i Sindal.

Der er tegnet 240 lamper til det nye elektricitetsværk, men der skal tegnes 300. Der er flere end mig, der ikke er med.

**25. oktober**

Jeg gik til kredsforbundsmøde i missionshuset i Nr. Bindslev, hvor missionær Oksbjerg fra Kina holdt foredrag, hvorefter der var diskussion.

**26. oktober**

Bestyrelsesmøde i brugsforening og lokalforening. Vi forhandlede om at få et elektrisk hejseværk installeret. Samtidig drøftedes at bygge et stykke til den nordre ende af pakhuset og indrette stald, tørveskur m.v.

Vi forhandlede med Th. Steffensen om at låne 15.000 kr. af ham til 5½ % rente.

I aften holdt lærer Stensig møde hos Hans Jensen. Karl og Dagny var deroppe.

**27. oktober**

Julius var oppe ved Krøgskrædderen og hentede et sæt tøj – det kostede 135 kr.

**28. oktober**

Søren Rams' søn, Kristen, skal giftes med Moltsens datter på 18 år. Hun er frugtsommelig, hvorfor de skal giftes, selv om han kun er 20 år.

**30. oktober**

Sammenstød mellem 2 mælkevogne i nærheden af nordre skole. Den ene vogn havde stået uden for købmandens butik, og hestene havde ikke været bundet. Andreas købte de 2 gamle gæs af mig for 25 kr. Otto og Andreas' hyrde bar dem derop. Efter malketid var Dagny oppe ved skomageren.

**31. oktober**

Menighedsrådsmøde kl. 3 i Bjergby præstegård. Vi talte om menighedsrådets overtagelse af præstegården, der skal afholdes bygningsyn over præstegården.

**1. november**

Diskussion om hvor Jakob H., der skal flytte ud af en lejlighed ved Odden, er forsørgelsesberettiget. Det viste sig at være i Øster Brønderslev - Hallund. Aftalt med sognerådsformanden der, at vi kunne sende Jakob til Tylstrup station, så ville han blive afhentet og anbragt på Kraghede fattiggård. Inden flytningen havde Jakob dog fået plads på Baggesvogn.

**4. november**

Førstegudstjeneste i Mygdal Kirke. Jeg, Ingeborg og Vilhelm var i kirke. Der var ikke fyret i kakkelovnen, hvilket lærer Winther klagede over.

**10. november**

Møde i missionshuset ved sekretær Nielsen, Bjerringbro, der er sekretær for Kristelig Dansk Fællesforbund. Han fortalte bl.a. om stiftelsen af dette. I dette forbund kan der ikke finde strejke og lockout sted, da tvistigheder skal afgøres ved voldgift, så de kender ikke til arbejdsløshed. Flere steder har Indre Missions samfund indmeldt sig i forbundet, og forbundet er i de sidste år vundet godt frem. Der var mødt en snes mennesker.

**11. november**

Efter gudstjenesten gik jeg sammen med Kr. Kristiansen til Degnbøl mølle, hvor vi blev beværtet med kaffe. Kristiansen fortalte, at han havde været til landmandsforenings møde i Hjørring i går, hvor det var blevet vedtaget at opstille en kandidat fra landmandspartiet til folketingsvalget næste år. Der blev udpeget 3 kandidater, nemlig: Jørgen Jensen, Mølskov, Hans Nielsen, Bakkegaard, Mygdal og Mourits Mølgaard fra Sindal. Kristiansen havde advaret mod at opstille kandidater, og han ville ikke deltage i afstemningen.

**14. november**

I Hjørring, hvor man øst for Lundergaard er stærkt beskæftiget med at bygge det nye elektricitetsværk. Man mente, at Meland, Asdal, havde svært ved at klare sig, selv om han er meget nøjsom og sparsommelig.

**18. november**

I eftermiddag kl. 3 var der børnegudstjeneste ved missionær Bojsen, Hjørring. Otto var deroppe – der var kun mødt en halv snes børn. I aften kl. 6 var der møde ved samme. Holger og Karl var cyklende til Bjergby forsamlingshus i eftermiddag og så Karl Larsens vind-, vand- og dampmølle.

**22. november**

Ingeborg og jeg var i Hjørring med Søren Gaardens rutebil – da vi kom til Bjergby var vi 18 personer i bilen. Hos Søren Holm købte vi en kakkelovn til 176 kr.

Udsalg for Ydre Mission på Hotel du Nord. Kl. 3 blev der afholdt møde, hvor kinamissionær O. Olesen talte og berettede nogle træk fra Kina,

**27. november**

Lærer Hansen, Horne, fortalte, at der var nedsat et amtsudvalg til at arbejde for, at der bliver bygget 20 nye kirker i København. Det er meningen, at der skal foretages månedlige indsamlinger i 5 år, og til at foretage denne indsamling skal der vælges en tillidsmand i hvert sogn. Provst Sevaldsen er formand for amtsudvalget, og jeg blev

spurgt, om jeg ville være tillidsmand for Mygdal sogn. Jeg svarede, at jeg nok skulle finde en, hvis jeg ikke selv ville være det. I amtsudvalget var grundtvigske kredse også repræsenteret. På forespørgsel om hvem, man skulle få som tillidsmand i Bjergby sogn, henviste jeg til Edvard Knudsen eller Kristen Rams.

Mejeribestyrelsen har vedtaget at bygge et hønsehus til 30 høns vel til 1.300 kr.

Mejeristen har lovet at betale 200 kr. dertil – bestyrelsen har i øvrigt givet ham et ekstra tillæg til lønnen på 400 kr., fordelt med halvdelen for det forløbne år og den anden halvdel for næste år.

### 28. november

Med Søren Gaarden i Hjørring. Kl. 2 var jeg på tinghuset sammen med Ottenius og Jens Nørum og lappede lidt på kommuneregnskabet.

### 7. december

I eftermiddag blev uddeler Nielsens lille barn (Esther – død af slim på lungen) begravet på Mygdal kirkegård. Begravelsen var averteret til kl. 12½ fra hjemmet. Da jeg kom derop, var kun mødt den allernærmeste familie, men kort efter begyndte folk at komme. Jeg var inde for at se den lille pige. Gæsterne blev beværtet med kaffe. Vi sang, før kisten blev båret ud, og så kørte man til kirke. Jeg slog følge med lærer Jensen, og da vi kom til skolen var jeg med inde for at se på skolens drikkevand, der er meget grumset. I kirken holdt pastor Thaarup en god tale. Kisten blev båret ud og sænket i graven, hvorefter Nielsen takkede for udvist deltagelse og følget skiltes.

### 12. december

Lærer Hansen, Horne, meddelte mig, at der i morgen eftermiddag er møde (*om den københavnske kirkesag*) på det nye højskolehjem i Hjørring ved provst Helveg Larsen. En påtænkt udvidelse af slagteriet blev nedstemt.

### 13. december

Jeg kørte til Hjørring med den gule for den lille fjedervogn. Maria har modtaget brev fra Frederik i Amerika. Hans kone har været meget syg af tyfus og har været opgivet af lægerne, men det ser nu ud til, at hun er i bedring. *Hun døde dog kort tid efter.*

De sidste 3 år har Maria modtaget 50 kr. fra Enkedronning Louises Fond – hun har ikke villet søge trods opfordring fra apoteker Klæbels frue.

Jeg var inde i Sophus Thomsens gård og så ruinerne af fabrikken.

Derefter gik jeg til møde i Højskolehjemmet i Jernbanegade, hvor der var mødt 20 – 30 mennesker. Provst Sevaldsen bød velkommen, og provst Helveg Larsen fra København gav en skildring af kirkeforholdene i København og henviste til den af ham udgivne bog. Han udtalte, at forholdene i København har forandret sig meget i den sidste menneskealder. Da Kirkefondet begyndte sit arbejde, stillede københavnere sig uvillige derafter, men nu vil de gerne være med og ønsker hjælp.

14. december

Jeg var ude med årbøger (Historisk Samfund) og var også i Fattiggården med vurderingsfortegnelsen til ejendomsskyld – den skal ligge til eftersyn der i 14 dage. *I disse år holdes sognerådsmøderne på Fattiggården.*

Jeg var også i brugsforeningen og bestilte et anker øl.

21. december

Var med Søren Gaarden i Hjørring. Vi fik ham til at vente med at køre hjem til kl.5 – han kører ellers kl. 4.

Jeg var sammen med 13 andre sognerådsformænd til møde på Forsamlingsbygningen med de 3 skatterådsmedlemmer.

29. december

Lærer P. Christensen, Tornby, ringede og fortalte, at det var ham, der havde skrevet artiklen om degne og skolelærere i Tornby og Vidstrup. Han havde været nede på landsarkivet i Viborg i en 14 dages tid, og da havde Kornerup Bang fortalt ham, at der var en stamtavle over familien Lønsmann, som var i privat eje, men han havde ikke fået besked om, hvem der havde den. En lærer Bruun i Hørby, fader til eneboeren i Tolne, havde samlet en del materiale vedr. familien Lønsmann. Lærer Christensen lovede at sende mig de oplysninger, han lå inde med og bad mig sende nogle oplysninger om familien for lettere at kunne finde dem i kirkebogen, som han nok kunne låne af præsten.

30. december

I aften kl. 5 var der juletræsfest i missionshuset for de unge. Lærer Holm fra Horne højskole var dernede og talte til de unge. Der var mødt ca. 70 – Julius, Vilhelm, Karl, Holger og Dagny var deroppe.

31. december

Peder Jakobsen klager over, at der er for meget sne ved Odden plantage.

Så er året 1923 rundet ud. Når dets saga skal skrives, så må det nærmest betegnes som et noget unormalt år. Foråret kom tidligt med tørt vejr. Senere fik vi kulde, som varede til juli måned, da vi fik en kort, men varm periode. Høsten var meget vanskelig, så flere steder blev kornet ikke bjerget. Midt i oktober begyndte en regnperiode, som varede til frosten kom, og som bevirkede, at vi ikke fik noget vinterpløjet, fordi jorden var så våd, at hestene ikke kunne gå på den. Vi fik så endelig rodfrugterne kørt sammen og omtrent dækket færdig, men vi måtte lægge dem på agrene, som de lå på.

Herhjemme er der ikke sket noget særlig. Jeg var en tur ude at besøge vore sønner i juni måned. I Svendborg ved Karl, i Odense ved Vilhelm, i Nordrup ved Kristian og i København ved Julius. Kristian og Kjelmine var herhjemme først i julen. Det går dem ret godt, hvad det økonomiske angår. I juni måned tog Julius præliminæreksamen ved Universitetet. Han tog en meget pæn eksamen og var derefter hjemme til november, hvor han fik plads som lærer ved Ølgod efterskole. Peter tog en meget pæn eksamen som landbrugskandidat i april måned. Han var så hjemme til midt i juni, hvor han fik plads til Øtoftegaard ved Taastrup. Vilhelm var inde som

soldat i Odense, men blev først i august hjemsendt, fordi han havde forstuvet den ene fod. Han skal møde på session igen. Karl var på Svendborg sømandshøjskole i månederne april – juli. Han sejlede derefter med en skipper fra Thurø til først i oktober, da han kom hjem. I løbet af sommeren og efteråret har 8 af vore køer kastet kalvene, og den store røde hoppe måtte jeg lade forsikringsforeningen overtage – hun var forfangen.

## 1924

### 1. januar

Atter er et nådesår oprunden – det er som en lukket bog for os. Man kommer uvilkårlig til at tænke på, hvad det mulig vil bringe af lykke og glæde. Sorg eller savn. Vel ved vi, at Gud råde for hvad året os skal bringe, men jeg ved også, at vi selv får megen indflydelse på, hvordan året vil blive for os. Kunne vi lære mere at tage mod alt af Guds hånd med tak, så blev livet også mere lyst for os. Gud hjælpe os at vandre sådan i det år, som vi nu begynder på – at vi må komme nærmere mod det store mål at blive skikkede til at komme der, hvor der hverken er sorg eller nød, når vor tid her er til ende.

### 3. januar

Bibliotekar Faurholt bad mig komme til bogudvalgsmøde i morgen i anledning af, at biblioteket har modtaget 500 kr. af Landbrugslotteriets overskud til indkøb af landbrugslitteratur, men jeg var forhindret i at komme.

Den 29. dec. døde Laurits Martinus Picard i Ø. Brønderslev – 65 år gammel. For mange år siden var han en berygtet tyv eller røver, som mange var bange for.

### 13. januar

Lærer Jensen spurgte mig, om han skulle skrive Anton Villadsens datter til mulkt. Hun havde været fraværende i 14 dage, fordi de havde fremmede fra Amerika. Det sagde jeg ” ja ” til.

### 14. januar

Jeg og Ottenius Sørensen gennemgik de indkomne bemærkninger til aldersrenteberegningerne. Da jeg gik hjem, fik jeg kørende et stykke vej med kludesamler Jens Olesen fra Uggerby.

### 15. januar

I dag blev Laurits Jespersen begravet på Mygdal kirkegård. Jeg gik op til hjemmet, hvor der var mødt mange folk. Før kisten blev sat på vognen, holdt lærer Jensen en kort tale. Laurits' kone, Maren, ligger på sygehuset. Der var et følge på 7 vogne samt mange gående personer. Ved kirken blev kisten båret ind - alle siddepladser var besat. Pastor Thaarup talte, inden kisten blev båret ud og nedsænket i graven. Efter jordpåkastelsen takkede afdødes broder, Kristian Jespersen, følget for udvist deltagelse. Der stod en stor sten ved graven, skænket af slægt og venner. Den havde kostet 300 kr.

Karlemøde her med lærer Klarup fra Bolleholt skole. Karl hentede ham og kørte ham hjem igen. Han holdt en vækkende og klar tale for de ca. 20 karle, som var mødt. Klarup er en rar mand at samtale med. Han lader til at tage det meget alvorligt med kristendommen.

### 28. januar

I formiddags kom Jens Podemester og hans søn, Kristen, kørende. De var på vej ned til hans søn, karetmageren i Bindslev. Kristen har været i Amerika i 19½ år og var nu hjemme for sammen med sin kone og eneste barn at være til stede ved sine forældres guldbryllop 6. februar. Navnet "Podemester" stammer fra, at en af hans forfædre tjente på Stensbæk, og at herremanden der løste ham fra militærtjeneste mod, at han overtog gartnerpladsen på gården. I de senere år har Jens Podemester boet hos sønnen, Martellus.

#### 1. februar

Sygeplejerforeningen har fæstet en ny sygeplejerske fra Ø. Vraa - hun har været på Hjørring sygehus i 3 år og var anbefalet af flere, der var patienter der.

#### 6. februar

Vilhelm var oppe hos Edvard Larsen, Klodske, og blev tilmeldt et landbokursus over 3 dage. I dag holdt Jens Podemester og hustru guldbryllop. Hen på eftermiddagen gik Ingeborg og jeg derop. Vi slog følge med Niels Pedersen, Kabbeltved, og Andreas Degnbøl. Vi gik forbi Peter Nørskovs og fik ham og Mille med. Da vi kom til Uslev var mødt en del gæster – i gården stod 3 biler og nogle vogne. Vi gik ind i det gamle stuehus – midt for denne var anbragt en æresport med parrets navnetræk samt årstallene 1874 og 1924. Børnene havde foræret dem to senge, fuldt opredte, en kreds af naboer og genboer havde givet dem et bord med stole. Desuden var der nogle sølvskeer og andre sølvgenstande. Jeg gav dem to sølvskeer, som vi hernede fra havde købt. Vi sad en stund og talte sammen, medens familien spiste nede i den anden gård. Senere kom Martellus og hentede os, og vi kom så ind og blev bænket ved de dækkede borde. Om morgenen havde musikken fra Bjergby været oppe for at spille for dem. Da vi var færdig med at spise, sang vi: " Det er så yndigt at følges ad", og derefter holdt pastor Thaarup en god tale til guldbrudeparret. Han havde i avisen set, at de til at begynde med havde sat bo i Mygdal. Senere havde de boet i Uggerby, Sindal og Vrejlev og nu atter i Mygdal. Lærer Winther oplæste herefter telegrammer og breve. I et telegram fra 11 navngivne beboere i Bindslev var der 60 kr. Sønnen, Kristian, bor i en by af Hjørrings størrelse i staten Minnesota.

#### 8. februar

Kl. 2 var der samfundsmøde i missionshuset. Laurids Grimmeshave havde lavet en dagsorden:

1. Valg af kasserer i stedet for Kristen Lyngsig – valgt blev Peter Nørskov
2. Mine lovede at vedblive med at holde huset – hvilket hun ikke havde villet, hvis Kristen fortsat var kasserer
3. Til husets bestyrelse valgtes Andreas Degnbøl, Kristen Lyngsig og Edvard Knudsen, Ørnbøl
4. Til at arbejde med børnegudstjenester valgtes: Edvard Knudsen, Alfred Knudsen, Kristian Mortensen og Kristen Lyngsig
5. Som ledere ved søndagsmøderne valgtes Edvard Knudsen, Kristen Nielsen, Laurids Grimmeshave og Alfred Knudsen
6. Som formand for Ydre Missions kredsen valgtes Peter Nørskov

Under eventuelt blev der talt om at holde en missionsuge. Andreas sagde, at Niels Olesen ville sørge for et grundlovsmøde i Odden Skov.

9. februar

Jeg og Kristiansen var kørende ned til Kærgaard og besøgte J. Chr. Moltsen. Han er smurt ind over det hele i salve og er bestemt på igen at tage på Finsens Lysinstitut til foråret. Han har opholdt sig der et par måneder og har allerede givet 2.000 kr. til doktor og medicin. Han spekulerer på at sælge gården.

12. februar

Vilhelm rejste til Vrensted, hvor han skal vikariere for en sygemeldt kontrolassistent. Han er fæstet til 1. maj for 150 kr.

13. februar

Jeg var til statsskatteligningsmøde i Fattiggården. Vi begyndte kl. 9. Andreas var nede i Uggerby hos Hans Lundgaard og købte en 6-årig hoppe til mig for 575 kr.

15. februar

I eftermiddag kom Martellus fra Uslev herved sammen med sin broder, Kristen og dennes kone. De rejser tilbage til Amerika i marts.

Da de kørte hjem, fik jeg kørende op til Træholt vejen, hvorfra jeg gik op til Bjergby forsamlingshus, hvor der var møde kl. 7½ ved bibliotekar Faurholt, som fremviste sine lysbilleder fra bibliotekets område. Lærer Rasmussen betjente kassen med lysbilleder, medens Faurholt forklarede. Han taler ret godt og livligt. Lærer Rasmussen bragte Faurholt en tak for foredraget, hvortil forsamlingen tilsluttede sig ved at rejse sig. Der var mødt ca. 100, mest unge mennesker.

Efter indbydelse fra lærer Rasmussen fulgtes jeg med ham og Faurholt til Bjergby skole, hvor vi drak kaffe og sad og talte sammen om forskellige emner. Faurholt blev i skolen til i morgen. Jeg var hjemme kl. 1½ om natten.

Modtog en ny telefonhåndbog for 1924.

19. februar

Uddeler Nielsen og jeg var nede hos sagfører Højrup-Nielsen og talte med ham om at inddrive penge til brugsforeningen og til lokalforeningen.

21. februar

Holger var i Hjørring til landboudomskursus. I eftermiddag var der pigemøde her – der var mødt 14 piger foruden Laurids Grimmeshave og Petrea.

24. februar

Theodor Jakobsen har købt smed Søren Pedersens ejendom for 13.500 kr.

25. februar

Martin Pedersen, Kabbeltved, var her med et andragende om at få en modtagerstation for svin i Mygdal mejeriby. Jeg underskrev det. Niels Sørensen, Uggerby, har tilbudt sig som vejer og vil nok indsætte en vægt for at få denne bestilling.

26. februar

Jeg var i Fattiggaarden hele dagen og hjalp med at skrive folketingsvalglistes. Ottenius og Søren



P. Nielsen deltog i arbejdet.

Sygekassen holdt generalforsamling i Fattiggaarden i eftermiddag kl. 2. Da jeg var kommet hjem kl. 8, gik jeg op til nordre skole, hvor der var afskedsfest for ungdomsskoleeleverne. Jeg kom noget sent. Lærer Jensen var i færd med at læse en fortælling, da jeg kom, og alle bænke var besat med unge karle og piger. Der var også mødt nogle ældre. Sangforeningen sang en mængde sange under Jensens ledelse. Derefter blev der drukket chokolade og kaffe, hvorefter de unge gav sig i færd med at lege i skolestuen, medens vi andre gik ind i dagligstuen og samtalte. Eleverne har foræret både lærer Jensen og frk. Nielsen en sølvspiseske.

#### 28. februar

Generalforsamling i brugsforeningen. Regnskabet godkendtes enstemmigt. Derefter var der nogen diskussion. Steffensen ville have, at bestyrelsen skulle have mere indseende med forretningen, være som en forretningsfører og så skulle der være en regnskabsfører til hjælp for den. Som nyt bestyrelsesmedlem i stedet for Laurids Dalsgaard valgtes Niels Larsen, Klodske. Storgaard genvalgtes som forretningsfører. Kristian Krøgholt nægtede at fortsætte som kasserer. Jeg frabad mig valg, men blev alligevel efter skriftlig afstemning valgt. Derefter blev det drøftet om at oprette en indlånskonto for medlemmerne, men da man ikke var klar over, hvordan det kunne ordnes, førte det ikke til noget.

#### 6. marts

I aften holdt missionær Laust Bruun møde hos Hans Jensen. Holger kørte derop med Ingeborg og Karl.

#### 7. marts

Jeg var til bestyrelsesmøde i brugsforeningen og jeg modtog kassebogen. Kristian Krøgholt valgtes som formand. Det blev vedtaget at lade Mygdal bilen køre varerne til foderstof- og brugsforeningen til næste år for 70 øre pr. 100 kg. Vi bestemte at holde et månedligt møde den 2. mandag i måneden. Der blev talt om at oprette en indlånskonto, og det overdroges til Storgaard at forhøre om en sådan andet steds.

#### 12. marts

Lidt før middag kørte jeg op til mejeribyen og hentede pastor Hansen fra Elling. Han var med Tversted bilen. Han var så her til det blev tid at tage til kirke. Ingeborg, Karl og Otto var med i kirke. Jeg satte hesten ind i Degnbøl. Efter Hansens prædiken var der altergang ved pastor Thaarup. Næsten alle siddepladser i kirken var optaget, og der var mange altergæster. Karl kørte Hansen op til Vestergaard. Karl, Dagny og Holger var til møde hos Hans Jensens i aften.

#### 13. marts

Sidst på dagen var jeg i brugsforeningen og købte en cykel til Holger for 125 kr. De har en lille tysk ferie pige fra Kassel. Hun havde modtaget brev og et par fotografier hjemmefra og sad og var bedrøvet af længsel efter hjemmet.

#### 19. marts

Frk. Kristensen, Snevre skole, er syg og kan ikke holde skole foreløbig. Hun ville tale med præsten om at lukke skolen en måned, og så ville hun til Hjørring under lægebehandling. Jeg

mente, at det ville være uheldigt at lukke skolen, og at det var bedre at få en vikar under sin sygdom.

Sammen med Ottenius Sørensen var vi hos Kristian Træholt og talte med ham og hans husholderske. Kristian gav kaffe og cigar. Jeg var hos jordemoderen og bad hende undersøge Kristian Træholts husholderske.

#### 20. marts

Helliggørelsesmøde i Horne. Jeg og Ingeborg kørte derop med den brune hoppe for den lille vogn. Vi kørte hen til sognerådsformand Andersen og satte hesten ind, og så fulgtes vi med ham hen til Horne Kirke, hvor der var gudstjeneste kl. 10. Pastor Skøtt, Sindal, prædikede - bagefter var der altergang. Efter gudstjenesten gik vi hen til Anders Otte og fik middagsmad, hvor der også var andre gæster. Kl. 2½ var der møde i missionshuset – det blev helt fyldt med folk. Først var der bedemøde – derefter bibeltime ved pastor Grønbeck, Løkken. Kl. 4 indledte pastor Engberg, Mosbjerg, en forhandling om hjemmet og ungdommen. Efter mødet var der kaffe Jeg lånte et par gamle protokoller af Anders Otte, og så kørte vi hjem.

#### 21. marts

I aften var Karl og jeg oppe i missionshuset, hvor lærer Ishøj holdt en stærk vækkende tale. Der var mødt alle dem, der kunne sidde på bænkene. Flere fra Uggerby var mødt – de var kørende i rutebilen. Der blev talt, sunget og bedt en del. Klokken var 12, da jeg kom hjem.

Lærerinde, frk. Nielsen meddelte, at der skulle holdes grundtvigsk vennemøde 4. april i Mygdal Kirke. *Det blev senere aflyst på grund af talerens sygdom.*

#### 22. marts

Niels Larsens kone i Bindslev har været noget dårlig i hovedet. Nogle naboer fik hende til at rejse til pastor Busch, men dette gjorde nok forholdene i hjemmet dårligere. Hun var meget fintfølende, medens hendes mand er en bøllenatur. De har en søn, som faderen har vist væk fra hjemmet, men moderen har så mødt ham andetsteds. De naboer, som fik konen til at rejse til pastor Busch, er de kommet til at stå på en spændt fod med.

#### 25. marts

Kirkeværgerne havde indbudt til møde i forsamlingshuset, hvor det drøftedes om, der skulle indrettes et ligkapel i Odden kapel. Der var mødt en snes mennesker. De fleste udtalte sig til gunst herfor. Ved en afstemning undlod Fredrik Uslev og Kristen Holtegaard at stemme – de øvrige stemte for, således at forslaget var vedtaget.

Jeg blev indmeldt i Sønderjysk Forening

#### 26. marts

Snefog hele dagen. Jeg var med Uggerby bilen til Hjørring, hvor jeg var til gudstjeneste i St. Cathrine Kirke, hvor hedningemissionær Marius Jensen fra Kina talte. Han kom noget sent, da Hørby toget, som han kom med, var noget forsinket på grund af snevejret. Der var ikke mange folk i kirke.

Jeg var senere til begravelse i kirken med redaktør Caludan. Kirken var pyntet med en mængde kranse, flor og lys. Der blev holdt taler af provst Sevaldsen og afdødes svoger, pastor Krohn.

Efter hvad Krohn fortalte, så havde Caludan, før han gik herfra, fundet hvile i troen på sin frelser. Der var mødt alle dem, der kunne rummes på kirkens siddepladser.

Jens Præstegaard døde i eftermiddags. Han havde været syg sidste nat – lægen havde været dernede. Sidste torsdag var vi sammen til helliggørelsesmøde i Horne, da var han rask, men han blev vist syg, da han kom hjem, og han har været meget syg siden.

### 28. marts

Overgaard, Kristianshede, var her og forhandlede om at betale sin gæld til foderstofforeningen. Det blev aftalt, at han skulle levere et læs havre til brugsforeningen først i næste uge og ellers betale 100 kr. på sin gæld hver 14. dag.

### 30. marts

I aften kl. 6 begyndte missionsugen i Mygdal Kirke med lærer Christoffersen, Astrup, som taler. Jeg, Karl, Holger og Otto var i kirke. Der var mødt ret mange folk, og lærerne Jensen og Winther gjorde også tjeneste. Bagefter var jeg med dem i Degnbøl og drak en kop kaffe og talte en del med Kristoffersen.

### 31. marts

Jeg var med Søren Gaarden i Hjørring. Først overværede jeg en del af generalforsamlingen i Fælleslageret – derefter var jeg til valgbestyrelsesmøde på rådhuset.

### 2. april

I eftermiddag blev Jens Præstegaard begravet på Mygdal Kirkegård. Lidt før kl. 12 kørte jeg og Ingeborg op til Degnbøl med den gamle røde. Jeg tog Andreas' jumbe, og så tog Martha med os. Vi kørte op til Kobbersholt og sønden om gården. Derfra og hen til Jens Præstegaards var der en ganske skrækelig vej. Da vi kørte op mod gården, var det så slemt, at hesten gik i stå, og jeg fik Ingeborg og Martha til at stå af vognen, medens jeg kørte op til gården. Ingeborg blev våd på den ene fod, og da vi kom ind i gården, fik hun en tør strømpe på. Vognene holdt ude østen for gården, og gården var også fuld af heste og vogne. En mængde mennesker var mødt – nok et par hundrede. De blev alle beværtet med mad og kaffe. Kisten stod i den sydøstre stue, men jeg kunne ikke komme ind for at se Jens. Før ligtoget satte sig i bevægelse, holdt lærer Christoffersen en tale, som jeg dog ikke kunne høre. Vi kørte så i et tog på 46 vogne til Mygdal Kirke. Jul kørte med Tine og kisten. Da vi kom til kirken, kørte jeg hen til Degnbøl, og fik den røde sat ind.

Der blev holdt taler af præsterne Thaarup og Schøtt. Kirken var smukt pyntet med lys og flor samt granguirlander. Pastor Thaarup foretog jordpåkastelsen, og lærer Christoffersen bragte familiens tak til følget. Der stod en stor granitsten ved graven, som var skænket af venner i Mygdal og Astrup. Der var flere signerede kranse, bl.a. en smuk krans fra Bjergby Mygdal sogneråd.

Da begravelsen var forbi, var der gudstjeneste i Mygdal Kirke ved pastor Höher fra Tversted. Han kom fra Hjørring, og det var hans mening, at han ville have cyklet gennem bakkerne, men så var Holger cyklet op til Fælled og sagt ham, at denne vej ikke var god på cykel. Han cyklede så om ad Odden. Der var mange folk i kirken, og Höher holdt en god prædiken. Julius og Dagny var i kirke.

Om aftenen da fru Præstegaards svoger og flere forlod begravelsesgården for at gå op til Søren Gaarden, der holdt oppe ved fattiggårdens mark, gik svogeren foran de andre og kom så langt fra dem, at han forvild – og så blev han ved med at gå, til han kom hjem. Der blev ledt efter ham hele natten, og det var selvfølgelig uden resultat.

### 3. april

Sognerådsmøde kl. 2 i fattiggården. Jeg kørte derop – købte undervejs cigarer hos Gram Schjoldager for 1 kr. Efter mødet var vi oppe ved Bjergby skole og så på en vej.

### 4. april

Julius Larsen fra Højtved har en søn Kristian. Han fik en ægteskabsattest. Han fylder først 21 år 10. maj og skal derfor have kongelig bevilling for at gifte sig. Han skal møde for at aftjene sin værnepligt som militærarbejder i oktober måned.

### 6. april

Konfirmation i Mygdal Kirke.

Om aftenen var der møde i missionshuset ved lærer Klarup, Bolleholt skole, Jeg og Julius var deroppe. Der var mødt en ret talrig forsamling, og lærer Klarup talte indtrængende og livligt. Der var bedemøde bagefter.

### 7. april

Smed Søren Pedersen var her og talte med mig om at overtage bestillingen med at efterse folks besætninger og befri dem for oksebremselarver. Han lovede også at overtage bestillingen som ligsynsmand.

### 10. april

Holger var i missionshuset til karlemøde. Der blev dannet en kreds af K.F.U.M. og valgt en bestyrelse, bestående af: Alfred Knudsen, Uslev, Kristen Nielsen, Lyngsig, Hans Knudsen, Johannes Mortensen, Kabbeltved, og Magnus Andersen, Degnbøl mark.

### 11. april

Folketingsvalg over hele landet. Kl. 10 begyndte valghandlingen ved forsamlingshuset. Vi holdt pause fra kl. 1 til kl. 3, og kl. 8 var valghandlingen slut.

De 406 vælgere afgav 330 stemmer, fordelt således:

Venstre	244	stemmer
Radikale venstre	56	-
Landmandspartiet	13	-
Konservative parti	10	-
Socialisterne	7	-

Af venstres stemmer fik Sørensen, Vanggaard 198 stemmer.

Dagen efter var jeg i Hjørring for at være med til fintællingen.

### 14. april

Bestyrelsesmøde i brugsforeningen. Det blev vedtaget at åbne en indlånsafdeling for medlemmerne. Forrentning med 6%.

Søren Ørnboel, Bjergby, holdt guldbryllup i dag.

### 23. april

Syd i sognet er man blevet enige om at vælge Møller Madsen til sognerådet.

Sagfører Schmidt bad mig komme ind til sig, når jeg kom til Hjørring. En slægtning til Gerda K's forfører havde været hos ham og ønskede at akkordere med sognerådet om betaling for hendes ophold, og de ønskede, at det skulle ske så ubemærket som muligt. Han spurgte mig, om jeg vidste, hvem der var barnets fader. Det sagde jeg ja til.

Jeg var senere hos sagfører Schmidt, der fortalte, at P.P. havde været hos ham og forlangt af ham, at han skulle aftale med mig, om at hans søn ikke blev omtalt som fader til ovennævnte barn. P. P. ville nok betale, hvad sognerådet kunne forordre for hendes ophold på fattiggården.

### 29. april

I eftermiddag var der bryllup i Stenshede og i Kobbersholt. Først blev Rasmussens datter kl. 3 viet til ejeren af Teglgården ved Sindal, Olesen. Kl. 4 blev Kristiansens datter, Mine, viet til Julius Larsens søn, Kristian, fra Højtved. Kl. 5 gik jeg og Ingeborg derop. Holger havde været deroppe med et sybord, som jeg og Andreas forærede dem. Vi var vel omkring 30 gæster. De havde en kogekone fra Skibsby, og Peder Thirups datter hjalp med opvartningen. Vi sad der til kl. 12 og fordrev tiden med at spise, se på brudegaver, tale om politik og meget andet. Der blev ingen taler holdt. Før vi spiste, sang vi: "Den signede dag", men ellers blev der ikke sunget, men tiden gik ellers ret godt, når bare ikke jeg havde døjet med søvnighed.

### 30. april

I eftermiddag kørte jeg til Hjørring med den gule for fjedervognen. Jeg talte med Tine Præstegaard og Mads Møller Madsen, som hun var kørende med. Hun havde været til møde i skifteretten og skulle betale 700 kr. i arveafgift. Hendes formue var sat til 50.000 kr. Hun og Jens havde oprettet testamente, hvorefter den længstlevende skulle arve det hele, og så havde indsat plejebarnet, Jenny, som universalarving. Kaj og Jul skulle hver have 2.000 kr. Hun kunne nok forandre testamentet – det ville hun nok også – de havde haft lidt fornøjelse af Jenny. Det havde også været Jens' mening, at Indre Mission skulle have noget efter dem. Den nye karl, hun har fået, er en fredelig karl, men han har vist for lidt forståelse og dygtighed til at lede bedriften. Jeg bad Møller Madsen om at ville være behjælpelig med forårsarbejdet – det, sagde han, ville han gerne. Jul venter hun ikke at beholde. *(Han rejste senere til St. Kobbersholt).*

*9. maj fortæller Tine, at hun har ladet karlen rejse – hun har i stedet fået en 17-årig karl, søn af hendes svoger, Svend i Uggerby.*

Møder i relation til biblioteket, bl.a. i Centralbiblioteket. Faurholt søgte om at få en måneds orlov. Arkitektspørgsmålet blev drøftet, efter at Sophus Thomsen var gået. Kl. 7½ forlod jeg mødet.

### 5. maj

Jeg talte med sognerådsformand, Kristian Ugilt, om ovennævnte Gerda. Han anerkendte, at hun hørte hjemme i Ugilt. Hendes moder har 7 uægte børn. Han synes nok, at jeg skulle få Gerda til

kvindehjælpen i Aarhus.

#### 7. maj

I eftermiddag var jeg med Andreas nede hos sognefoged Martinus Krøgholt og attesterede som forlover for Theodor Peter Kristensen, Brønderslev, og Kathrine Grøntved. Der blev lyst til ægteskab for dem søndag den 11. maj.

#### 9. maj

Kristiane Sørensen fortæller, at hun var meget fornøjet med Jensine Jepsen og godt vil have hendes ejendele hentet fra fattiggården.

#### 10. maj

Hans Svendsens søn, Lars, er kommet hjem fra Amerika og er nu i København.

#### 14. maj

Holger trak til Hjørring med den ringede ko, som blev solgt i går for 235 kr.

#### 15. maj

Uvejr. Lyn og torden sidste nat. Store oversvømmelser. Martin Andersen, Kabbeltved, meddelte, at Kabbeltved bro havde taget skade af vandfloden. Jeg gik derned sammen med Kristian Kristiansen m.fl. Vi bestemte os til, at der skulle holdes et åstedsmøde sammen med et udvalg fra Bindslev sogneråd. Også ved Kristianshede er der skade på bro og vej.

#### 17. maj

Jeg var i Hjørring med den gule for den gamle fjedervogn. Hos Jensen & Kjærsgaard købte jeg en 7-tænders kultivator for 100 kr.

#### 24. maj

Vi er i gang med at dræne og har foreløbig hentet 1700 drænrør ved teglværket.

Vi kørte til Hjørring - hos isenkræmmer Holm købte vi et kaffestel med 8 kopper til brylluppet i Degnbøl – det kostede 44 kr. Jeg gav 75 øre for at få sat en lap på Holgers ene gummistøvle.

Vi besøgte Tine i hendes nye lejlighed hos kaffebrænder Bertelsen i Dronningensgade.

Tine Præstegaard har solgt gården til Vilhelm Larsen, Skovsmose, for 57.000 kr. Vilhelm har så solgt sin ejendom til Ottenius Larsen, Degnbøl Mølle, for 28.500 kr. Møllen med landbrug er solgt til Kr. Kristiansen for 10.000 kr. Tine Præstegaard vil nu købe et hus i Hjørring.

#### 28. maj

I eftermiddag var der bryllup i Degnbøl. Jeg og Ingeborg gik derop kl. 2½. Da var alle gæster kommet, undtagen præsten, som kom cyklende. Vi kom ind og drak en kop kaffe, og så gik vi til kirken, der var smukt pyntet med bøgeløv i stolene. I kordøren var ophængt kranse med anemoner. Vi sang først: "Jert hus skal I bygge", hvorefter præsten holdt en tale og forrettede vielsen. Vi sang så bl.a. "Det er så yndigt at følges ad", hvorefter vi gik tilbage til bryllupsgården. Her samledes vi om bordene og lod maden vederfares retfærdighed. Lærer Jensen holdt en tale og oplæste telegrammer - der var ikke ret mange. Gaver var der en del af. Fra 23 forskellige Mygdalboere - hovedsageligt telefonabonnenter – var der indsamlet 108 kr., som bl.a. var brugt til indkøb af et kaffestel. Fotograf Olesen kom pr. bil fra Hjørring og tog et billede af familien.

#### 29. maj – Kr. Himmelfartsdag

Førstegudstjeneste i Mygdal Kirke. Jeg var i kirke. Om aftenen var der møde i missionshuset med missionær P. Andersen fra Aalborg og pastor Brygmann fra Rubjerg. Der var tillige stiftelsesfest for K.F.U.M. foreningen.

#### 4. juni

Omtale i Vendsyssel Tidende. "En blandt landboere i Vendsyssel og i videre kredse kendt mand, proprietær og hestehandler J. Chr. Moltsen, Kærgaard i Bjergby, er efter længere tids sygdom afgået ved døden i sit hjem – kun 48 år gammel. Han var født i Neder Dal i Bjergby og havde nu i adskillige år ejet og drevet Kærgaard. Ved siden heraf drev han en meget omfattende virksomhed som hestehandler, der førte ham rundt i hele Vendsyssel og længere sydpå i landet. Han var en dygtig handelsmand og nød anseelse som en god hestekender, ligesom han i det hele var vellidt og agtet for sit solide og stilfærdige væsen. I efteråret blev den ellers så stærke og raske mand angrebet af en mærkelig og vistnok meget sjælden forekommende sygdom, en slags svamp i huden, en sygdom, der trods ophold på Rigshospitalet og omhyggelig behandling dog viste sig uhelbredelig. Den afdøde efterlader sig hustru og 7 børn.

#### 5. juni

Kl. 3 var der møde i Odden Skov med provst Sevaldsen og Nielsen, Stabæk, som talere. Julius, Holger og Dagny var deroppe.

#### 10. juni

I dag blev Jens Chr. Moltsen, Kærgaard, begravet fra Bjergby kirkegård. Jeg kørte med Kristiansen. Vi kørte fra Houen lidt over kl. 11. Da vi kom til Kærgaard, blev hestene sat ind, da begravelsen efter ønske fra præsten i går var blevet udsat til kl. 4. Hestene fik ingen foder, da de ikke har foder i laden på Kærgaard. Vi andre kom derimod ind og blev beværtet. Derefter gik vi ud i gården og så os om og talte med folk. Der strømmede en masse gæster til, gående, kørende og bilende. Hen på eftermiddagen blev kisten båret ud i gården, og folk strømmede sammen. Vi sang salmen: "Snart døden mig adskiller", hvorefter lærer Niels Ørnboel, Snevre, trådte hen til kisten og bad Fadervor. Derefter trådte lærer Rasmussen hen til kisten og holdt en tale, hvori han priste Moltsen for hans gode sindelag over for familien og over for fattige folk. Efter en salme satte følget sig i bevægelse til Bjergby Kirke, hvor kisten blev båret ind i kirken. Efter en salme talte pastor Thaarup særlig til enken og til børnene: Kisten blev båret ud til graven, hvor pastor Thaarup forrettede jordpåkastelsen. Herefter talte Bech, Bastholm, hvorefter følget skiltes.

Derefter kørte vi til generalforsamling i mejeriet. Der var nogen forhandling, om Kristianshedes mælkepenge og overskud kunne udbetales til foderstofforeningen.

#### 12. juni

Midt på dagen var jeg i fattiggården til møde med skatterådet. Sidst på dagen var jeg oppe ved den nye vej ved Odden og tog bestemmelse om, hvad der skal laves på vejen i foråret.

#### 13. juni

Vilhelm Nielsen, fattiggården, fortæller, at den gamle Marie Mikkelsen er død på asylet. Familien ville ikke sørge for begravelsen og ønskede, at hun blev begravet på Uggerby kirkegård.

Dette gik jeg med til – jeg modtog en sparekassebog på 545 kr. Af disse penge skal begravelsesomkostningerne afholdes. Hendes bohave: en kommode, en kiste og nogle klæder skal familien dele. Bestyrerfolkene og en svigerinde gik hen og købte: en kiste til 85 kr., ligtøj til 45 kr. og en marmortavle til 100 kr. Jeg talte med skifteretten, og vi blev enige om, at der ikke var noget at holde skifte for.

### 17. juni

Sommermøde i Slotved skov. Jeg kørte derhen med Ingeborg og Otto og havde den gule for den lille vogn. Hesten blev sat ind i Sindal præstegård, og så gik vi ud i skoven. Det første møde begyndte kl. 11½ ved missionær Madsen fra Skallerup. Derefter var der middagspause, hvor vi spiste de medbragte madkurve. Ved eftermiddagsmødet talte pastor Mathiesen fra Haderslev – der var mødt mange mennesker, især til eftermiddagsmødet.

### 19. juni

Jeg var til begravelse med Marie Mikkelsen. Jeg fik sammen med andre kørende med Hans Hansen fra Uggerby i bil op til fattiggården. Lidt efter at vi var kommet, kom en bil fra Hjørring med den 86-årige O.C. Olesen fra Asdal, hans datter Anna, Kristian Mikkelsen og hans kone fra Skibsby samt Frants Mikkelsen. Jensen og Else fra S. Gjøggaard kom også kørende med hest og vogn. Kisten stod inde i sognerådsstuen, og der var strøet gran. Foruden de allernærmeste kom Laurits Dalsgaard, Mads Møller Madsen, Mine Hebbelstrup og pastor Thaarup. Lærer Rasmussen kom også, men det var ikke før, vi var færdig med at synge. Efter at vi havde drukket kaffe, samledes vi om båren. Vi sang: "Du Herre Krist", hvorefter pastor Thaarup holdt en god og forstående tale over den gamle Marie, hvorefter vi sang: "Frelseren er mig en hyrde god", og så bar vi 6 sognerådsmedlemmer kisten ud på vognen., som bestyrer Vilhelm Nielsen kørte ned til Uggerby Kirke. Bilerne ventede ½ times tid. De nærmeste var inde i hendes stue, og bestemte at Kristian Mikkelsen skulle hente sagerne. Ved Uggerby Kirke ventede pastor Höher og lærer Thomsen og nogle flere. Kisten blev så båret hen til graven i den nordre side af kirkegården. Vi sang en salme, hvorefter pastor Höher holdt en god tale og påmindede os om at leve sådan her, at vi kunne fare herfra i fred. Kisten var dækket af kranse, derunder en fra sognerådet. Jeg betalte graveren 12 kr., som han forlangte for at kaste graven. Else Gøggaard bad os følge med ned til S. Gøggaard for at spise mellemmad. Jeg fik så chaufføren til at køre os derned. Da vi kom derned, drak vi kaffe og derefter sad vi en stund og talte sammen. Jeg havde en samtale med frk. Olesen om den nye litteratur. Vi var enige om, at den ikke var skikket at højne moralen, men hun mente, at hun var pligtig at læse en bog som "De vises sten" for at kunne kaldes et kultiveret menneske. Olesen lovede at låne mig sine optegnelser om forskellige herregårde. Der blev spurgt, om vi – sognerådet – ville have noget af Marie Mikkelsens efterladenskaber og hendes penge. Dertil svarede jeg, at det havde vi ingen ret til at fordre. Når der var penge efter en afdød aldersrentenyder kunne vi forlange at få vore begravelsesudgifter dækket, men derudover kunne vi intet fordre. Hun syntes, at bestyrerkonen skulle have nogle penge som påskønnelse for at have plejet Marie Mikkelsen, ligesom hun også mente, at pastor Höher burde bydes betaling for sin medvirken.



Vi mænd gik en tur ud i marken og så på kornet – det så ikke godt ud. Jeg kom til at følges med Frants Mikkelsen, der kom til at fortælle, hvordan det gik til, at han fik ansættelse på Bryggeriet Vendia. Han viste mig et guldur, som han fik foræret, da han havde været på bryggeriet i 25 år. Da vi gik tilbage til gården, kom jeg ifølge med Peter Nielsen og Kristian Mikkelsen – vi fik en disput om ungdommen og dens opdragelse. Da vi kom tilbage til gården, gik vi ind til et veldækket bord. Bestyrerfolket og Kristensen, Træholt, var kommet derned. Derefter rejste vi hjem. Jeg betalte Hans Hansen 25 kr. for turen. Gamle Olesen og Anna Olesen var meget glade for den måde, som begravelsen var arrangeret på, og bragte mig deres tak derfor. Der var dyrskue ved Mejeribyen i formiddags. Det årlige Lilleheden møde holdtes også i dag. I Uggerby var der udsalg til fordel for Ydre Mission.

### 22. juni

Først på dagen cyklede Julius, Holger og Dagny til Sindal, hvor de tog toget til Frederikshavn, hvor der var ungdomsmøde. Vilhelm cyklede derned – han var med dem hjem om natten.

### 23. juni

Vi var på vejsyn i dag. Jeg gik først op til søndre skole, hvor vi drak kaffe og så på skolens tag og loft. Møller Madsen kørte – vi holdt middag hos os – derefter kørte vi atter ud og så på vejene – vi var først hjemme kl. 9½.

### 27. juni

I middags var P.P. fra Stabæk her og talte med mig om betalingen for Gerdas ophold i fattiggården. Han sagde, at M. K., hun tjente hos sidste år, nok også havde haft omgang med hende. Han skulle have betalt hende 100 kr. for at tie, og P.P. lod til, at han muligvis ville forlange, at han skulle være med til at betale til barnet. P.P. sagde, at hvis plejehjemsforeningen ville tage barnet, ville han nok betale et bidrag en gang for alle. P.P. er meget ked af den historie, men det har bevirket, at sønnen er blevet omvendt.

### 30. juni

Jeg var i Hjørring og til generalforsamling og bestyrelsesmøde i Historisk Samfund. På bestyrelsesmødet drøftedes mit forslag om opbevaring af sognerådsarkivalier samt et forslag fra Anton Jakobsen, Sæby, om at få udgivet en afskrift af de gamle kirkebøger før 1814. Jeg støttede dette forslag, men Klitgaard mente, at det blev uoverkommeligt. Vi talte om at afholde et møde i Sæby med udflugt til et eller andet mindeværdigt sted som Voergaard. Alle bestyrelsens medlemmer var mødt, også Jens Thise, der kom fra Norge.

### 5. juli

I dag var Mygdal nordre skole på udflugt til Sæby. I morges kl. 5½ mødte Søren Gaarden med bilen og holdt neden for Niels Jakobsens gård. Jeg og Otto samt Niels Jakobsen, Johanne og to af deres små piger tog med. Oppe ved Frederik Uslev kom Martin Sørensen, Kristiane og 5 af deres drenge med. Henne ved skolen blev vi læsset færdig, så vi var 20 personer i bilen foruden Søren Gaarden. Vi kom til Vestbanegaarden i Hjørring kl. 6½ - Tversted rutebil og Hans Hansen fra Uggerby kørte også med passagerer, og så var der også nogle hestekøretøjer. Kl. 7 tog vi toget til Hørby, hvor der var ½ times ophold, inden vi kørte videre til Sæby. Der var 43 voksne og 60 børn

med. I Sæby gik vi ud til pavillonen i Sæbygaards skov, der spiste vi den medbragte mad og drak øl og kaffe til. Jeg og Otto sad ved samme bord som Jørgen Holtegaard og hans kone og søn – det kostede mig 1 kr. 25 øre. Vi så festpladsen og andre smukke partier. Vi gik så ned i byen og så kirken, hvor lærer Jensen og en mand fra byen forklarede os om billederne og kalkmalerierne. Der er 2 skriftestole og nogle kannikkestole fra den katolske tid. Derefter så vi havnen, og jeg nåede at komme på Sæby Folkeblads kontor, hvor jeg købte 9. hefte af Vendsyssels Folk og Land for 1 kr.

Kl. 2½ kørte vi så til Hjørring, hvor de fleste gik ned i Svanelunden, inden Søren Gaarden kørte os hjem.

Jeg var i stedet på Centralbiblioteket og hilste på Faurholt, der for 14 dage siden er kommet hjem fra en rejse i Italien.

Turen med Søren Gaarden kostede 26 kr.

### 8. juli

Jeg var i Hjørring i dag til sognerådsforeningens generalforsamling og 25 års jubilæumsfest.

Kristen Lønsmann er igen blevet gårdskar – denne gang hos Søren M. Jensen. Han er ikke helt tilfreds med stillingen – han kan ikke tjene mere end 10 kr. om ugen.

Ved generalforsamlingen i Højskolehjemmets foredragssal i Strømgade holdt Jensen Sønderup først et foredrag om sognerådenes begyndelse og udvikling, og Kr. Ugilt gav en oversigt over foreningens virksomhed i de forløbne 25 år.

Kr. Ugilt fremkom med et forslag fra Centralbiblioteket om at få sognerådenes kontingent til dette sat efter antallet af indbyggere i kommunen.

Kl. 5 var der fællesspisning i Forsamlingsbygningens store sal – dette kostede 4 kr. 50 øre. Alle sognerådsmedlemmerne herfra deltog.

### 10. juli

Gerda fra fattiggården var her og underskrev et skema vedr. hendes barn. Hun sagde, at præsten ville have det døbt på søndag. Præstens frue vil bære det til dåben, og så vil præsten have et par sognerådsmedlemmer til at stå fadder.

### 11. juli

Jens Chr. Moltzens enke har byttet sin gård, Kærgaard, med Jeppe Jepsen, Rishøj. Hun skal overtage Rishøj med en gæld på 1.200 kr.

Dyrskue i Hjørring i dag og i morgen.

### 13. juli

I eftermiddag kl. 4 var der møde i Albert Jensens have i Skarndal ved lærer Fischer. Julius, Vilhelm, Holger, Otto og Dagny var deroppe.

### 14. juli

I eftermiddag var Kr. Kristiansen og jeg ved Kabbeltved bro, hvor vi havde åstedsmøde sammen med et udvalg fra Bindslev sogneråd.

I aften var Otto nede ved Martin Pedersens for at spille fodbold.

#### 15. juli

Jeg fik besøg af bl.a. Ludvig Krattets søn, Robert Lønsmann Kristensen. Robert fortalte, at hans fader har en herreekviperingsforretning i København. Robert er handelsrejsende og har været i Amerika i 2 år og har tillige været Jordan rundt – I Kina, Japan og Ægypten. Nu ønsker han at få navnet Lønsmann til efternavn, men det søger en slægtning af ham, der har antaget navnet, at forhindre, fordi han har givet en sværte, han fabrikkerer, navnet "Lønsmanns Sværte".

Jens Nørum døde i aftes i Sønderborg. Jeg har kendt ham i mange år – han var beæret med så mange hverv, at han for nogle år siden solgte gården og byggede en villa på nordsiden af Løkkensvej. Jeg har i de sidste år været en del sammen med ham. Vi var begge i bestyrelsen for Centralbiblioteket, og da han tillige i de senere år har været amtsrevisor, havde jeg også noget samarbejde med ham der. Jeg syntes altid godt om ham. Han var altid tjenstvillig og gav gerne gode råd, når han blev spurgt.

#### 17. juli

Det årlige ungdomsmøde i Tolne skov. Julius, Holger og Dagny cyklede derned. Kristensen, Stejlbjerg, og en repræsentant for Hedeselskabet var her – jeg gav dem lov til at tegne mig som medlem af Hedeselskabet.

#### 19. juli

Jeg var med Søren Gaarden til Hjørring, hvor jeg var til Jens Nørums begravelse i St. Cathrine Kirke. Kirken var overfyldt, så alle ikke kunne komme ind. Kirken var pyntet med lys i lysekronerne og på alteret. I korbuen hang flor, og prædikestolen var belagt med sort klæde. På alle stolene hang der krans, og midt i gangen i kirken lå der signerede krans. Salmehæfter blev uddelt. Pastor Langhoff talte. Kisten blev båret ud af amtmanden, iklædt galla, og amtsrådsmedlemmer. Ved graven foretog pastor Langhoff jordpåkastelsen og lyste velsignelsen. Ved graven udtalte amtmanden kort nogle mindeord, og lærer Nielsen, Bagterp, bragte forsamlingen en tak for udvist deltagelse.

#### 23. juli

Ingeborg var i aften sammen med andre i Hjørring. Frede Jensen i mejeribyen kørte derop i sin bil. Der var møde på St. Hans kirkeplads med præsterne Aschenfeldt Hansen og Lauridsen, Asaa.

#### 29. juli

I eftermiddag havde jeg besøg af direktøren for kreditforeningen i Viborg og Rømer fra Sindal. Direktøren ville vide, om de forskellige ejendomme, der havde lån i kreditforeningen, havde skiftet ejer. De var kørende i bil og havde en chauffør til at køre.

Jeg var nede hos Karl Kristensen, Gøggaards mølle, og fæstede hans søn, Laurids, til næste år for 350 kr. i løn.

#### 30. juli

Kristensen, Træholt, spurgte, om han kunne få Gerda fra fattiggården til at hjælpe med

malkningen. Jeg sagde til ham, at han kunne fæste hende.

#### 4. august

Jeg kørte til Hjørring. Jeg købte bl.a. en pengekasse til brugsen for 9 kr.

#### 8. august

I aftes begyndte møderne i Indre Missions telt, der er opstillet på posten Niels Kr. Jensens mark. Holger og Dagny var deroppe. I aften var jeg, Ingeborg og Dagny oppe i missionsteltet, hvor missionær Østergaard talte.

X, der i fjor fortalte, at han var blevet omvendt, er nok blevet noget udsvævende og slem til at ture og drikke.

#### 10. august

Der var en hel flok unge mennesker fra Astrup her i Mygdal – de var indkvarteret forskellige steder. Om aftenen samledes de hos Albert Jensen i Skarndal, hvor Nielsen, Stabæk, var til stede og underholdt dem.

#### 12. august

Bestyrelsesmøde i Centralbiblioteket. I stedet for afdøde Jens Nørum er indtrådt Laurids Pedersen. Det blev bestemt at få anskaffet et billede af Jens Nørum til ophængning på biblioteket. Endvidere blev det aftalt at få taget et billede af den første bestyrelse til at hænge på biblioteket.

1. Byggesagen. Der er tegnet 23.000 i byen og 17.000 på landet. Man forsøger at få statslån eller evt. låne af Sorø Akademis midler.

2. Sophus Thomsen anbefalede at tage Sylvius Knudsen til arkitekt. Knudsen ville godt samarbejde med Vejby Christensen. Thomsen vil ikke have med byggeriet at gøre, hvis Jakobsen skal være arkitekt. Efter megen diskussion blev man enige om at indbyde alle Hjørring amts arkitekter til komme med forslag til det nye bibliotek.

#### 16. august

På et møde i Hørby er det vedtaget, at Indre Mission skal opstille særlistes ved valgmandsvalgene. Hvis der bliver valgt landstingsmænd på de lister, skal de have lov at stå frit over for partierne.

#### 18. august

Jeg var oppe i fattiggården og fik valglistes skrevet. Vi begyndte kl. 10 og var færdige lidt før kl. 6. Derefter var der generalforsamling i Bjergby Mygdal Sparekasse. Jeg blev valgt til forhandlingsleder. Bestyrelsen genvalgte. Vi sluttede med kaffe.

Jeppe Jepsen, Kærgaard, har anskaffet en malkemaskine.

#### 22. august

Pigemøde hos murer Peter. Dagny var deroppe. Der blev dannet en afdeling af K.F.U.K. og valgt en bestyrelse. Valborg Nielsen, Skarndal, er valgt som formand.

#### 9. september

Sammen med bibliotekar Faurholt og lærer Rasmussen, Bjergby, var vi i Rasmussens bil ude at tegne beviser til det nye bibliotek. Vi tegnede en del på 100 kr.

11. september

Jeg var i Hjørring. Så den nye brandbil.

16. september

Valgmandsvalg i Mygdal forsamlingshus. Af 293 landstingsvælgere stemte 198. Deraf fik venstre 155 stemmer – radikale 30 – konservative 10 og socialisterne 3. I Bjergby stemte 174 vælgere.

17. september

Jeg tog til Hjørring med Uggerby bilen og afleverede valgsagerne fra Bjergby og Mygdal på rådhuset. Kl. 11½ kørte valgbestyrelsen i 4 biler til Hirtshals, hvor vi så havnen, inden vi spiste middag på kroen. Bagefter sad vi ude i haven og drak kaffe. Der blev holdt taler af borgmester Schmidt og Søren Jørgensen fra Sindal. Vi var 5, der fik en chauffør til at køre os til Hjørring, hvor jeg havde forskellige ærinder. Jeg tog Søren Gaarden hjem.

Jeg fyldte 60 år i dag. Ingeborg, Holger og Otto forærede mig en sølvurkæde til 11 kr. Marie og Anna en dobbelt fotografiramme. Tine en pakke cigarer.

2. oktober

Smed Ejner Pedersen har solgt sin forretning til en smed, der har været hos hans broder, Bernhard, i 5 år. Han skal have 19.000 for forretningen.

3. oktober

Jens fra skolen kom her i dag og hjalp os med at høste havre. Han er en grumme rask dreng til sit arbejde.

4. oktober

I Hjørring til generalforsamling i sognerådsforeningen. Derefter var vi 6 sognerådsmedlemmer, der gik hen til boghandler Petersen og købte et jernskab til folkeregisteret.

6. oktober

Frode Bertelsen fra Bjergby kom kørende på sin motorcykel for at sætte den nye pumpe op i stalden.

11. oktober

Vi købte sølvtøj hos guldsmed Hassing for 360 kr. til sølvbrudeparret i Dalsgaard. Vi var 7 mand om købet (*men 59 til at betale*) – bagefter drak vi kaffe hos Hotel Skandinavien – betalt af guldsmed Hassing.

12. oktober

Vi gik op sølvbrylluppet i Dalsgaard. Der var rejst 2 æresporte - et i hver side af gården. Porten vest i gården havde Gram Schjoldager og Ole Vejen været mester for. Der var mange mennesker – jeg var der til kl. 12. Der blev holdt taler af pastor Thaarup, lærer Winther og sølvbruden, Laurits Dalsgaard.

13. oktober

Bestyrelsesmøde i brugsforeningen. Vi besluttede, at der skal opstilles en benzinpumpe ved brugsforeningen.

14. oktober

I aften kl. 6½ var der gudstjeneste i Mygdal Kirke ved pastor Hansen, Elling. Der var mødt mange folk – flere end der kunne rummes i stolene. Hansen holdt en kraftig og opvækkende prædiken over Lazarus' opvækkelse.

#### 18. oktober

Nu har vi endelig indhøstet. Det har været en ualmindelig besværlig høst i år, og avlen har været meget ringe og til dels af dårlig kvalitet. Jens fra skolen var her i dag og hjalp os med høsten. Jeg gav ham 10 kr. for de 5 dage, han har hjulpet os.

#### 19. oktober

Hans Knudsen, Ørnboel, har bryllup i dag. De bliver viet i Bjergby Kirke. Brylluppet skal stå på Tangsgaard hos Hans' søster.

#### 20. oktober

Kristian Hvims fortæller, at det er galt med vejen til Sønderhede gennem Trapper bakkerne.

#### 21. oktober

P.P. var her og flyede mig 84 kr. – det var alimentationsbidrag til Gerda K., der var forfaldet i dag.

#### 23. oktober

Holger hentede 500 drænrør ved teglværket – han var omkring den nye smed og fik lagt sko under den brune hest.

I aften holdt sekretær Simmelsgaard møde i missionshuset. Der var ikke mødt ret mange folk. Han fortalte om Paulus' rejse til Makedonien. P.N. og A.K. fortalte, at Tine Præstegaard havde bedt dem om at hjælpe til med at få hendes afdøde mand, Jens, gravet op og ført til Hjørring i mørkningen. De 2 mente begge, at Tine omgås med planer om at gifte sig igen.

#### 25. oktober

Lærer Jensen fra skolen var her – han ville have lov at købe et geografisk kort til skolen. Han fortalte, at årsagen til, at sønnen Jens ikke blev hos Julius i Fjeldsted var, at han skulle dele seng med hyrden, der var syg.

#### 28. oktober

Igen ude at tegne til Centralbiblioteket sammen med Faurholt og lærer Rasmussen. Vi tegnede 100 kr. flere steder, men Nielsen i brugsen ville ikke tegne sig. Han sagde, at meget af bibliotekets bogbestand var smudslitteratur. Det blev der diskuteret meget om.

#### 1. november

Holger hentede vore nye unge piges sager oppe hos Søren Rams i Skoven. Hun kom selv cyklende herved. Vor nye karl, Laurids, hentede sit skrin med den gule for vognen.

#### 7. november

I eftermiddag kl. 2 var der gudstjeneste i Mygdal Kirke ved pastor Fangel i Vinding – Vind. Der var mødt mange mennesker. Folk både fra Bindslev, Uggerby og Asdal. Jeg, Ingeborg og Peter var i kirke. Pastor Fangel, der er en lille mand med er noget sygeligt og blegt ansigt, holdt en god, vækkende prædiken. Hans taleorgan er noget svagt, men han taler ellers ret godt og forståeligt.

Nielsen, brugsen, fortalte dagen efter, at da Hans Jensen havde forlangt at låne kirken af pastor Thaarup, havde Thaarup sagt: "Hvad vil I ham efter", hvortil Hans Jensen havde svaret: "For at få Guds ord at høre". Thaarup havde sagt til posten, hvor der var flere folk til stede: "Hvorfor han ikke så ham i kirken".

Pastor Bitsch havde i øvrigt modsat sig at få pastor Fangel i Hirtshals Kirke.

#### 10. november

Hos købmand Otto Jakobsen er folkene gået i fagforening, og nu har de lavet mytteri på grund af for lang arbejdstid. Kristen Lønsmann skulle også være blevet smittet af den ånd.

#### 11. november

Nu er dræningsarbejdet slut. Der er kastet 1435 favne grøfter, og der er brugt 81 arbejdsdage på dræningen. Jeg har betalt de 3 drænarbejdere 595 kr.

#### 14. november

Laurids var ved vejen hele dagen og kørte fyld fra Vilhelm Degnbøls grusgrav og ned til Grøntved.

Dansk Missionselskab havde udsalg i Hjørring i dag – ved møderne talte pastor Busch og missionær Nyholm.

I aften var der gudstjeneste i Mygdal Kirke ved pastor Pontoppidan fra Fillipskirken på Amager. Jeg var i kirken, men der var ikke mødt ret mange mennesker. Pontoppidan fortalte bl.a. flere træk fra arbejdet i den store by.

Niels Bak, Bjergby, ville gerne låne deklarationen over grunden ved Genforeningsstenen i Bjergby. De påtænker at bygge et gymnastikhus ved forsamlingshuset, og så har de brug for noget af jorden ved stenen.

#### 17. november

Jeg spurgte pastor Thaarup, om vi kunne få Mygdal Kirke til missionsuge 4 aftener. Det sagde han ja til, men tilføjede, at egentlig skulle der være en præst til stede, når lægfolk talte. Jeg svarede, at det vidste jeg godt, men det var aldrig blevet overholdt.

#### 18. november

Møde i forsamlingshuset i Bindslev om Hjørring Aalbæk banen. Huset var fuld af folk, men det gik lidt trevent med forhandlingen. Andreas Søttrup var ordstyrer – der var mødt 3 bladreferenter fra Hjørring. Efter opfordring fra Niels Hjort og ordstyreren fremkom jeg også med nogle bemærkninger. Til sidst blev der stemt om en resolution – for denne stemte et halvt hundrede – ingen stemte imod.

I aften var Holger til ungdomsmøde i missionshuset, hvor Blicher Hansen var til stede.

#### 23. november

Jeg og Ingeborg rejste til Hjørring med Sommers bil oppe fra Hans Jensens. Vi besøgte Maria på sygehuset - vi var på kirkegården og så Jens Præstegaards grav (*han var jo oprindeligt begravet i Mygdal*) – Tine har sat et jerngitter til 400 kr. om graven. Vi var til møde i missionshuset i Hjørring kl. 4.15 – her talte lærer Pedersen, Strandby. Vi gik med Tine Præstegaard hjem og spiste mellemmad – vi tog Uggerby bilen hjem kl. 9.15.

25. november

Først på dagen kørte Holger op til svinemodtagerpladsen ved brugsen og leverede en gris – han fik i forskud 130 kr.

30. november

I aften begyndte missionsugen i Mygdal Kirke med lærer Fischer som taler. Jeg, Ingeborg, Holger og Stine var i kirke. Der var ikke mødt ret mange.

Da pastor Schøtt, Sindal, talte i kirken et par dage senere, var kirken fuld af folk. Og fredagsmødet blev aflyst, da vejret var meget ubehageligt.

7. december

I middags kom Vilhelm hjem. Han bliver hjemme en uges tid, da en del af de gårde, hvor han kontrollerer, er kommet ind under iagttagelsesdistriktet for mund- og klovesyge.

Holger og Stine cyklede til Hjørring i formiddags. De var i St. Cathrine Kirke og hørte pastor Rehling. Holger var også på sygehuset for at besøge Maria og var også i missionshuset.

9. december

I eftermiddag var der bryllup i Stenshede med datteren Louise Kristiansen, og en karl fra Mariegaard i Børglum, Johan Ludvig Georg. Jeg og Ingeborg var deroppe et kvarter før kl. 2. Der var kommet mange mennesker, og gården var efterhånden besat med biler og vogne. Noget senere drog vi til kirke, som blev næsten fyldt. Pastor Thaarup foretog vielsen. Kirken var smukt pyntet med lys og et par juletræer. Det var næsten aften, da vi drog fra kirken til bryllupsgården. Vi var sammenstuede nede i stuehuset, til det blev spisetid. Så gik vi over i vognskuret, der var meget smukt pyntet med gran, lys og lysekroner af gran. Vi sad ved bordet i 3 timer og nød godt af maden: Suppe, steg, kartofler, budding, kage og vin. Før vi begyndte at spise, blev der sunget en salme, og da den værste hunger var stillet, holdt lærer Jensen en tale ud fra salmen: "Kærlighed til Gud". Talen var ret god og endte humoristisk med en bemærkning om, at brudgommen nok var et godt menneske, da han var fra Børglum. "Jeg er selv fra Børglum, og jeg er en god mand", sagde han. Kristiansen holdt også en tale, hvor han takkede gæsterne for deres nærvær, for alle de smukke gaver o.s.v. Lærer Winther oplæste en bunke telegrammer – ellers gik tiden gemytlig. Kristian blev noget gemytlig af vinen, men han drak ikke mere, end han kunne tåle. Der var vel godt 100 gæster med til festen.

10. december

I eftermiddag var jeg til menighedsrådsmøde i Bjergby Præstegaard, hvor alle 12 menighedsrådsmedlemmer + præsten mødte. Efter at vi havde drukket kaffe, forhandlede vi om de 2 spørgsmål, som ministeriet rettede til menighedsrådene. Efter at vi havde drøftet det en tid, foretog vi afstemning. Til det 1. spørgsmål, om rådet kunne gå med til, at kvinder fik lige ret med mænd til at beklæde præsteembeder, svarede 3 ja – nemlig: Kristian Dahl, Kristian Hvims og Ottine Jakobsen – medens 9 svarede nej.

Det andet spørgsmål, om rådet skulle gå med til, at kvinder ansættes ved kvindefængsler, hospitaler og lign. Her svarede 6 ja og 7 nej. Hans Jensen kom i disput med Kristian Dahl og flere om bibelen. Hans Jensen ville vide, om alt, hvad der står i bibelen, er Guds ord. Da han i



samtalens løb sagde, at han vidste det nok selv, sagde Kristian Dahl til ham, at så behøvede han jo ikke at spørge derom. Præsten sagde, at han kunne komme derop en anden dag, så skulle han nok drøfte spørgsmålet med ham. Jeg købte julemærker af præsten for 50 øre.

På vejen derfra gik jeg om ad Kristian Lyngsig, hvor jeg sagde til Kristian og Mine, at lærer Winther var ked af at have Maria til at gå i skole, hvortil Mine svarede, at så skulle hun blive hjemme fra skolen. Jeg talte med dem om at skrive til de kellerske anstalter om at få hende optaget der.

#### 11. december

P. R.' kone var her og modtog 40 kr. til julen.

I eftermiddag var der bryllup i kirken mellem Lars Stokholms søn og Rasmus Kristensens datter. Posten fortalte, at der tirsdag havde været en større forsamling hos Alfred Knudsen, Uslev., der havde en liste over de punkter, som skulle drøftes, men de kom ikke hele dagsordenen igennem. Mødets forløb var nok ikke opmuntrende – de skiltes mere onde mod hinanden, end da de kom. Alfred Knudsen erklærede, at han ikke ville deltage i arbejdet med børnegudstjenesten, og Peter Nørskov ville ikke holde kredsmøder mere. Et anonymt brev, som Blicher Hansen havde modtaget, da pigeforeningen blev stiftet, har nok bragt blodet i kog på flere. Det er sørgeligt at se, men det kommer ikke overraskende for mig. Storhedsånden har fået alt for meget råderum, og kristendommen bliver gjort til partivæsen.

#### 16. december

Menighedsrådsmøde i Mygdal, bl.a. om indsamling til præstens sølvbryllup

Anders Nørgaard, Karlsminde, bad sig fritaget for hvervet som snefoged, så længe han var under afspærring på grund af mund- og klovesyge. I stedet udpeges Jensen, S. Gøggaard.

#### 18. december

Gamle J. C. Kornbech, Rosvang, døde efter lang tids sygdom.

#### 19. december

Jeg var inde hos Jens Akselsen og fik nogle oplysninger af dem til brug for Vendsyssel Tidende i anledning af deres diamantbryllup.

#### 23. december

J. C. Kornbech blev begravet fra kapellet ved Mygdal Kirke kl. 14. Der var mødt ca. 80 mennesker. Kisten blev båret ind i kirken, hvor pastor Thaarup holdt en god tale, hvorefter kisten blev båret ud og sænket ned i familiegravstedet. Bagefter takkede Jørgen Kornbech følget og inviterede til kaffe i forsamlingshuset.

Smed Kristian Jensen var kørende herved på sin motorcykel for at aflevere et skema for sin datter.

#### 27. december

Til præstens sølvbryllup er indsamlet 878 kr., ligeligt fordelt mellem Bjergby og Mygdal.

#### 28. december

I aften var der juletræ for de unge i missionshuset. Julius, Vilhelm, Holger og Stine var deroppe.

Stines veninde, Sigrid, datter af Ole Vase var med.

### 30. december

I eftermiddag er der juletræsfest for børn i missionshuset. Laurids og Otto gik derop.

### 31. december

Så er året 1824 gået ud af sagaen. For os må vi sige, at året har været et nådeår fra Herren. Vi har ikke haft sygdom i hjemmet eller andet besvær. Økonomisk set har det ikke været godt. Høsten, særlig rugen og kålrabierne var meget dårlige, og når dertil kommer, at køerne har kastet og har været vanskelige at få med kalv, så har indtægterne været meget ringe, især i den sidste del af året. Vinteren vil blive meget dyr at komme over i år. Korn og kraftfoder er i en meget høj pris. Hos Kristian i Nordrup har de i år bygget et nyt stuehus, og fra nytår overtager Kristian sin kones hjem i eje. Julius var hjemme til midt i august, da han rejste til Rønde Gymnasium, hvor han læser til studentereksamen. Peter flyttede den 1. april fra Taastrup til Bramminge, hvor han var assistent ved en konsulent. Han kom hjem 1. november, og den 11. november mødte han i Roskilde for at aftjene sin værnepligt som infanterist. Vilhelm har været kontrolassistent oppe i Vrensted. Den 1. april rejste Karl til Svendborg og fik straks hyre på en skonnert fra Thurø, som han har sejlet med siden. Han har ikke været hjemme siden. Søster Tine flyttede i foråret fra Troldhede til Hjørring og bor i Dronningensgade 7. Sidst på året kom Maria på sygehuset og blev opereret for galdesten. Andreas Degnbøls datter, Kathrine, blev gift i sommer og bor ude ved Brønderslev. Sidst på året kom mund- og klovesygen til Mygdal for første gang, idet den blev konstateret i besætningen på Karlsminde og noget efter i Hvims i Astrup.

## 1925

### 1. januar

Så begynder vi atter på et nyt år. Gud give os alle, at det må blive et velsignet år, og at vi i dette må leve Herrens navn til ære.

### 2. januar

Jeg betalte Ottenius 33 kr. 88 øre til Bjergby Sparekasse – det er for kautionslån til teglværket.

### 3. januar

I dag holder præsten og hans frue sølvbryllup. Det var meningen, at vi ville have været deroppe i middags, men vi blev hjemme, da det var et ubehageligt vejr. Præsten sagde, da jeg ringede og gratulerede, at de andre menighedsrådsmedlemmer havde været der, og han ville på søndag indbyde giverne til at komme op til præstegården en dag i næste uge.

En stor del af pladerne på søndre side af fattiggårdens lade blæste af i stormen sidste nat.

I aften er der ungdomsmøde oppe hos Albert Jensen, Skarndal. Julius, Vilhelm, Holger og Stine var deroppe.

### 4. januar

Jeg var i kirke i Mygdal. Pastor Thaarup udtalte efter prædiken sin tak til menigheden for den påskønnelse, den havde vist ham og hustru ved deres sølvbryllup i går. Han bad alle fra Mygdal

om at komme op til præstegården torsdag aften og drikke en kop kaffe.

#### 6. januar

I aften var der juletræ for børn i forsamlingshuset.

#### 8. januar

I aften tog jeg og Ingeborg op til Bjergby præstegård til sølvbryllupsfest med præsten. Vi tog med Søren Gaarden fra Alfred Pedersen kl. 6 og var 18 mennesker i bilen. Søren Gaarden hentede et læs til i Mygdal. Der var mødt hen ved 100 gratulanter fra Mygdal. Vi blev først trakteret med vin og kage samt cigarer – senere fik vi chokolade og kaffe. Præsten holdt en kort tale, hvor han udtalte sin glæde over den påskønnelse, som var blevet dem til del i anledning af deres sølvbryllup. Tak for gaverne og for fremmødet. Kl. 10 tog vi med Søren Gaarden hjem igen.

#### 10. januar

Redaktøren af Hjørring Socialdemokrat ringede og spurgte, om ikke også bekendtgørelsen om valglisterne skulle indrykkes i hans avis. Han henviste til § 6 i valgloven, hvorefter bekendtgørelsen skal indrykkes i mindst et af de politiske hovedpartiers blade. Jeg svarede, at mig bekendt havde avisen ingen abonnenter her i kommunen, og så syntes jeg ikke, at der var mening i at bekoste en bekendtgørelse i bladet. Han sagde, at i fjor havde en mand fra Bjergby bestilt Socialdemokraten, men hvis der ingen abonnenter var på bladet i kommunen, ville han ikke forlange, at vi skulle annoncere.

Lærer Jensen fortalte, at F.J.' datter havde fortalt, at de havde ikke andet at spise end kartofler. Jensen mente, at han F.J. burde henvende sig til hjælpe-kassen, men han var enig med mig i, at hvis han forlangte ret meget, måtte han henvende sig til kommunen. I Bjergby er der 3 mand, der ugentlig forlanger 10 kr. af hjælpe-kassen, selv om de har arbejde.

#### 13. januar

I dag fik kreaturerne de sidste roer. Den nye smed fra mejeribyen var her med en regning på 22 kr.

#### 17. januar

Inden for den lille kreds af Indre Missionsfolk, der er her i sognet, har der længe været splid. Det var til at begynde med vistnok Peter Nørskov og Hans Jensen, der kom til at se skævt til hinanden, og da de begge var noget stejle, så kom der flere til at dele sig. Hans Jensen blev støttet af Kristian Mortensen og Petrea, Kristen Lyngsig og Mine, murer Peter og hans datter Petrine, posten og uddeleren. Det blev helt galt, da Albert Jensen, Skarndal, havde indbudt gårdmissionær Julie Hald til at komme og holde et møde. Hun skrev derfor til Peter Nørskov og bad om at få at vide, om det var samfundet, der stod bag, hvortil han svarede nej. Imidlertid er der problemer omkring Alfred Knudsen, efter at Petrea havde sladret om ham og hans kone, til deres piger – og rent galt blev det, da der skulle stiftes en ny kreds af unge piger i tilslutning til K.F.U.K. – og sekretær Blicher Hansen i den anledning kom ned til murer Peters. Han havde modtaget en anonym skrivelse, hvori der var meddelt noget mindre smigrende om murer Peters datter. Denne skrivelse havde han gjort den nye bestyrelse bekendt med. Man fik så travlt med at finde ud af hvem, der havde skrevet det famøse brev. Det blev antaget, at det var Mille

Nørskov, der havde været ophavsmand dertil. Ja nogle mente også, at Alfred Knudsen havde været med til det. Det andet brev var blevet lagt uden for murer Peters dør, hvor der skulle være gjort en slags afbigt for det første – det skulle så Peter Nørskovs pige have skrevet. Der har været holdt møder, men det hjalp nok mere til at fjerne dem fra hinanden. Ved kvindemødet, der blev afholdt i Lyngsig i begyndelsen af januar, skulle Mille Nørskov have været sat fra bestillingen som kasserer i kvindeforeningen. Dette glippede imidlertid – vel nok foranlediget af, at Ingeborg ikke vidste noget om, at der planlagt et sådant snigløb. Den nye bestyrelse for K.F.U.K. er heller ikke enig. Murer Petrine frarådede vor pige at have noget med Martine Andersen at gøre. Det er sørgeligt at erfare, og det kan ikke undgås, at der sker skade, når de som vil gælde for at være Guds børn, viser et sådant sindelag over for hinanden.

#### 21. januar

Opsynsmand ved museet, Frederik Nielsen, døde 19. januar efter nogle måneders sygdom.

#### 25. januar

Møde i missionshuset ved missionær Nielsen, Vester Hassing. Efter mødet bad Peter Nørskov Andreas og mig om en samtale, hvor han fortalte, at præsten sidste søndag efter gudstjenesten havde sagt til ham, at han ønskede at få lov til at komme til missionshuset og læse et stykke for os af pastor Ussing. Grunden, til at han ønskede det, var, at Hans Jensen ved sidste menighedsrådsmøde var kommet med nogle udtalelser, som han ønskede nærmere belyst. Han havde for længere tid siden udtalt ønsket om at komme til missionshuset og fortælle noget om Grundtvig. Manden, han havde sagt det til, havde givet ham et grimt svar. Han syntes, at det var slemt, at han som sognepræst ikke kunne komme sammen med os.

#### 26. januar

Anna Pedersen i Hjørring havde en indtægt sidste år ved at sy på godt 600 kr. – og Maria havde tjent 150 kr. ved knipling. Det er forbavsende, at de har kunnet få det til at forslå ved den indtægt.

#### 28. januar

I aften holdt pastor Thaarup møde i forsamlingshusets lille sal kl. 7. Der var mødt alle dem, der kunne få siddeplads i salen. Efter en salme talte præsten om Ryslingesagen, og hvad striden drejede sig om. Han havde en bog af P. Severinsen, Bringstrup, som denne har skrevet om dåbens ord, og hvori han meddeler, hvorledes dåben blev foretaget omkring år 200. Da brugte man at tilspørge dåbskandidaten eller den, der bar barnet om forsagelsen og troen, og derefter døbte man uden at bruge døbeord. Da dåben er en pagt med Gud, mente præsten, at en dåb, hvor tilspørgsel og svar var udeladt, kun kunne betragtes som en nøddåb. I Norge bruger man kun døbeordene: "Jeg døber dig o.s.v.", men ingen forespørgsel. Det har været forlangt af 7 præster herhjemme (deriblandt Lysholm, der var i Horne), at man skulle udelade tilspørgselen ved dåben. Pastor Thaarup indtager intet klart standpunkt. Rørdam i Ryslinge tror ikke, at Jesus er født af en jomfru og tror heller ikke, at han er opstanden – og dog synes han at få lov til at blive i folkekirken. Da præsten var færdig med at tale, opfordrede han tilhørerne til at udtale sig. Købmand Alfred Pedersen syntes, at den Ryslinge præst skulle have lov at være i folkekirken,

når han og hans menighed ønsker det. Lærer Jensen gav ikke meget for denne enighed - i Vaalse ville de absolut have Arboe Rasmussen, men han blev snart færdig der. Biskop Ludvigs har sagt, at Birkedal i 1866 havde søgt at finde de mest sårende udtryk over for minister Blume – og da han havde været valgmenighedspræst i Ryslinge i 16 år, så kunne de ikke bruge ham længere. Efter et par salmer og en kort bøn og fadervor fra præsten skiltes vi.

*Mange kommer i denne tid og skal have udfyldt deres skatteskemær.*

Niels Jakobsen skylder købmand Alfred Pedersen 1.700 kr. og Sørensen Holt flere tusinde kroner. Alfred er noget bange for sine penge.

### 3. februar

Kristiansen er utilfreds med, at svigersønnen ikke passer møllen, men derimod er han nøjeregnende med at møde ved gymnastikken i forsamlingshuset. Der er han gymnastiklærer.

### 9. februar

I aften var jeg oppe i brugsforeningen til bestyrelsesmøde. Det blev vedtaget at foretage nogle ændringer ved uddelerens lejlighed – det vil koste 1.125 kr.

### 13. februar

Holger kørte ned til Tage Grønbeck med en sogris og fik den bedækket ved svineavlforeningens orne.

I middags var fotograf Frands Kristensen i fattiggården og fotograferede sognerådet. Han fotograferede os dels i sognerådsstuen og dels udenfor.

Hedevig Thomsen ringede og fortalte, at hendes tjenestedreng var rejst fra hende, efter at hun havde betalt en bøde på 25 kr. for ham til politiet – for deltagelse i nytårsløjer.

### 16. februar

Jeg var hos landinspektør Birch i Hjørring sammen med Anders Mølgaard for at tale med ham om udstykning af havejorden til Snevre skole. Senere var jeg til møde i sognerådsforeningen, hvor folketingsmand Pinholt talte om valg- og skattelove.

### 17. februar

P.R.' kone var og fik 40 kr. til tøj til en dreng, der skal ud at tjene til sommer.

### 19. februar

Generalforsamling i brugsforeningen i forsamlingshuset. Ændring af uddelerens lejlighed gav anledning til nogen diskussion. Jeg blev genvalgt til bestyrelsen, men på mit forslag blev Niels Larsen, Klodske, kasserer.

Der var meget diskussion om garantiydelse til Andelsbanken.

### 20. februar

Jeg og Ingeborg var med Søren Gaarden til Hjørring. I Bjergby standsede Niels Rishøj bilen, fordi han ville tale med mig. Han sagde, at han og flere i Bjergby ville bede mig ændre dagen for prøvevalget fra onsdag den 25. til torsdag den 26. begrundet med, at Abraham Lilholts kone var død på Fyn, og hun skulle begraves onsdag – der var en stor del af Bjergbys beboere, der ville følge hende til graven. Jeg lovede at gøre, som de ønskede det.

I Hjørring var jeg til bestyrelsesmøde i Centralbiblioteket, hvor der skulle foretages bedømmelse

af de indkomne tegninger – et arbejde som kgl. bygningsinspektør Packness og biblioteksdirektør Døssing var i gang med.

Indledningsvis gav Packness udtryk for, at han og Døssing havde følt sig stødt over, at de arkitekter, hvis tegninger ikke blev antaget, kun skulle have et honorar på 25 kr. – bedømmerne mente snarere, at tegningerne var 4 a 500 kr. værd. For i øvrigt var det meget gode tegninger, der vidnede om dygtighed og et stort arbejde. Han gennemgik herefter de 7 forslag og påviste deres fortrin og mangler.

Nr. 7 var efter deres opfattelse langt at foretrække. Indgangen er rigtig lang, og den har en smuk facade. Indretningen var også meget god. Døssing mente ikke, at det var nødvendigt at have så stort et rum til avissamlingen.

Der blev stillet en række spørgsmål – Sophus Thomsen havde gennemgået forslagene og syntes bedst om nr. 5.

Redaktør Borgstrøm tilrådede, at bedømmelsesudvalget sammen med de to tilkaldte herrer træffer bedømmelsen i dag. Han syntes nok, at nr. 7 er lidt dristig, men den ligner en biblioteksbygning – den er ikke for fornem, og den bør foretrakkes frem for nr. 4. Det har glædet mig, at nr. 7 har gjort et stort arbejde og er rejst ud for at se på biblioteksbygninger. Horn mente, at der kun kunne blive tale om nr. 4 og nr. 7 – han troede, at nr. 7 ville blive dyrere end nr.4 – Packness mente, at de blev lige dyre.

Der blev herefter foretaget afstemning, i hvilken Packness og Døssing også deltog. Nr. 7 fik 7 stemmer, nr. 4 fik 1 stemme og 2 var blanke.

Derefter blev kuverten for nr. 7 åbnet – det var arkitekt Jakobsen fra Hjørring. Det var en stor skuffelse for Sophus Thomsen – han mente, at nr. 4 var af Sylvius Knudsen – men det viste sig, at nr. 4 var af arkitekt Knudsen fra Brønderslev. Døssing sagde, at det var tragikomisk. Jeg gik op til Marie, hvor vi spiste mellemmad, og derfra gik vi ned i Hjørring Missionshus, hvor missionær Wive var taler. Da vi var færdige, tog vi med Frede Jensen hjem. Uddeleren havde lejet ham. Alle fra brugsen var deroppe, og så havde han betinget plads til mig og Ingeborg.

#### 22. februar

Møde i missionshuset. Laurits Grimmeshave læste en prædiken, og Kristen Lyngsig sluttede. Efter nogen betænkning erklærede uddeler Nielsen Kristian Mortensen sig villige.

#### 23. februar

I eftermiddag var der ringridning på Holtegaard mark- der var 31 ryttere. Laurids og Otto var derhenne.

#### 24. februar

Venstrevælgerforeningen holdt prøvevalg i Mygdal forsamlingshus kl. 5. Der mødte 40 mennesker.

Da jeg var kommet ind i huset, kom Hans Hansen hen og bad mig fortælle noget om valgloven. Jeg gav så rede for de forandringer, der var foretaget i valgloven, støttende mig til cirkulæret af 29. marts 1924. Der blev rettet nogle forespørgsler til mig, som jeg besvarede.

Hans Hansen bad forsamlingen foreslå kandidater. Der blev spurgt, om jeg ville modtage

genvalg, hvilket jeg sagde nej til. I 2. omgang faldt stemmerne således:

Martin Pedersen	29
Peder Thirup	22
Møller Madsen	22
Jørgen Holtegaard	18
Niels Klodske	17
Hans Hansen	14

De øvrige kandidater fik mellem 11 og 1 stemme.

Jeg udtalte min tilfredshed med afstemningen, men der var flere, der udtrykte betænkelighed, især hvis de radikale, som holder prøvevalg i morgen aften, opstiller Martin Sørensen, Grøntved, som nr. 1 på listen.

Der blev ringet til Bjergby for at få deres liste:

Anders Mølgaard, Snevre

Marius Kiil, Hvirrekjær

Laurids Jakobsen, Sakstrup

Niels Rishøj, Varbrogaard

Harald Sørensen, Sakstrup

Man drøftede herefter, om Venstre i Bjergby og Mygdal skulle opstille hver sin liste og så indgå listeforbund, eller om man skulle arbejde på at få venstres lister arbejdet sammen. Jeg tilrådede det sidste, men der var mest stemning for det første – og det blev så bestemt.

Martin Sørensen var her i formiddags efter en konfirmandliste. Han sagde, at de Radikale i Bjergby havde opstillet Jens Ørnbøl, Kristian Hvims og lærer Rasmussen. I Mygdal var der tale om værkfører Alfred Jensen eller Julius Larsen, Højtved. Martin var meget imod, at lærer Rasmussen skulle i sognerådet, og dette var jeg enig med ham i.

#### 26. februar

Ved samtalemødet i missionshuset blev der talt en del om, at vi skulle søge at få en fremmed præst til Mygdal Kirke en gang om måneden. Det blev bestemt, at uddeler Nielsen, Hans Jensen og Andreas Degnbøl skulle arbejde videre med dette emne.

I eftermiddag var der vælgermøde i fattiggården.

#### 27. februar

Jeg var i fattiggården hele dagen fra kl. 9 om formiddagen til kl. 11 om aftenen. Der blev skrevet valglister og foretaget skatteansættelser for de, hvis skemaer var kasserede. Da vi var færdige, fik vi bestyreren Vilhelm Nielsen til at køre os hjem. Han kørte op til landevejen og satte Ottenius af ved hans hjem – derfra kørte han Peter Nielsen og bagefter mig hjem.

Det fortælles, at Steffensen har fået brevsamlerstillingen ved at give vin og andet til fuldmægtig Møller og andre.

Da Thomas Peter og hustru fra Højtved holdt sølvbryllup fastelavnsmandag, fik de bl.a. en tørv, der var sirlig indpakket.

Ved bestyrelsesmødet i brugsforeningen tilbød man at tilbyde Mygdal bilselskab kørsel, hvis de

ville køre for 65 øre pr. 100 kg.

#### 10. marts

Kristian Larsen, Degnbøl Mølle, har købt smed Maries ejendom for 35.300 kr.

#### 18. marts

Jeg kørte med mejeribestyrer Storgaard til Hjørring – her var jeg til møde på Centralbiblioteket. Sophus Thomsen har meldt sig ud af bestyrelsen, og de øvrige bestyrelsesmedlemmer skal også på omvalg i år. Borgstrup er gået ud af byrådet, og jeg er gået ud af sognerådet.

Da jeg kom tilbage til Mygdal, ville Nielsen og hans kone også have Ingeborg til at komme derop, og vi skulle så tilbringe aftenen sammen. Nielsen ringede til Ingeborg, og hun kom så derop. Vi tilbragte en hyggelig aften sammen til kl. 11 med samtale, sang og bøn. Nielsen læste et stykke i Becks husandagtsbog. Nielsen er en bogven og har mange bøger.

#### 24. marts

Jeg og Ingeborg tog med Søren Gaarden til Hjørring, hvor jeg bl.a. var til møde i det nye højskolehjem i Jernbanegade om den københavnske kirkesag. Vi var i alt 45 mennesker – provst Helweg-Larsen fortalte en del om arbejdet for at rejse nye kirker i København.

Om aftenen var der gudstjeneste i St. Cathrine Kirke ved missionær, læge Vinding fra Santalistan. Der var ikke ret mange mennesker.

Det nyvalgte sogneråd valgte Peder Thirup til formand, Kristian Hvims til næstformand og lærer Rasmussen til kasserer.

#### 26. marts

Jeg var til det sidste sognerådsmøde, som jeg kommer til at lede. Vi startede kl. 2 og sluttede kl. 7½ - det formede sig nærmest som et afskedsgilde.

#### 29. marts

I aften var jeg og Ingeborg i missionshuset. Edvard Knudsen læste en lang prædiken af Vilhelm Beck. Medens han læste, kom pastor Thaarup ind i huset og satte sig. Da Edvard døjede med at se, måtte Kristen Lyngsig læse den sidste del af prædiken. Bagefter meddelte præsten, at han havde spurgt Peter Nørskov, om han måtte komme i missionshuset og læse et stykke af provst Ussing. Han spurgte, om vi ville høre det i aften. Hans Jensen mente ikke, at det kunne skade at få det at høre. Præsten læste så nævnte stykke, der handler om bibelens inspiration og var for resten ret klar – men præsten var bange for, at det lå lidt for højt for os. Bagefter blev der talt lidt derom, men præsten udtalte, at han ikke ville yppe strid. Der blev sunget en del i sangbogen, inden vi gik hjem.

#### 30. marts

I dag fik vi broen på vejen vesten for Niels Jakobsen sænket ½ alen. Erik Laurids, Marinus Nielsen og Kristiansen kom og hjalp til. Vi blev færdige til kl. 6.

Niels Brogaard har købt Degnbøl Mølle af Kristian Larsen.

#### 2. april

Min søn, Peter, bad mig sende 350 kr. til at købe et frinumner for, således at han undgik militærtjeneste.



**3. april**

I formiddags hentede Peder Thirup sognerådsmøblerne. Han kørte 2 gange, første gang hentede han bogskabet og sidste gang jernskabet og registerskabet. Ved aftenstid gik jeg derop og hjalp ham med at ordne papirerne.

I eftermiddag holdt grundtvigianerne efterårsmøde i Mygdal. Der var gudstjeneste i Mygdal Kirke ved pastor Svendsen, Rødding frimenighed – han var tidligere lærer i Mygdal søndre skole. Buch fra Askov talte i forsamlingshuset.

**11. april**

Præsten og hans kone var sidste søndag til barnedåbsmiddag på Sdr. Gøggaard. Anders og Jakobi Nørgaard, Karlsminde, var der også. Præsten, der sad ved siden af Jacobi sagde til hende: "Det er dog en væmmelig mund, der er på Deres mand" og til Anders Nørgaard sagde han, da han fik at vide, at han havde været i Amerika: "De skulle være blevet i Amerika – der passede de bedre til at være".

**16. april**

Otto var henne på Holtegaards mark til fodboldspil i aften.

**16. april**

Budolf Budolfson er blevet nyt medlem af Centralbibliotekets bestyrelse i stedet for fabrikant Sophus Thomsen. Bogtrykker Bjørn er også kommet i bestyrelsen.

**21. april**

Ottenius Sørensen er ved at lære at køre bil. Han undervises af Aksel Nørmark.

Johannes Henriksen har solgt sit hus "Værnet" til amtet – det skal bruges til jordemoderbolig.

**23. april**

Eksamen i søndre skole. Laurids Pedersen og Kristen Hvims var også mødt. Præsten var sengeliggende. Jeg gav børnene karakterer, og eksamen forløb ret fornøjeligt.

**25. april**

Martin Vestergaard vil have de 1.000 kr. for jord til haven ved Snevre skole – lærer Ørnboel har taget jorden i brug.

**30. april**

I aften var der gudstjeneste i Mygdal Kirke kl. 7 ved pastor Hansen fra Sæby Der var mange folk i kirke. Pastor Hansen var bilende op til Bjergby præstegård og fik pastor Thaarup og hans frue med til kirken. Jeg, Ingeborg, Karl, Holger, Otto og Stine var i kirke. Da jeg kom til kirken, sagde lærer Jensen, at han ikke før i dag vidste af, at der skulle være gudstjeneste i aften. Han var misfornøjet med, at han ikke havde fået det at vide før. Pastor Hansen, der holdt en god prædiken, takkede præst og lærere, fordi de havde givet møde. Lærer Jensen forlod kirken før tjenestens slutning, efter at han havde fået pastor Thaarup til at læse udgangsbønnen – han havde vist sangkor i aften.

**6. maj**

Møde i præstegården sammen med Kristian Boelt og Laurids Dalsgaard. Anton Skovsmose havde

været hos præsten og forlangt, at hans søn skulle udskrives af skolen til maj. Præsten mente, at der burde tages hensyn til, at det var et fattigt hjem, og drengen havde fået lige så meget skolegang som de andre, der blev konfirmeret i vinter. Jeg udtalte, at vi burde tage så meget hensyn til lærerne, når de var så meget imod denne udskrivning af skolen, at vi ikke gav vort minde dertil. Præsten mente så heller ikke, at vi burde lade sønnen af Albert Jensen, Moselund, slippe fri for skolen i sommer. Han fyldte 14 år 1. maj. Laurids Dalsgaard foreslog, at vi udskrev Antons dreng af skolen, når han blev 14 år. Det blev vi enige om, og så vedtog vi endvidere, at hvis der efter dags indtraf flere lignende tilfælde, så skulle den samlede skolebestyrelse afgøre sagen. Dette blev indført og underskrevet i protokollen.

#### 8. maj

Sognerådet har vedtaget at bygge et gymnastikhus ved Snevre skole – beboerne vil give et personligt bidrag dertil på 2.000 kr.

#### 15. maj

Otto var for 1. gang til konfirmationsforberedelse i Bjergby præstegård hos pastor Thaarup. Der var mødt 10 drenge og 5 piger.

#### 16. maj

I dag holdt fhv. sognefoged Niels Kr. Jensen og hustru, Retholt, diamantbryllup.

#### 17. maj

Otto var i Bjergby forsamlingshus til husflidsudstilling.

#### 18. maj

Generalforsamling i brugsforeningen. Vi besluttede os til at rejse til et møde i Aalborg på fredag og lejede vognmand Smed, Uggerby, til at køre os derned. Vi gav uddeler Nielsen lov til at få bordtelefon mod, at han selv afholdt de dermed forbundne omkostninger.

Købmand Alfred Pedersen er blevet uddeler i Bjergby brugsforening og skal tiltræde den 1. juli. Uddeleren mente, at Alfred havde haft en butiksom sætning på 50.000 kr. – kraftfoderomsætningen har været 70.000 kr., hvoraf Alfred fik 2%, men deraf skal Frederik Uslev have den ene procent for at uddele varerne.

#### 19. maj

Svend Aage D. skulle have været gift i dag, men det blev ikke til noget, da Nielsens datter, som han skulle have været gift med, fødte et dødfødt barn for nogle dage siden.

#### 20. maj

Martin Pedersen, Kabbeltved, opfordrede mig til at levere mælken om søndagen. Han sagde, at der var flere steder, hvor missionsfolkene var gået over til dette. Jeg svarede, at det ville jeg ikke, men han kunne jo levere sin mælk, når han syntes bedst om dette uden at tage hensyn til mig. Det lod han ikke til at ville gøre.

#### 22. maj

Jeg rejste til Aalborg til generalforsamling i brugsforeningernes 6. og 10. kreds. Vi var fire bestyrelsesmedlemmer fra Mygdal, der tog derned. Jeg, Søren Krage, Hans Hansen Løth og Niels

Larsen, Klodske. Kristian Smed kørte os derned i sin bil. Vi kom til Aalborg kl. 12½. Bilen blev parkeret på Frederikstorv og så gik vi hen til Højskolehjemmet på Boulevarden, hvor mødet holdtes. Vi drak først en kop kaffe, og så gik vi til møde kl. 1. Der var megen diskussion, om at brugsforeningerne havde tegnet ny kapital i Andelsbanken på 3 mio. kr.

Ved valget af repræsentanter valgtes Søren Rugholm, Taars, med 33 stemmer. Kr. Ugilt fik 19 stemmer.

Efter generalforsamlingen gik vi fire fra Mygdal en tur ud i byen. Ned til havnen, fællesforeningens pakhuse og pakhuset i Jyllandsgade, hvorefter vi gik på Højskolehjemmet og fik noget at spise.

#### 27. maj

En elektriker var her og ville have mig til at gå med til et elektricitetsværk her på egnen.

#### 28. maj

Jeg kørte med Andreas til Hjørring i dag. Der var hestemarked. Jeg var en tur på markedspladsen – der var både mange folk og mange heste. Vi var inde hos isenkræmmer Kaas og købte brudegave til Kristiansens datter – en skål og en ske for 19 kr.

#### 31. maj – 1. pinsedag

I eftermiddag blev Peter Brogaards søn, Niels, fra Nyeng og Kr. Kristiansens datter, Olga, fra Stenshede viet i Mygdal Kirke kl. 5. Kl. 3½ gik jeg og Ingeborg op til gården. Vi drak chokolade og kaffe, før vi tog til kirke. Kirken var fyldt af folk – der var over 100 i følget. Pastor Thaarup foretog vielsen. Efter at denne var til ende, drog hele følget til Stenshede, hvor vi blev bænket i vognskuret og fik noget at spise og drikke. Der blev sunget nogle salmer. Pastor Thaarup og lærer Jensen holdt taler, og Kristiansen havde også ordet for at takke for den opmærksomhed, der blev vist dem. Et par sange, der var forfattet af Ottenius Larsen og Julie, blev sunget, og samtalen gik ellers livlig i de 3 timer, man sad og svedte ved bordet.

#### 2. juni

Kristen Holtegaard fortalte, at Andelsbanken lukkede i dag. Kornbech havde taget sine penge ud af banken for en uge siden og havde sat 10.000 kr. ind i brugsens indlånsafdeling.

#### 4. juni

Bestyrelsesmøde i brugsforeningen. Det bestemtes, at jeg skulle rejse til fællesforeningens generalforsamling i Horsens 10. juni. 3 af bestyrelsesmedlemmerne rejser til Hjørring på lørdag for at søge at få en kassekredit i stedet for den, brugsforeningen havde i Andelsbanken.

I aften var der pigemøde her – der mødte en halv snes piger. Murer Peters datter, Petrine, er blevet formand for pigeforeningen.

#### 9. juni

I morges gennede jeg den gamle so op til Steffensen. Da jeg kom op til maleren, fik jeg en dreng til at hælde en spand vand over hende, da hun pustede en del. Soen vejede 196 kg.

Jens Thøgersen har købt Alfred Pedersens hus og købmandsforretning.

I dag blev Johannes Pedersens søn, Knud, fra Kabbeltved begravet. Han var død af hjernebetændelse. Jeg gik ned til gården. Der var mødt mange mennesker. I hjemmet talte lærer

Fuglebæk, i kirken talte pastor Thaarup og ved graven Johannes' svoger. Der var et følge på 27 vogne.

### 10. – 17. juni

I morges rejste Ingeborg og jeg til Sjælland. Holger kørte os til Sindal station, hvor vi tog toget ved 6-tiden. Jeg købte et 8 dages kort til 35 kr. – Ingeborg en billet til Ringsted for 15 kr. Jeg stod af toget i Horsens og gik hen i Arbejdernes Forsamlingsbygning, hvor brugsforeningerne holdt generalforsamling.

Da jeg blev både træt og tørstig af at stå og høre på alt det kævl, gik jeg over i en afholdsbeværtning og fik et glas øl til 50 øre. Jeg gik så op i byen, hvor jeg så kirken og kirkegården, hvor der var et mindesmærke over faldne soldater i vore sidste krige.

Henad kl. 6 gik jeg ned til toget til Ringsted, hvor jeg var kl. 4½ torsdag morgen. Jeg gik så ad landevejen til Nordrup, hvor jeg kom kl. 6½.

Kristian og Kjelmine har bygget et nyt stuehus i villastil og en tilbygning, hvori der er plads til brænde, forstue og et bryggers. I stuehuset er der to ret store stuer og sovekammer – på loftet er der et gæsteværelse. Huset er bygget meget solidt med kampestenssokkel og tegltag. Bagved stuehuset er bygget et svinehus og et hønsehus med plads til vognskur. Husene er bygget af svigerfaderen, Hansen, og har kostet 5.000 kr. for stuehuset og 2.000 for svinehuset. Kristian har 10 tdr. land. jord, og så har han lejet 2 tdr. land. De har 2 frederiksborg heste, 7 køer, 1 kvie og 2 kalve, alle røde. De har 2 søer med grise, 6 store grise, en stor del høns og kyllinger. De har alle redskaber, som hører til sådant et brug. Jeg gik i morges til Farendløse og tog derfra toget til Ringsted, hvor de i morges havde åbnet en ny banegård. Jeg kom i et forkert tog og kom til Fjenneslev. Der stod jeg ud og gik igen mod Ringsted. Efter at have gået lidt fik jeg kørende med en ung mand. Vejen var meget jævn og tjærelagt – der står nogle sten ved vejen for hver kvarte mil, vi kørte. Han viste mig forskellige lokaliteter: Bringstrup, Blyskovgaard, Mørupgaard. Da han drejede fra, gik jeg et lille stykke og fik så kørende med en mand fra Ringsted. Jeg så kirken: St. Bents Kirke og 3 gamle tingsten, der lå på torvet. Jeg kom så atter med toget mod København, hvor jeg tog sporvognen til Falkoner Alle, hvor jeg gik op til Johannes. Jeg fik noget at spise og kort efter kom Johannes hjem fra Botanisk Museum.

Han og Gunnar tog med mig til Maaløv station, hvorfra vi gik til Værløse – det tog ca. 1 time. Da vi kom til lejren, var Vilhelms kompagni til sundhedslære i gymnastikhuset. Vi gik så hen i soldatermissionens bygning og ventede, til han kom. Lejren ser helt pæn ud med sine gule bygninger. Vilhelm fulgte så med til Værløse station – vi gik over øvelsespladsen. Før vi forlod lejren, var vi henne ved en bager og drak kaffe, som jeg betalte med 1 kr. Vi gik langs med Søndersø, hvor København har sit vandværk. Her ligger Hareskoven, og vi kunne se Jonstrup seminarium. Der er megen skov her – markerne er ikke videre gode.. Vi tog så med tog og sporvogn tilbage til Falkoner Alle. Da vi kom der, hørte Johannes og jeg på svensk musik i en radio, han havde konstrueret.

Om lørdagen var Vilhelm og jeg lidt ude at se på byen – vi så bl.a. Christiansborg. Sidst på eftermiddagen tog jeg med sporvogn og tog til Farendløse.

Om søndagen gik vi alle i kirke. Kjelmine kørte drengen til kirken i barnevognen. Der var 5 børn, der skulle døbes. Kristian og Kjelmines søn blev døbt Lars Kristian Grøntved. Kjelmine bar ham, og Kristian samt Kjelmann og hans kone stod faddere. Pastor Jørgensen holdt en meget god prædiken, men der er tilsyneladende meget lidt åndeligt liv i sognet. Præsten bad selv ind- og udgangsbønnen. I aften var Hansen og kone, Kjelmann og kone samt en skomager fra byen og hans kone på besøg. Skomageren er tillige centralbestyrer. Før vi gik i kirke, ville Ingeborg, at vi skulle have sunget en salme, men det syntes Kjelmine ikke om.

Tirsdag morgen forlod vi Nordrup – Ingeborg gav Kjelmine 10 kr. Vi gik til Farendløse og tog toget først til Ringsted og så til Købehavn. Da vi kom der, stod Bartholdy og Maria Degnbøl og tog imod os. Bartholdy gav kaffe, og så tog han en bil til Johannes' lejlighed i Falkoner Alle. Efter at have hilst på Johannes' kone, Kathrine, tog Ingeborg og jeg sporgvognen til Rosenborg Slot. Da vi havde set slottet grundigt, gik vi hen på Botanisk Museum og hilste på Johannes. Vi så Palmehuset og et akvarium. Vi købte forskellige ting for ca. 10 kr. til de unge hjemme og Johannes' børn. Sidst på dagen fulgtes Johannes og Kathrine os hen til Bartholdy og Maria, hvor vi blev meget flot beværtet. Johannes gik tidligt hjem – han skulle til et møde på Amager. Da vi kom hjem, hørte vi radionyt.

Onsdag morgen forlod vi så København – vi skulle med tog og færge hjem. Vi var med Kalundborg Aarhus færgen – men det var en ret ubehagelig tur. Vi kom til Aarhus med to timers forsinkelse. Der var mange søsyge – nogle kastede op. Både Ingeborg og jeg holdt os, men vi var ellers meget sløje. I Aarhus var toget gået, men der blev indsat et ekstratog, som kørte os til Hjørring, hvortil vi kom kl. 11 – herfra tog vi postbilen til Mygdal. Oppe ved skolen mødte vi Holger, der var kørende ud for at hente os. Kort tid efter var vi hjemme efter en anstrengende tur. Medens vi var væk, havde Stine ferniseret gulvet i dagligstuen.

I ugens løb havde der været basar i missionshuset til fordel for Sudan-missionen. Der var gudstjeneste i kirken ved pastor Ahlmark, Vraa.

### 19. juni

Jeg var kørende op til brugsen, og jeg havde en stang med til reparation hos smeden. Medens jeg holdt der, blev hesten bange, fordi en chauffør startede en bil. Den stak af hjemad med vognen alt, hvad remmer og tøj kunne holde. Uddeler Nielsen sprang på en cykel og indhentede hesten på Odden mark og kom så tilbage med hest og vogn.

For nogle dage siden viedes i Emanuelskirken i København, valgmenighedspræst Thorvald Krøgholt, og Dora Knudsen, datter af forfatteren Jakob Knudsen.

### 20. juni

Jeg afsendte Vilhelms sager til Peder Pedersen, Hadstengaarden pr. Hadsten.

Bestyrelsesmøde i Centralbiblioteket., hvor arkitekt Jakobsen fremlagde byggeprojektet, der nu forventes at koste 104.000 kr. Arkitektens honorar drøftedes – han vil have 7,1% af byggesummen, bl.a. fordi han havde udført noget vedrørende konstruktionen, som ellers ikke hørte til det sædvanlige arkitektarbejde. Vi besluttede os at acceptere det af ham forlangte beløb.

Der drøftedes, om der skulle ansættes en elev eller blot en medhjælper. Efter afstemning vedtog man at ansætte en medhjælper.

### 21. juni

Ved gudstjenesten fortalte lærer Jensen, at der havde været lærermøde i hans skole sidste lørdag – der var mødt 37 lærere. Jensen sidder i bestyrelsen for lærerkredsen.

### 2. juli

Jeg var i brugsforeningen til opgørelse. Vi mødte allerede kl. 7 – alle bestyrelsesmedlemmer var mødt. Jeg skrev for kommis Sørensen, og vi blev færdige til kl. 3. Da vi havde drukket kaffe, kørte Storgaard op til Hirtshals med bestyrelsen. Derop kørte han ned om Løjbjerg. Da vi kom derop, var vi først ved havneanlægget og senere ved stationsbygningen. Vi mødte vor tidligere lærerinde, Oline Larsen, der bød os på kaffe på K.F.U.K. På hjemvejen kørte vi om ad Horne. Til hjemturen lånte jeg et par støvler af Storgaard – jeg var gået til brugsen i træsko.

### 3. juli

I eftermiddag blev jeg og Ingeborg hentet af Andreas og Martha Degnbøl og kørt op til Alfred Knudsens i Uslev. Foruden os var Edvard Knudsen og Marie samt Peter Nørskov og Mille der. Vi var der til kl. 11 og tilbragte tiden med samtale og sang. Vi var ude at se den nyanlagte have. Børnene fra søndre skole var i Frederikshavn i dag. I aften modtog vi en 7 års feriedreng fra børnehjemmet "Godthaab".

### 4. juli

Bestyrelsesmøde i lokalforeningen. Da vor kassekredit på godt 15.000 kr. i Andelsbanken er opsagt, sendte vi bud efter Jørgen Kornbech, der efter nogen forhandling tilbød at låne os pengene først i august.

### 10. juli

Missionshusets 31 årsdag. Kl. 2 gudstjeneste i kirken ved pastor Hansen fra Elling. Vi var deroppe. Der var kun få mennesker i kirken – senere var der møde i missionshuset ved pastor Hansen. Der var mødt nogle flere end i kirken, men dog ikke ret mange. Hansen er en god taler. Han aflægger et godt og kristeligt vidnesbyrd.

Alfred Pedersen, Bjergby brugsforening, har et barn, der har børnelammelse.

### 18. juli

Jeg var til møde i brugsen angående tegning af aktier til Andelsbanken. Vi bestemte os til at få tegnet nogle og delte sognet mellem os.

### 30. juli

Bestyrelsesmøde i brugsforeningen. Vi blev enige om at afskrive brugsforeningens andele på 3.000 kr. i Andelsbanken.

### 31. juli

Dyrskue i Hjørring. Jeg og Otto kørte derop med den gule. Vi gik ind på dyrskuepladsen. Jeg så maskinerne, hønsene og var inde i forevisningsmarken. Der var en del gøgl. Cirkus Bech Olsen. Vilde dyr, karruseller o.s.v. Jeg så opvisning af et dusin gymnaster. Betalt 1 kr. til tombolaen. Jeg var på Centralbiblioteket. Jeg skulle have betaling for mine rejseudgifter til

bestyrelsesmøder, så jeg modtog 6 kr. pr. bestyrelsesmøde, i alt 102 kr. Faurholt udtalte, at han var glad for, at jeg var blevet genvalgt til bestyrelsen.

Redaktionssekretær Vestergaard har fået sin afsked fra Venstrebladet for at spare på udgifterne. Derefter er han begyndt at udgive Bindslev Avis, som bliver trykt i A. Jakobsens bogtrykkeri i Sæby.

### 3. august

Martinus Krøgholt meddelte, at jeg var konstitueret som sognefoged på grund af, at han selv havde mund- og klovesyge i sin besætning. Jeg bad ham skåne mig så meget som muligt – der er nogle skatter, der skal indkasseres, og Rasmussen, Kobersholt, skal udpantes.

### 5. august

I går døde gårdejer Kristian Dahl, Bjergby, 71 år. Han var en betydelig mand, mere oplyst end de fleste. Jeg har siddet sammen med ham i sognerådet i 3 år omkring 1905. Vi har også været sammen i skolekommissionen – han var en rar mand at arbejde sammen med.

### 9. august

I eftermiddag blev Kristian Dahl begravet på Bjergby kirkegaard. Jeg gik derop for at følge ham. Da vi kom til Dal, kom vi ind og drak kaffe, inden vi gik ud i gården, hvor jeg tilbragte tiden med at tale med forskellige. Niels Dael, Kristians broder, gik og talte med flere af gæsterne. Han er en meget venlig mand. Lidt over kl. 4 blev kisten båret ud i gården foran hovedtrappen. Vi sang: "Den signede dag med fryd vi ser", og så trådte lærer Rasmussen hen til båren og holdt en tale, der gik ud på at berømme Kr. Dahl for sit hjælpsomme sindelag og sit fordragelige væsen. Når folk i Bjergby er så fordragelige, så mente han, at Kr. Dahl havde sin store part af æren derfor. Når engang Bjergby sogns historie skal skrives, så kommer man ikke uden om Kr. Dahl. Vi sang: "Udrundne er de gamle dage". Niels Dael fremsagde trosbekendelsen og bad en bøn. Derefter sang vi: "O gudskelov det hjemad går" Kisten blev sat på vognen, som kørte til kirken. Der var 4 biler og 4 vogne, men den store mængde gik til kirken. Kisten blev båret ind i kirken, hvorefter pastor Thaarup talte. Han sagde, at han ofte var blevet hjulpet af Kristen Dahl med råd og dåd. Vi sang: "Til himlene rækker din miskundhed Gud", hvorefter frimenighedspræst Niels Dael talte. Han fremdrog flere træk fra deres barndomsdage og fremhævede som et særkende ved sin broder, at han var sagtmodig og anvendte det ord på ham fra Bjergprædiken: "Salige er de sagtmodige, thi de skulle arve jorden". Derefter sang vi: "Det er så yndigt at følges ad", hvorefter kisten blev båret ud og sat ned i graven. Niels Dael forrettede jordpåkastelsen og bragte følget familiens tak.

I dag holdt Julius Steen og Jane sølvbryllup – der blev festet i forsamlingshuset.

### 11. august

I dag fik Niels Jakobsen opskåret (ophøstet) – han havde lånt Martin Sørensens binder til at meje et stykke havre.

I dag cyklede Julius til Skagen sammen med 3 studiekammerater. De cyklede over Sørig, Gaardbogaard, Raabjerg Mile og præstegaard og derfra til Skagen. Allerede næste dag kom Julius hjem.







.